

Löa-Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 1 2024



Snö faller naturligtvis även över ett sommarkafé. Om det ska fortsätta att vara ett sådant återstår att se. Kanske kan vi rent av hoppas på ett matställe året runt. Peter Jelvin skulle inte heller ha någonting emot det, men han kommer inte att driva det själv.

Ljungbergska huset går ny framtid till mötes

Åkafét är till salu. Nu har han bestämt sig. Peter Jelvin vill avsluta kaféerörelsen och sälja sitt hus i Löa. Han tycker inte att han har kraft att driva kaféet själv och han vill flytta närmare Örebro. Samtidigt vill han behålla sitt nuvarande arbete inom Hemtjänsten i Storå och även få tid att börja måla igen. Det var konstnär han en gång ville bli.

– Det är lite knepigt, säger Peter, jag trivs ju så bra i huset och i Löa. Men nu får det bli så här. Jag kommer att sälja huset.

När det kan bli vet han inte säkert, men han tycker själv att det vore trevligt om det blir klart till i sommar och att en köpare vill fortsätta någon serveringsverksamhet. Huset passar så bra för det och ligger så bra till för resande på riksvägen som vill stanna till och få sig en kopp kaffe eller en bit mat. Och helt visst skulle de flesta Löabor bli mycket glada.

– Jag vet att det finns några som är intresserade. Men jag vet inte hur låtsålt det är och vad det är värt, men jag kommer förstås att ta kontakt med en mäklare för att få hjälp med sådant.

Konstnären blev undersköterska

Det är lite stökigt i kaféet när Löa-Bladet tittar in. Golvet hållar på att läggas om och bänkar, kylskåp och möbler är flyttade utmed väggarna. Men här och var



Höstvy från Djurgården

Historien
om en
Handelsbod

Sidan 3

Ett stenhus i skogen,
med spännande men
okänd historia

Sidan 4-5

Anders Arena invigd

Sidan 6

Fler barn är välkomna.
Platser kvar på
skolan och förskolan

Sista sidan

skymtar ändå färgglada oljemålningar fram. Det är Peters egna verk. Det var ju en konstnärlig bana han hade tänkt sig.

– Jag hade en atteljé tillsammans med några kompisar i Hammarbyhamnen, beättar han, men när Hammaby sjöstad skulle byggas fick den inte vara kvar.

Peter fick lov att tänka om och då blev det undersköterska på ett äldreboende och i hemtjänstens nattpatrull. Dåvarande sambon Katarina jobbade på samma ställe. Båda närde dock alltmer på en visison om ett ställe, gärna utanför Stockholm, där folk kunde träffas och prata och göra trevliga saker tillsam-

(Forts på sid 3)

Mot ljusare tider

Så har vi säkert skrivit förr i den här rutan och så är det ju alltid så här års. Det må vara aldrig så mycket kriminalitet, krig, elände och varierande väder. Dagarna blir längre i alla fall. Det kan man glädjas åt.

I Löa finns det ju som alltid en massa andra trevliga saker. Som har hänt eller att se fram emot. Just nu är det åtsmötenas tid och det kan bli mycket kaffe och tårta för dem som har tid att gå på alla.

Och här kommer minsann ett nytt Löa-Blad. Aktuellare nyheter finns på Löabloggen. Glöm inte att klicka er in och kolla den. Här har vi plats för lite mer bakgrunder och historia.

Snart är det sommar igen och då kan vi säkert räkna med diverse traditionella sommaraktiviteter. Som vi förmodligen får lov att berätta om i ett nytt Löa-Blad. Somliga saker tycks aldrig ta slut.

Nu tillönskar vi alla läsare en riktigt Glad Vår!

10 mars 2024

Ditt stöd behövs!

Löa Byarkiv, Löa-Bladet, promenadslingor i byn och en hemsida som berättar om aktiviteter och möjligheter av olika slag är sådant som hör till

Löa Hembygdsförenings verksamhetsfält.

I syfte att intressera och roa såväl Löabor som besökande vill vi ta Hembygden till vara på bästa möjliga sätt. 2024 blir föreningens 47:e verksamhetsår och vi vill gärna tro att våra syften uppfyllts väl under den tiden.

Utan medlemmar skulle det inte ha gått.

Vi hoppas förstås att du vill vara en av dem.

Gamla och nya medlemmar är välkomna att betala in årets avgift

**100 kr för enskild och 200 kr för familj
bankgiro 133-0331 eller
swish 123 597 90 91**

Glöm inte namn på dem medlemsavgiften gäller!

Hembygdsföreningens Årsmöte

hålls söndagen 24 mars kl 13 i Bydsgården

Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe med dopp och förhoppningsvis flera trevligheter. Läs mer på den lösa lapp som bifogas detta blad.

Välkomna!



Löa fiskevårdsområde

håller också

årsmöte i Löa bydegård

söndag d.24 mars, men börjar
kl.10.30

och kaffet och tårtan som bjuds
efter mötet

är nog uppätet tills Hembygdsförening
ingen kommer

Välkomna!

Inga Hemligheter i år



Det blir inga Hemligheter i Hyttan i sommar. Det betyder dock inte att denna trevliga teatervandring har gått bort helt och hållet ifrån oss. Projektledaren Anki Färeborg säger att teatersällskapet bara vill ta en paus i år, för att återkomma med nya idéer och stabilare framtidsutsikter 2025.

Då är de förstås hjärtligt välkomna tillbaka. Byns alla föreningsar hittar säkert på något annat trevligt att locka besökare till hyttan med denna sommar.



Snart är vi där!

Löa-Bladet

en tidning för Löa med omnejd

Utgiven av Löa Hembygdsförening

ISSN 2003-1262

Redaktion:

Stina Gottliebsson, Missionshuset, 070 676 09 07

stina.gottliebsson@telia.com

Susanne Forsberg, Norrby, 070 473 17 27

norrby.sf@gmail.com

Line Åby Hedenius, 070 281 07 00

linehedenius@hotmail.com

(Forts. fr sid 1)

mans. När en vän skickade en bild på Annas Kafé i Löa, som då var till salu, kändes det genast som om det var det de letat efter. När andra bekanta, Irene och Rolf, som tidigare flyttat till Bergslagen, visade sig bo just i Löa var det ingenting att fundera över.

Allsång och kakkalas

Flyttlasset från Stockholm kom i september 2016 och i mitten av oktober var det dags för en Sing Along Afton på Åkaféet med allsång och underhållning, soppa och bröd och egen medtagen dricka.

Sommarsåsongen året därpå invigdes i början av maj med ett stort kakkalas med inbyggd tävling. Tjugotvå olika tävlingsbidrag fanns att smaka och rösta på. Dubbla mandelkakor med smörkräm



emellan fick Mona Gunnarsson att utropas till byns kakkabakerska. Katarina visade med ett par sorter på medaljplats att hon hade god duglighet som kaféägare.

Soppor och pajer

Så kunde vi under några år glädjas åt att ha ett kafé i byn igen, inte bara med ka-

kor utan också mes soppor, pajer, mackor och annat gott för lunchsugna.

Men sedan familjeförhållandena ändrats och Katarina flyttat härifrån matades verksamheten. En sommar hyrdes kaféet ut, men nu är det alltså bestämt att huset ska säljas. Löaborna får bara hoppas på att det blir någon med kafé eller värdshus i blick som köper det!

Äldre är underbara

Peter Jelvin hoppas på att få mer tid att måla, men han har inte heller någonting emot att jobba inom hemtjänsten. Det är ju inte precis något statusjobb, men äldre människor är underbara. Peter vill gärna finnas till för dem. Och även om han är storstadsgrabb, uppvuxen i Stockholm har han absolut ingen längtan tillbaka dit. Stora eller en bit närmare Örebro blir bra.



Historien om en handelsbod

Historien om en handelsbod här vid åbron började 1871. Näringsfrihet hade införts 1864, skråväsendet och burskapstvång försvann. Man behövde inte vara borgare och bo i en stad för att driva en affär. Vem som helst kunde starta ett eget företag och idka handel även på landsbygden.

Sju år senare bildades **Rällså Handelsbolag**, som väl mest ägdes av delägare i Löa Hyttelag. Handelsbolaget hyrde ett hus av Gustav Andersson, Lerbacken, på den plats där Åkaféet nu ligger. Där drevs varken kafé eller livsmedelsaffär då, de flesta gårdar i byn var ju självförsörjande på kött, fläsk, mjölk, mjöl, grönsaker med mera. Rällså Handelsbolag inriktade sig mest på lysolja, pressningar, tyger, kaffe, öl, plogar och järnkakelugnar. Redan 1873 brann dock hela affären ner till grunden.

Erik Ersson, Westerby, köpte tomten av Andersson på Lerbacken och byggde en ny lokal vid Åbron, där Rällså Handelsbolag hyrde in sig.

De ekonomiska bekymren var dock stora och Rällså Handelsbolag sålde affären 1883 till A G Andersson, Hyttfal-

let, som redan samma år sålde den vidare till **Alfred Åberg från Stora Tuna**. Denne Åberg ska ha varit mer intresserad av att fiska än att sköta affären. Vile man handla fick man gå ner till ån och säga till. Men han höll liv i affären i sju år i alla fall.

David Fredrik Ljungberg, från Ljungby i Småland, kom som resande knalle till trakten 1890. Han öppnade först affär i Dammen och köpte sedan den i Löa. Sonen Gösta och hans hustru Agda tog över 1924. Gösta dog redan 1930, men Agda drev själv affären vidare tillsammans med sin svägerska Jenny Johansson.

Agda Ljungberg fortsatte affärsrörelsen till 31 december 1977. Nu blev det kläder i affären i stället. **Löaboden** som Maud Råstock hade startat hemma i sin källare, togs över av Karin Ardesjö och Berbro Gerdsson 1983 och kläderna fick flytta in i den gamla handelsboden.

Löa Bro Antik & Kuriosa stod näst på kö. Ann-Marie Lie (mor till Torbjörn) med maken John Wählberg köpte huset och Löaboden flyttade till Kopparberg.

Livsmedel blev det igen när Mikael Norwald flyttade den ICA-anslutna **Löa Affär'n** vid hyttan till de större lokalerna här vid ån.

Efter tolv år som lanthandlare i Löa fick Mikael chans till ett jobb med reglerad arbetstid och lagstadgad semester inom Föreningen Landsbygdshandeln Främjande. Löaborna kunde inte annat än gratulera, även om de blev av med sin ICA-butik



Ljungbergs Diverse Handel kom tillbaka när Kentha och Anna Olofsson tog över affären 2003 och byggde ut den med en kafédél, ICA menade dock att det inte fanns någon lönsamhet i så små affärer och nu fick Axfood leverera varorna istället.

Kentha och Anna fick också bekymmer med lönsamheten, tänkte sälja, fick det inte sålt eller ändrade sig några gånger. Kaféet bytte namn till **Annas Kafé** och utökades med uppskattad cateringverksamhet och Bed & Breakfast. Det blev 13 år i Löa innan de slutligen gav upp och fick huset sålt.

Peter Jelvin och Katarina Malmqvist blev nya ägare då och tog namnet **Ljungbergska huset** för det företag som drev **Å-kaféet**.



Plötsligt stod en stenstuga i skogen!

En hundpromenad längs Tallåsvägen i höstas lockade plötsligt till en avvikelse längs en grön väg rakt in i skogen. Där hade vi aldrig gått förut. Något grått skymtade där framme. En mur? Eller är det rent av ett hus som ligger där inne?

Det visade sig vara ett hus, eller snarare ett före detta hus. En ruin. Ett reportage för Löa-Bladet fladdrade förstås genast till i huvet. Ett totalt förfallet stenhus här i Löaskogen, det har vi inte sett förut, det har ingen berättat någonting om.

Efterforskningar om detta hus började i arkivet. Men där kammade vi noll. Mycket intressant läsning om gamla hus och gårdar finns i Löa byarkiv. Men inte ett ord om detta stenhus!?

Det fick bli en rundringning till minnesgoda Löabor istället. Det gav en hel



En jordkällare och delar av en gammal vedspis tyder väl på att detta varit ett bostadshus en gång.

del roliga detaljer om huset och om några som bott där, men ingenting om när, varför och av vem det byggdes.

Några minnen i Löa

Ganska snart kom det fram att detta är Stenstugan. Och visst är det byggt av sten. Slaggsten rentav. Från Löa hytta får vi förmoda. Och så är det reveterat med murbruk, så där som det ofta gjordes för uthus och ladugårdar förr. Men det här ser mest ut att ha varit ett bostadshus. Ganska högt, kanske det var två våningar? Delar av en gammal vedspis ligger utanför och en jordkällare finns här också. Det vore spännande att försöka ta sig in och se vad som kan finnas där. Men det har vi inte vågat.

Nu vet vi att Britt Carlssons mammas faster, Hilma Axelsson, har bott här. Det må väl betyda att det fanns i slutet av 1800-talet, men det kan ju ha byggts bra mycket tidigare.

En förtennare ska ha hållt till här en tid. Han förtennade kopparbunkar och annat inuti.

Sommarstuga för drängar

Britt Wickman berättar att enligt svärmor Sigrd var Stenstugan ett sommarhus för drängar på Korsbacken och hos Ardesjö. En bit in i skogen finns en plan, inte så stor men i alla fall tillräcklig för drängarna att spela fotboll på.

Och Ing-Marie Larsson kan fylla på

med att Inga, syster till Ruben Gustafsson på Klasboda, träffade drängen Herbert här en sommar och de levde sedan lyckliga i alla sina dagar. Herbert blev fångvaktare på flera fängelser runt om i landet och hade ett hus i Korsnäs. När han blev pensionär flyttade han och Inga till Spanien.



Bröt-Klas, djurvän och skogskar

Går vi nu fram några år i tiden skulle vi ha mött Bröt-Klas här. Det vet Karl-Göran Andersson på Viksnäs att berätta. Eric Gunnarsson minns också Bröt-Klas, som gärna hade lite starkvaror i kroppen, men var duktig på att jobba i skogen. Han ska ha varit en bra skytt också, det lär inte ha funnits många älgar kvar i den skog Bröt-Klas gått fram. Men det är bara rykten, så det är ingenting som Löa-Bladet sprider vidare.

Bröt-Klas flyttade sedan till Lerbacken och bodde i lillstugan där. Fler Löabor kan berätta om honom, men ingen minns vad han egentligen hette eller varför han kallades för Bröt-Klas.

Britt Carlsson minns särskilt att alla djur var så förtjusta i Bröt-Klas. När han gick förbi nere på vägen började Östanors hund att skälla så ivrigt att Klas fick lov att gå upp och klappa och prata ett tag. Och när Bröt-Klas gick till affärn, kunde han ha Lerbackens avelstjur med sig i ett koppel.

Stenstugan finns faktiskt med på Lantmäteriets karta. Om man har en Ipad eller Iphone och appen Min Karta kan man hitta den. Där finns t.o.m. en flygbild från 1960 där man kan ana att Stenstugan var lite helare då än nu. Men bilden är inte tillräckligt tydlig för att kunna visas i Löa-Bladet.

Ing-Marie Larsson vet att Bröt-Klas hade flera syskon. System Bröt-Elin bodde i Storå.

Lilla Bråten

Via Håkan Mossberg, som har god förmåga att bläddra i gamla kyrkböcker, får vi veta att Bröt-Klas pappa hette Erik Andersson från Lilla Bråten i Ljusnarsberg. Det ligger mitt emellan södra och norra infarten till Kopparberg längs Riks 50, lite till höger om man kommer söder ifrån. Klas fick därmed heta Eriksson, men Bröt, som i Bergslagen uttalas med ett mycket speciellt ljud mellan å och ö, må han väl också ha ärvt efter fadern, Bröt-Erik.

Klas var född 1886, dock inte i Lilla Bråten, utan i Södra Lönnemora i Ramsberg. Han flyttar sedan några gånger mellan Ramsberg och Ljusnarsberg och blir mer hemfast 1918 i Rackersvik vid östra kanten av Kölsjön. Han gifter sig 1929, men hustrun dör redan 1934. En dotter Celin Bergman, får två söner Hans och Sven-Olof Bergman, vilka båda är döda nu.

Stenstugan från ca 1950

När Bröt-Klas flyttade till Stenstugan är inte helt klarlagt. Men Hjalmar Nordquist, som ju själv är gammal skogskar, kan berätta att när han en gång behövde hjälp för att mäta timmer bodde Klas i Stenstugan tillsammans med sin då tonåriga dotterson Hans, som var född 1940. Så vi kan väl gissa då att Bröt-Klas bodde i stenstugan från någon gång i början av 1950-talet.

Sedan blev det alltså Lerbacken, varifrån bland andra Lilian Bergman i Kopparberg har minnen av honom. Hon var gift med hans dotterson Hans Bergman och de hälsade ibland på Klas.

Och minsann! Hon har t o m en bild av honom, så nu kan Löa-Bladets läsare få se hur han såg ut också!

Lilian kan vidare berätta att Bröt-Klas sedan flyttade till äldreboendet på Vallmovägen i Bångbro och slutade sina dagar där den 29 oktober 1972.

Stenstugan hör numera till Gamla Korsbacken, eller Åbergs som det också kallas. Ägaren Tommy Sigedal, Linköping, känner förstås till att det gamla stenhuset ligger på hans mark, men när och av vem det en gång byggdes vet han inte.





Det blev varken en padelhall eller en Multiarena. Ånej, den nya häftiga Löabyggnaden som nu är invigd är Anders Arena. Namngiven efter Anders Ericsson förstås, sportklubbens ordförande och ständigt aktive fixare. Det gick inte på en gång den här gången. Planerna på att ge Löaborna möjlighet att spela padel berättade Löabladet om redan 2020.

Men grundförhållandena var inte de bästa där man först tänkt bygga. Sedan strulade det med bygglov ett tag, sen var vädret inte det bästa för att börja gräva, och så skulle det ju äskas pengar medan andra padelbanor gick i konkurs.



Men i Löa ordnar sig ju det mesta. Den 2 december invigdes Anders Arena. Om inte med pukor och trumpeter, så i alla fall med goda snittar och en smällande uppvisning i hur padel går till. Jisses, vad det låter när den där bollen slås till!

Anders invigningstalade och tackade alla som på olika sätt hjälpt till och framhöll då särskilt Stefan Olofsson, som på många olika goda sätt hjälpt till att få det hela att fungera. Olofsson utsågs nu som hedersmedlem i Löa Sportklubb och fick sedan klippa banden in till padelbanan. Där man också ska kunna spela volleyboll, badminton och vad man nu kan komma på för andra bollspel.



Det är inte bara att klättra upp. Sen ska man ju ta sig ner också!

Klättrväggen är naturligtvis

lockande för yngre barn och kanske en del äldre också. Skolan har varit där, för att testa både klättrväggarna och padelbanan. En gymnastiksal som kanske lockar lite mer än Bygdegården. Viktigt är förstås att det finns säkra linor för att fira ner de barn som kommit sig upp. Sportklubben har för säkerhets skull tagit en extra försäkring också.

Padelspelet är i full gång.

Många kommer gärna och tar sig en match från såväl Löa som Ramsberg, Kopparberg, Guldsmedshyttan och Lindesberg.

Att boka tid sker naturligtvis på modernt digitalt vis. Med en app! Den heter Matchi och används av andra padelhallar också. Man laddar ner denna app på sin mobil och när man sedan går in på Matchi hittar man Anders Arena bland de andra och ser när lediga tider finns. Man bokar och betalar på en gång och får en kod att använda till dörrlåset. Även den som normalt ryggar lite för appar och det digitala måste medge att det låter mycket behändigt.

Man behöver helt visst inte sitta still som medlem i Löa Sportklubb. Förutom allt som nu finns att göra i Anders Arena, så finns ju möjligheter till skridskoåkning, Hockey Bockey och allt annat man kan göra på en välspolad is och i klubbstugan finns både gym och bastu.

Plus då alla aktiviteter i Bygdegården som karate, bordtennis, dans för barn, innebandy och allt vad det är. Kolla Löa Sportklubb på facebook



Lök, pumpor, majs, tomater, bönor och fikastunder

Kanske är det inte riktigt dags än att gräva och plantera, i allafall inte utomhus. Men att förodla i små pytsar inomhus, kanske under någon värmelampa går bra. Och se fram emot alla de härliga grönsaker man sedan ska skörda kan man nog alltid göra. Det gör de som är med i Löa Samodling. I ett upprop på Löabloggen uppmanar de också fler att komma med och odla i denna gemensamma trädgård.

Så här skriver Lasse Larsson:

Intresserad av trädgårdsodling?

Sedan flera år är vi ett gäng som driver en samodlingsträdgård uppe vid Gröna Ånäs längs vägen ovanför Dalvikskvarnsbutiken.

Nu kör vi igång säsong nummer fem och det vore mycket trevligt om det var fler som är sugna på fräscha grönsaker på middagsbordet.

Att odla tillsammans med andra har många fördelar. Vi delar på arbetsbör-

dan, man lär sig mycket om odling mm, och får dessutom trevliga fikastunder på köpet!

Är du/ni intresserade att vara med, hör isåfall av er till mig eller någon av de andra i gruppen!

Det känns hoppfullt att skriva om sådant här nu när jag tittar ut på snö och is i februari.

Hälsar Lasse-Lasse 0705139647

Penny, Lotta, Irene, Rolf, Ingrid, Henrik, Sofia och Anna-Lena



Ännu fler celler i Löa

Efter 2022 års saftiga elräkningar beslutade sig även Löa bygdegårdsförening för att investera i solceller. Med hjälp av ett banklån och bidrag från Sparbanksstiftelsen är nu investeringen i hamn och solcellerna är redan på plats och förhoppningsvis är de i drift inom en snar framtid.

Tänk vad bra det är att vi har denna lokal i byn, för privata fester likaväl som föreningsaktiviteter av olika slag.

Tack, Bygdegårdsföreningen, säger Löa-Bladet och påminner gärna sina läsare att betala medlemsavgiften dit också!



Nytt, flytt och bytt i byn

Alexander Persson har bott på flera håll i Löa. Nu har han köpt Annica Östbergs hus med adress Östra Löa 311. Där bor han nu tillsammans med 9 åriga dottern Ella, som ju därmed fått behändigt nära till skolan.

Det finns fler personer i Löa som flytta om, flyttat in eller flyttat ut. Löa-Bladet kan nog få anledning att återkomma med fler läsvärda nyheter i nästa nummer.



SKÖNA MAJ, VÄLKOMMEN....

Valborg firas traditionsenligt
Tisdag d.30/4 kl.18 vid Löa hytta.

Det kommer att serveras både fika och korv med bröd. Lotteri och ett värt tal kan nog också förväntas.

Efter flera års uppehåll av Ramsbergs kyrkokör är den nu i full gång igen men i år besöker kyrkokören Ramsberg så i år får besökarna i Löa rasa ut våren på egen hand



Vatten från Vasselhyttan till Löa är på gång. Helt säkert kanske

Då skriver vi det en gång till då. Ett nytt vattenverk är på gång. Det har vi skrivit många gånger i Löa-Bladet och diskussioner om att Östra Löa behöver ett större vattenverk än det som nu ligger på skolgården har pågått i minst 50 år. Om man inte rent av ska gå tillbaka till laga skifte.

Men nu är det alltså på gång. Före sommaren ska de befintliga vattenreservoarerna byggas in i ett rött hus. Det tror Bram Corthals på Samhällsbyggnadsförvaltningen alldeles säkert!

Det är främst kostnader som varit högre än önskat som fördröjt det hela. Hur högt stiger ån när vattennivån är som högst har också varit en viktig fråga att fundera över.

I augusti 2021 flöt ju hela den 30 meter långa bryggan nedanför minigolfen iväg när ån blev större än vanligt. Det får inte flöda så att vattnet kan ta sig in i det hus som nu ska byggas.

Ska man vara riktigt noga är det inget nytt vattenverk som är på gång här. Vattenverket ligger i Vasselhyttan. Det nya är att Östra Löa ska få sitt kommunala vatten därifrån. En slang ligger i ån och i Sörsjön och fortsätter i det schakt från sjön till Vasselhyttan som nu är grävt.

Om nu bara det lilla röda huset bredvid reningsverket i Löa kommer på plats, så kan kranarna sättas på. Det kommunala vattnet i Östra Löa kommer från Vasselhyttan och vattenverket på skolgården kan tas bort.

Då kan ett 50 år gammalt problem vara löst!



Lediga platser på skolan och förskolan

Ingen har väl missat skylten ute vid vägen där det står att Löa skola och förskola har lediga platser. Man blir lite nyfiken på vad det innebär. Styrelsen berättar att barnkullarna alltid går lite upp och ner i storlek och just nu har det varit några år med färre barn som fötts i bygden.

Antalet barn är viktigt

Eftersom antalet barn är viktigt för verksamheten vill man gärna ta emot fler barn, därav budskapet på skylten. När barnkullarna har olika storlek så gör det att vissa årskurser är fulla och andra har plats för fler barn och just nu finns det platser på förskolan och i vissa klasser på skolan. Löa skola och förskola har alltid varit populär och stundom så fullt med barn att det inte funnits platser till alla som vill ha sina barn i verksamheten, så nu när det finns plats på förskolan och i vissa årskurser, är det bra att sprida budskapet.

Barnloppis

Nu är det dags att röja ut gamla barnkläder och annat barnsligt ur skåp och lådor, om det nu skulle finnas i överflöd där hemma. Bygdegårdsföreningen anordnar barnloppis i Bygdegården söndagen den 7 april. Alla som har någonting att sälja är välkomna att hyra ett bord för 100 kr och förvandla sig själv till försäljare mellan kl 11 och 16.

Boka bordet senast 1 april hos Sara Melin, tel 0727013699 eller e-post sara.melin@hotmail.com.

Det kommer att finnas försäljning av fika och korb med bröd. Mer information finns på Löabloggen.

Sorgligt besked

Ett sorgligt besked från skolan kom i februari. Verksamhetens nya rektor Alexandra Larsson, som påbörjade sin tjänst i januari, avled hastigt. Beskedet kom oväntat och var mycket tragiskt och chockartat, meddelar styrelsen. En ny rektor ska rekryteras och under tiden kliver verksamhetens tidigare rektor Anders Nordin in för att stötta.

Det är tuffa tider för de små friskolorna. Det blir mindre pengar och mer krav på hur allt ska utföras vilket skapar ett tufft klimat för både personal och elever. Styrelsen och personalen kämpar på och gör allt för att skolan ska få leva vidare för våra barn i bygden. Kämpa på, hälsar Löabladet.

ÖSTEN: RESTEN
MUSIKCAFÉ
Söndag 28 april 2024 kl 15.00
Löa Bygdegård
Östra Löa 123, 714 94 Kopparberg
Biljetter: www.tickster.com
Kaffeservering med fika & smörgås
www.loabygdegard.se
VÄLKOMNA!
Arr: HPM Entertainment AB