

# -Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 1 2009



Sven-Olle Holms gamla hus bredvid missionshuset kommer att få en helt ny inre design när Fanny Ardesjö-Lie och Martin Melin är klara med inredningen.

## De fann sin gräsmatta i Löa

Det är Fanny Ardesjö-Lie och Martin Melin, som har flyttat in i Sven-Olle Holms gamla hus bredvid missionshuset. Huset har stått tomt en tid. Men nu är snickrandet, golvslipandet, målandet och ombyggnadsplanerna i full gång. Ännu några ungdomar har med glädje tagit chansen att få bo i Löa.

– Vi ville ha något större och vi ville ha gräsmatta, berättar Fanny, så vi hade sagt upp lägenheten i Lindesberg. Självfallet ville vi gärna bo i Löa och vi hade till en början tänkt att vi kanske skulle hyra av Peter Elisson i Rällså, men så ringde pappa en morgon och föreslog att vi skulle köpa det här huset.

Två veckor senare hade Fanny och Martin sett huset, bestämt sig, varit på banken, ordnat med köpet, slipat golven, målat och flyttat in. Mycket jobb återstår förstås innan huset blir som de vill ha det, men

eftersom Martin är byggnadssnickare och Fanny är mycket intresserad av design och inredning, så är det ju bara roligt arbete som väntar.

### Rum och bad uppå

Övervåningen ska inredas och ge plats för ett sovrum och ett badrum. När det är klart kan de slå ut en vägg på övervåningen och få ett större kök. Medan övervåningen görs i ordning kommer en provisorisk trappa på utsidan leda dit upp.

(forts på sid 3)

## Kallelse

Löabygdens Hembygdsförening  
kallar härmed  
sina medlemmar till  
**årsmöte**  
söndagen den 22 mars kl 18  
i Löa Bygdegård.

Årsmötesförhandlingar  
Enar Karlsson  
visar och berättar vad han  
kan göra av dina gamla  
smalfilmer  
(läs mer på sid 6)



Kaffe

Sussies smarriga smörgåstårta

*Välkommen!*

## Löa Sportklubb

håller sitt årsmöte  
torsdag 19 mars kl 18  
på Ljungbergs kafé.

## Årsfest

blir det sedan på  
Långfredagen 10 april.  
Mer info kommer på bloggen

## Vinter och sommar

Det tog ett tag innan den kom i gång, vintern. Men Kung Bore ruskade upp sig efter nyår och spred såväl snö som kyla och sol över Löa, så att människor stundtals hördes sucka över den vita nederbörden.

– Nej, nu räcker det sa de med stora gårdsplaner att skotta, medan skidåkare tacksamt tog emot. Sjöarna gick att åka på och spår fanns runt några gården – tack, bröderna Arvidsson!. Men LÖA-Bladet propagerar gärna för några längre spår längs mysiga skogsvägar. Går det i Ställdalen borde det väl gå här. Ett tips till LÖA Sportklubb.

Än är det vinter kvar, även om talgoxen låtit höra sitt vårläte och dagarna ljusnar. Men sommaren är inte heller långt bort och planeringen för den är i full gång på många olika håll.

Bygdegårdsföreningen planerar för sommarkväll vid dansbanan med bandet Liverpool, det blir barnteater längs Trollstigen och hembygdsföreningen ordnar med laxfiske i kvarndammen och spelmansstämma för att bara nämna något.

Men dessförinnan kommer långfredag med sportklubbens årsfest, valborgsfyrverkeri, LÖA Stopet, midsommar och säkert en hel del annat. Håll utkik på Löabloggen!

10 mars 2009



## Oförändrad medlemsavgift

Mycket är som vanligt i LÖa och i LÖa-Bladet. Så till exempel den här texten, som vi bara behöver kopiera år efter år:

Nu är det dags att betala! Medlemsavgiften i Löabygdens Hembygdsförening är oförändrat 75 kronor per person och 150 kronor per familj. Avgiften kan sättas in på föreningens postgiro 609008-8 (inbetalningskort bifogas) eller betalas kontant till föreningens kassör, Tor Åhman, som oftast sitter hemma i köket på Petters i Västra LÖa (tel 302 55).

Betala redan nu, på en gång, så blir det inte glömt! Med din avgift till Hembygdsföreningen bidrar du till gemensamma trevligheter som valborgsfirande, laxfiske i kvarndammen, spelmansstämma vid hyttan, julmarknad med mera.

Samt till utgivning av LÖa-Bladet, som kombinerar medlemsinformation med dokumentation av det nutida livet i LÖa.

### LÖA-BLADET

En tidning för LÖa med omnejd.

Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening.

**Redaktion:** Stina Gottliebsson, Petters, 302 55  
Maria Lindstedt, Fredensberg, 309 09



## I gamla vanliga hjulspår

Hembygdsföreningens styrelse har funderat och diskuterat inför årsmötet. Behövs Löabygdens Hembygdsförening egentligen? Vi gör ju bara samma saker om och om och om igen. Vill inte medlemmarna ha någonting mer av sin förening. Borde vi inte lägga fram en ny verksamhetsplan med nya roliga aktiviteter och spännande hembygdsprojekt?

– Men det finns så många andra föreningar i byn som står för det lite ungdomligare och häftigare. Hembygdsvandringar, torpinventeringar och lokalhistoriska föredrag lockar ju inga människor. Det är ingen idé att ordna någonting. Det kommer ändå inga. Vi kan lika gärna lägga ner hembygdsföreningen.

Sade styrelsen sorgset och surmulet suckande.

Men då höjde ordförande Eric sin röst och manade till ett litet mer positivt tänkande:

Visst vill löaborna fira valborg med brasa och fyrverkeri, laxfisket och spelmansstämman är traditionellt men populärt, likaså julmarknaden.

Och inte vill väl löaborna att vi lägger ner arkivet och flyttar alla gårdshandlingar, fotografier och allt annat till Lindesberg? Arkivet måste vara kvar i LÖa, även om vi inte just nu har någon arkivfogde, som tar hand om det med samma glöd och entusiasm som Ulf Johansson gjorde på sin tid. Och förresten är ju Hembygdsföreningens teatersektion på gång igen.

Vi har 233 betalande medlemmar. De vill säkert behålla föreningen. Ytterligare 59 betalade 2007, men inte 2008. De kanske också vill vara med egentligen, har bara drabbats av glömska eller finanskris. Det finns helt visst intresse för Hembygdsföreningen i byn! Och för LÖa-Bladet också. Skulle bladet någon gång distribueras en dag tidigare i öst, hörs genast gnyenden från väst.

Stämningen inom styrelsen lättade och man konstaterade att det kanske inte är så tokigt ändå att gnetta på i samma gamla hjulspår. Vi fortsätter på den inslagna vägen! Men den som tycker något annat, har lite nya, fräscha idéer att dela med sig av får gärna höra av sig. Kom med på årsmötet och säg vad du tycker!

## Inget intresse för Kulturstipendium

Löabygdens Hembygdsförening har inte fått in någon ansökan om kulturstipendium i år. Föreningen delar annars gärna ut stipendier till ungdomar i Löabygden, som vill förkovra sig i kultur, litteratur, musik eller teater.

Tanken var att något eller några stipendier skulle delas ut i samband med årsmötet 22 mars. Men när nu inga ansökningar finns blir det heller ingen utdelning.

Chansen att få ett stipendium återkommer nästa år.



Bygdegården har blivit för trång och behöver byggas ut. (Obs! Bilden är arrangerad.)

## Leader ser ingen fördel med utbyggd bygdegård

**Löa Bygdegård kommer att byggas ut till hösten. Det törs vi nog påstå, även om finansieringen inte är klar ännu. Leader Bergslagen vill inte ställa upp med den dryga miljon, som först ställdes i utsikt.**

Anders Ericsson, som håller i utbyggnadsprojektet lokalt i Löa, är inte riktigt glad. Planerna för bygdegården har diskuterats vid två tillfällen med föreningen Leader, som med hjälp av EU-pengar har som huvudsyfte att, ”utifrån ett underifrånperspektiv utveckla den lokala ekonomin och stödja lokala initiativ och projektidéer som kan bidra till liv och boende på landsbygden.”

Verksamhetsledaren Barbro Fischerström har då sagt att detta skulle vara ett perfekt projekt för Leader att stötta. En utbyggd bygdegård skulle vara till stor nytta för såväl skolan som alla föreningar i byn och ge möjligheter till nya och utökade aktiviteter. Men när Leaders styrelse behandlade bidragsansökan från Bygdegårdsföreningen blev det alltså nej.

### Andra sponsorer?

– De menade att de inte kan ge bidrag till rena investeringar, säger Anders, man ska i stället skapa nya verksamheter, kontakter och nätverk, som i sin tur ska skapa nya arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter.

– För mig låter sådant där lite flummigt, jag tycker att ett rejält konkret projekt vore bättre att satsa på, säger Anders, som inte helt kan frigöra sig från misstanken att avundsjuka och missunnsamhet från de andra tio kommunerna i Leader ligger bakom styrelsens nej. Löa brukar ju klara sig så bra av egen kraft.

Och Anders har goda förhoppningar att löaborna hittar en lösning även denna gång. Om det nu inte regnar en miljon som manna från himlen, så finns det kanske andra sponsorer.

### Boverket svarar i maj

Den viktigaste bidragsgivaren, Boverket, har inte heller sagt sitt ännu. Men eftersom kommunen sagt ja till att ställa upp med 30 procent av kostnaderna, så väntas också Boverket att komma med ett positivt besked i maj.

Det är formellt Löa Bygdegårdsförening som står som huvudman för projektet. Men en dubbelt så stor sal som nu, som kan användas både som gymnastiksal och möteslokal, en mindre sal, omklädningsrum och duschar, kommer ju vara till glädje för alla föreningar i byn. Och man räknar med att alla som vanligt ska hjälpa till på olika sätt. Vid kostnadsberäkningen av utbyggnaden har man beräknat att löaborna ställer upp med 500 arbetstimmar tillsammans.

## De fann sin gräsmatta...

(forts fr sid 1)

Andra planer är att bygga in verandan på framsidan till en hall och göra en altan på sjösidan. Tomten går ända ner till ån och när nu några träd har fällts blir det en härlig utsikt mot den nedgående kvällssolen.

### Designintresse

Fanny har redan hunnit dokumentera sitt intresse för design i det blivande vardagsrummet, där en mörk vägg med en kvinnoprofil med ljusa hårslingor bildar en mycket dekorativ bakgrund till den stora teveskärmen. Man liksom anar att hela huset kommer att bli mycket speciellt innan hon är klar med inredningen.

– Drömjobbet – drömdrömen – vore förstås något inom design och inredning, säger Fanny, och någon gång går jag kanske vidare och utbildar mig. Men just nu



Så småningom blir det en inbyggd veranda och massor av blommor runt Sven-Olle Holms gamla hus

trivs jag så bra med mitt jobb på Terab radio- och teveaffär i Lindesberg, så det är inte aktuellt nu.

### Jobba hemma på helgen

Martin arbetar åt byggföretaget Novab och har just nu jobb i Norrtälje. Men arbetsveckan varar bara måndag till torsdag, se-

dan kan han komma hem och fortsätta att snickra i Löa. Martin är född och uppvuxen i Stråssa, men tycker att Löa är ”helt okej”.

### Fotboll, golf, volleyboll och blommor

Att flytta hem till Löa ser Fanny som positivt också för att hon får närmare till fotbollsträningen i Kopparberg och till golfbanan i Stjärnfors. Både hon och Martin har nyligen tagit grönt kort. Och för att få lite träning mellan fotbollen och golfsvingarna kommer de att anlägga en volleybollplan på den stora tomten. Men möjligheterna till odling och planteringar av olika slag kommer också att utnyttjas.

– Mycket blommor ska jag ha, säger Fanny, när jag var yngre var florist mitt önskejobb.



## Tävling med angeldon

Nu får storgäddorna, gösarna och eventuella havsborrar (bilden) passa sig. På lördag 21 mars blir det angeltävling i Lilla Norrsjön - den nordligaste delen av Norrsjön mellan Tappen och Vårdshuset Älgen.

Man tävlar i tvåmannalag och får ha 12 angeldon med angelkrok. Deltagaravgiften är 200 kronor per lag, varav 50 kr går till Löa fiskevårdsförening. Resten går oavkortat till prispengar. Första pris är 60 procent av den summa som kommit in, andra pris 30 procent och tredje 10 procent.

Anmälan sker vid Lilla Norrsjön på tävlingsdagens morgon kl 6.45-7.15. Tävlingsstid 7.30-13.00.

Roger Welamsson 073-0373394 och Daniel Gunnarsson 073-0306166 kan berätta mer om fisketävlingen.

## Ölstop med Gris-Nils och Klotjohan

**På pingstaftonen kommer ölet att flöda i Löa! Sportklubben och Bygdegårdsföreningen bjuder då in till Löa Stopet och hälsar både tjejer och killar, damer och herrar välkomna i år.**

skuret med tillbehör och underhållning av Gris-Nils och Klotjohans festorkester.

En förhoppning är att företag ska bjuda sina anställda på detta och möjlighet kommer också att finnas att göra hela lördagen till en företagsdag i Löa. Konferenslokaler finns att hyra i skolan och bygdegården och under dagen kan man ägna sig åt jaktstig, fiske i kvarnhamnen, flottfärd på Norr- eller Sörsjön, minigolf eller boule. Lunch serveras på Ljungbergs kafé.

Lördagen den 30 maj är det alltså dags för årets upplaga av Löa Stopet. Kostnaden är 595 kr per person. För mer information kontakta Totto Elvenäs, 0580-301 72, 070 558 62 72 eller Anders Ericsson, 0580-300 96, 070 538 1703.

– Vi vill inte bli anmälda till diskrimineringsombudsmannen, så i år får alla komma, säger Anders Ericsson.

Liksom förra året hålls stopet på bygdegårdens dansbana. Förutom fri öl hela kvällen blir det en tallrik kall-



## Film på kaféet

Löa Kultursällskap fortsätter med torsdagsbio på Ljungbergs kafé. Sällskapet bjuder på film och popcorn och hälsar alla välkomna. Torsdag den 19 mars kl 19.00 visas **Alzheimers vals** av Britta Landoff, Rällså Torsdag den 26 mars kl 19.00 visas, **Underjordens hemlighet** av Clas Lindberg, Rällså

## Teater tillbaka till Trollstigen

Hattifnatten och Mumsfilibabba kommer till Löa i sommar. Under tiden 10-15 juli kan man träffa dem tre gånger om dagen längs Trollstigen. Efter ett års barnledighet har Helena Brusell skrivit ett nytt teatermanus och är åter beredd att hålla i regin för denna "vandringsteater". Publiken vandrar genom skogen och möter teaterns underbara värld på vägen.

Pjäsen kommer, liksom tidigare år, att spelas dels i Mellanfjärd i Hälsingland, dels här i Löa. Brusell vill satsa lite större i år och kommer att anställa sex professionella skådespelare och en scenograf.

– Men vi kommer ändå att behöva många frivilliga älvor och tomtar i olika ålder, berättar Eva Persson, ordförande i

Hembygdsföreningens Teatersektion.

Eva hoppas också att alla föreningar vill utnyttja tillfället att vara med och hitta på gemensamma aktiviteter runt omkring teatern.

**Tisdagen 17 mars kl 19 är representeranter för byns föreningar välkomna till bygdegården, för att diskutera vilka möjligheter det finns.**

Redan nu kan vi konstatera att Hembygdsföreningens traditionella laxfiske i kvarnhamnen och spelmansstämma och gudstjänst i hyttan sammanfaller i tiden med teatern. Det ska utnyttjas på bästa möjliga sätt.

För att få publiken att ta sig till "teatersalongen" på och runt tackängen, kommer



bron över Lillån att bytas ut, alternativt repareras.

Med professionella skådespelare blir Trollstigteatern ett dyrare projekt än tidigare år. Teatersektionen är därför i gång och jagar sponsorer. Kommunen, Sparbanksstiftelsen och Regionförbundet är några som ska tillfrågas. Hattifnatten och Mumsfilibabba är alltså namnet på årets pjäs. Det blir tre föreställningar om dagen (utom måndag 13 juli som blir selfri) under teaterveckan.

## Lakabäcken - en släktsaga

För ett par år sedan skrev Miriam Eriksson f. Boström i Björklingen och berättade om sin farfarsfar **Johan Boström** och hans hustru **Carolina Andersdotter**, som köpte en gård i Lakabäcken 3 km norr om Löa år 1856. Berättelsen fick heta **Flotafallet** eftersom gården hette så i de gamla dokumenten. Nu har Miriam skrivit en fortsättning om åren 1906-2006. Den nya boken kallas **Lakabäcken**. Gården är den där mangårdsbyggnaden revs 1984 när riksväg 50 skulle få en rakare sträckning.

### Nio barn

Carolina och Johan fick nio barn varav fem, Tilda f. 1859, Eric f. 1863, Anna f. 1868, Frans f. 1873 och Maria f. 1874, överlevde till vuxen ålder. Av dessa blev det yngsta dottern Maria, som sedan hon gift sig med grannpojken Erik tog över Lakabäcken. Två flickor växte upp i familjen, Signe, som senare gifte sig med Ivar Bergström, Skönvik i Rällså och

Ester Eriksson, som ogift bodde kvar i Lakabäcken till dess hon dog 1984.

### Sommarminnen

Miriam Eriksson skriver om hur gården Lakabäcken, kom att bli hela släktens tillflyktsort, särskilt under de båda världskrigen och hon berättar om sina egna härliga sommarminnen från Lakabäcken 1935-50.

Hölassåkning, bad, kräftfiske i Rällså, skolavslutning i Löa skola är en del av minnena. Liksom hur hela familjen, sju personer inklusive mormor, klädde sig söndagsfin och rodde till kapellet Fridshyddan i Löa med lillebror Leif i barnvagn i den flatbottnade ekan.

Vidare berättar Miriam bland mycket annat om hur hon fick åka till skomakaren och till Ljungbergs i Löa för att handla med en låda på pakethållaren och fick en strut karameller av tant Agda.

Miriam's släktrönikan kan alltså vara av



Mangårdsbyggnaden som revs 1984

intresse för många andra i Löabygden. Den som vill kan beställa boken – ett spiralbundet häfte – av Miriam, via e-post [miriam.e@telia.com](mailto:miriam.e@telia.com) eller telefon 0581-530 70, 070 54 530 70. Boken kostar 170 kr + ev. porto.

## Ny dator till arkivet



**Löabygdens Hembygdsförenings styrelse har beslutat att köpa en ny dator till arkivet. En kraftfullare dator med kapacitet att hantera den senaste versionen av arkivprogrammet Sofie. En ny modernare skanner, men möjlighet att skanna bilder från äldre, större negativ, ska det också bli.**

Beslutet föregicks av en diskussion om det verkligen är rimligt att köpa utrustning för vid pass 6 000 kronor och lägga in i arkivet, så länge vi inte har någon arkivfogde som kan ta hand om och utnyttja de modernare apparaterna.

Diskussionen slutade i enighet om att ska vi alls kunna finna någon person, villig att axla arkivfogdens uppgifter, måste vi också kunna erbjuda bra och moderna arbetsredskap.

Eric Wickman tog på sig att installera den nya datorn och med hjälp av Fred Lind, föra över vad som hittills registrerats.

Eric tar också de första arbetspassen vid den nya skannern och fortsätter att skanna in arkivets bilder. Det är hittills bara en ganska liten del av bilderna som är inskannade. Även Britt Wickman, som är på gång att bli pensionär, har erbjudit sig att nu lägga en del av sin lediga tid i arkivet.

Styrelsen vill i det sammanhanget påminna alla dagens glada fotografer att tänka på arkivet. Äldre fotografier finns, men från 1960-talet och framåt är det sämre med bildokumentationen från livet i Löa. Och bilder tagna i dag blir ju ganska snart intressant bygdehistoria. Förhoppningsvis ska vi kunna ordna någon slags digital brevlåda, dit bilder från vardag och fest i Löa kan skickas.



## Rock och rymd på kaféet

**Vi kommer att kunna njuta av kaffe och hembakt på Ljungbergs kafé även denna sommar!**

– Alla detaljer är inte klara ännu, säger Kentha, men vi har i alla fall bestämt att köra denna sommar också. Vi öppnar någon gång i maj. Anna kommer att vara här varje dag, utom förmodligen måndagar.

Vi kommer också att kunna se fram mot en del evenemang på kaféet. Tre tillfällen är hittills inbokade i samarbete med Löa Kultursällskap.

Lördagen 16 maj förvandlas Ljungbergs till Hard Rock Kafé och den 25 juli drar irländarna in med sin speciella musik.

Den 1 augusti kan vi måhända få se Aniara komma glidande längs ån, för då blir det båtorientering och årets tema är rymden.



## Så kan gamla smalfilmer åter komma till heders

Har du gamla smalfilmer liggande i ett skåp någonstans? Kanske bara några snuttar från examen i Löa skola, höbärgning, mjölkningstävlan, mosters födelsedagsfest, jul i Löa eller andra begivenheter. Sådana filmer vill Enar Karlsson och Documentary group i Hällefors gärna låna, för att sätta ihop till en nostalgisk dokumentär på DVD från norra delarna av Lindesbergs kommun.

Enar Karlsson har tidigare gjort sådana filmer från Grythyttan och Hällefors och nu senast från 40- och 50-talets Lindesberg. Och nu vill han alltså gå vidare och sätta ihop filmer från Löa, Vasselhyttan och Storå.

Enar kommer till Hembygdsföreningens årsmöte den 22 mars och berättar mer om sitt projekt och visar vad man kan göra av också dina gamla filmer. Även privata filmer får ju ett allmänintresse när de blir lite äldre och man kan fascineras av dåtidens miljöer, kläder och händelser.

Kom till årsmötet och hör vad Enar har att berätta och leta reda på gamla filmskatter i dina gömmor. Så kanske vi till ett kommande årsmöte kan visa en trevlig nostalgifilm från Löa.

## Brasa av björkar

Hembygdsföreningen har äntligen hittat en ny plats för valborgsfirandet. De som tycker att reningsverket låter trist ska slippa det. Vi kommer istället att hålla till vid Dalvikskvarns nya lokaler. Med brasan en bit upp på Tottos åker, på betryggande avstånd från folk och hus.

De gamla träd som nu röjts upp från Björkhagen vid Bygdegården utgör grunden till brasan.

Ta kontakt med Totto om du har mer material du vill lägga på brasan. **OBS! Det får absolut inte vara gammalt rivningsvirke med spik !!**



## Det går som en dans på torsdagarna

Löa sportklubbs verksamhet utökades under början av året med en danssektion. Vi är drygt 20 personer som på torsdagskvällarna virvlar runt till taktfast musik under ledning av danslärare Tommy Jälefors.

Första gången var det överskott av tjejer, men det har jämnats ut med tiden. Deltagarna kommer från Lindesberg, Gusselby, Stråssa, Vasselhyttan, Ramsberg och Löa med omnejd. Vi är i olika åldrar, precis som det ska vara. I dans har åldern ingen betydelse! Det är det som är så underbart!

Och det känns verkligen härligt att vi kunde få ihop en så pass stor grupp i Löa med tanke på att det inte gick i Lindesberg!

Varje torsdag tränar vi en och en halv timme, och när klockan närmar sig 21 syns inte ett surmulet ansikte. Dans är lika med glädje!

Sportklubbens ordförande, Anders Ericsson, sa i en kommentar när dans-



sektionen blev ett faktum: Nu kanske det blir riktig fart på dansgolvet på sportklubbsfesten! Och det är inte omöjligt! Dessutom blir det en ny dansbandskväll vid Lokalens utedansbana i juli. Det ser vi redan fram emot!



## De nya adresserna kommer allt närmare

**Nu är de nya adresserna på gång! Det har de i och för sig varit i tio år, men nu är de på gång lite mer på allvar. Kommunen har fastställt belägenhetsadresserna för fastigheterna i Löa. Utom för några enstaka, som överklagat den adress som föreslogs för ett par år sedan.**

I och med att adresserna fastställdes skickades en lista från kommunen till posten och skatteverket, som har hand om folkbokföringen numera. Fast det blev fel på listan. Några fastigheter i Västra Löa fick postadress Lindesberg i stället för Kopparberg.

Nu är också det ändrat och de nya belägenhetsadresserna ska börja gälla. Dock inte omedelbart för alla. För efter som det blev fel på ett ställe brast hela kedjan. De nya adresserna kommer inte automatiskt in i folkbokföringsregistret. Margareta Wallinder på skatteverkets folkbokföringsavdelning i Gävle får lov att sitta och ändra alla de tidigare fyrsiffriga postlådenumren för hand.

– Det är ju några stycken som jag måste gå igenom, så det tar lite tid, säger Margareta, men det är på gång i alla fall. Jag kommer också att informera alla fastighetsägare, när

den nya adressen är införd i folkbokföringsregistret. Därifrån får sedan alla officiella institutioner adressändringen automatiskt, så man ska inte själv behöva anmäla till försäkringskassan och liknande.

– Skicka för all del inte någon sådan där adressändring som vid flyttning, för då kan man ju tro att ni har flyttat och då blir det ännu mer strul, säger Margareta Wallinder som flaggar för att det nog kan bli en del fel i alla fall. För alla fastighetsägare bor inte på den fastighet han eller hon är folkbokförd på. Somliga äger fler fastigheter och varken kommunen eller folkbokföringen vet i nuläget på vilken fastighet ägaren bor. Det är en av anledningarna till att belägenhetsadresserna ska införas. En fastighet kan ju också vara en skog och när nu alla postlådenummer ska bort kan det hända att man blir folkbokförd mitt i skogen.

Ett sådant fel bör dock kunna rättas till efter ett, eller kanske några, telefonsamtal.

Så småningom kan man också få Postkodlotteriet att inse att man faktiskt har en giltig adress och bör ha rätt att vara med i lotteriet om man nu vill det. Men man bör bevärna sig med visst tålamod.