

-Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 1 2007



Bygglovet är klart. Bara väderleken blir mer tjänlig sätter Johnny och Dina Nielsen i gång med att förvandla det gamla affärshuset till en villa med röd träfasad, som passar väl in i miljön vid hyttan.

Gamla affärn förvandlas till villa

Det var i Löa på rätt sida om riksvägen som de ville bo. Nu är drömmen på väg att gå i uppfyllelse. Till sommaren räknar Johnny Nielsen och Dina med att ha flyttat in i den ombyggda gamla affären vid hyttan tillsammans med barnen Stas, Bea och Paula.

– Vi har letat bostad i Löa ganska länge, berättar Johnny. Vi har tittat på alla hus som varit till salu den senaste tiden och vi har undersökt möjligheterna att köpa en tomt för att bygga själva. Men det var det här huset vi helst ville ha.

Johnny och Dina såg möjligheterna med huset redan när Kalle och Svea flyttade. Det ligger ju så bra till, nära skola, idrottsplats och allt annat, utan att barnen behöver gå över riksvägen. Och tomtens är härlig mot den slingrande Lillån.

Det tog ett tag innan det blev klart med försäljningen, men när Dina och Johnny väl hade fått köpa det satt de upp till klockan

tre på morgonen och ritade och planerade.

– Dina har ritat det mesta själv, berättar Johnny, hon vet hur hon vill ha det. Men sedan har vi fått hjälp av Renrit i Frövi att göra ”riktiga” ritningar, som vi kunde skicka in för att få bygglov.

Nu är bygglovet beviljat och när Dina och Johnny nu går omkring med ritningarna i hand och pekar och berättar hur det tänkt att det ska bli, ser de båda mycket glada och förväntansfulla ut.

En sak är säker. Det gamla affärshuset kommer inte att kännas igen när ombyggnaden är klar. Och det är väl inte så många som är ledsna för det. *(Forts. på sid 3)*

Kallelse

Årsmöte med Våfflor och filmvisning

Löabygdens
Hembygdsförenings
30:e årsmöte hålls

Söndagen 25 mars kl 18.00
i Bygdegården.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det film från sommarens barnteater på Trollstigen samt utdelning av Hembygdsföreningens kulturstipendier för unga Löabor. Och eftersom det är våffeldagen serveras våfflor till fikat.

Hjärtligt välkomna!

Skolan bara växer och växer

Sid 5

Åkerägare köper Åmundhagen

Sid 7

Fest för alla Löapensionärer

Sista sidan



Ur led är granen

Julgranen blåste omkull i början av januari. Och det pratades ju vitt och brett, denna milda och stormiga höst och vinter, om att hela världen är på gång att trilla av pinn. Människors ohejdade utsläpp och växthuseffekten kommer att ge oss en klimatförändring, som blir förödande för såväl människor och djur som växtligheten. Och alla hus blir översvämmade.

Så är det kanske. Säkert är i alla fall att vintern i Löa lät vänta på sig mycket länge. Inte förrän i mitten av januari började snöskovlar och skidor att plockas fram.

Men den som ängslas för att vädersvängningar är någonting alldeles nytt och katastrofalt alarmerande kan kanske trösta sig med att 1898 var vintern i Löa ännu senare.

Enligt ett par klipp från Bäragslagsposten (som vi publicerade i Löabygden 1997) såg framtiden mycket mörk och bekymmersam ut i januari 1898, inte bara i Löa, utan på de flesta håll i Bergslagen. Utan kyla, snö och slädföre gick det inte att få fram vare sig malm eller kol till hyttorna. "Såväl bäragsmän som arbetare se betydligt modfælde och hopplösa ut." I början av februari spelades dock ett yrväder upp över bäragslagsbygderna och den gråbruna marken började allt mer och mer försvinna under det hvita snötäcket. Den 9 februari kunde eldningen starta i Löa masugn.

Det blev vinter i Löa både 1898 och 2007. Vitt och vackert som det ska vara. Skoterspåren går här och tvärs över åkrarna. Skidåkare syns staka fram över gården och längs skogsvägar, skridskoisen ligger blank och fin på plan. Många härliga vinteraktiviteter rapporterar vi om i detta nummer. Men även om årsmöten och glada fester för såväl barn, som ungdomar och pensionärer.

Löa är en aktiv by även på vintern.

1 mars 2007

LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd.

Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening.

Redaktion: Stina Gottliebsson, Petters, 302 55
Maria Lindstedt, Fredensborg, 309 09

Nya stipendier till Löaungdomar

Erik Ardesjös Minnesfond upplöstes i och med utdelningen av 2006 års stipendier.

Löabygdens Hembygdsförenings årsmöte 2006 beslutade därför att föreningen av egna medel ska dela ut årliga stipendier till ungdomar i Löabygden, som vill förkovra sig i kultur, litteratur, musik eller teater. Styrelsen fick i uppdrag att själv besluta om hur mycket pengar som för varje år kan anslås för stipendieutdelning samt anta regler för ansökan och utdelning av sådana stipendier. Hembygdsföreningens styrelse har beslutat att årligen anslå högst 1 500 kronor att fördelas på två eller tre stipendier.

Syftet med dessa stipendier är att uppmuntra ungdomar mellan 7 och 18 år, som är födda i eller boende i Löa eller som har gått i Löa Skola, att intressera sig för hembygdens kultur och historia. Efter som musik och teater alltid varit en viktig del av föreningens verksamhet anser vi detta i hög grad höra till hembygdens kultur. Stipendier kan således ges som bidrag till kurser eller utrustning för förkovran inom dessa områden.

Stipendier kan också ges för historisk dokumentation av personer, gårdar eller företeelser i Löabygden, till exempel genom intervjuer med äldre personer eller studier av släkt- och gårdshandlingar i egen ägo eller av material i Löa Byarkiv. Resultatet av en sådan "forskarinsats" ska delges Hembygdsföreningen som en skriftlig rapport eller som en muntlig presentation vid ett årsmöte eller liknande.

Närmare regler om stipendierna har delats ut i skolan och funnits med på Löabloggen. Sista anmälningsdag för årets stipendier var 10 mars. Stipendierna delas ut vid Hembygdsföreningens årsmöte 25 mars.



Och så var det dags för medlemsavgiften, tack!

Medlemsavgiften i Löabygdens Hembygdsförening är oförändrat 75 kronor per person och 150 kronor per familj. Avgiften kan sättas in på föreningens postgiro 609008-8 (inbetalningskort bifogas) eller betalas kontant till föreningens kassör, Tor Åhman, som oftast sitter hemma i köket på Petters i Västra Löa (tel 302 55).

Betala redan nu, på en gång, så blir det inte glömt! Med din avgift till Hembygdsföreningen bidrar du till gemensamma trevligheter som valborgsfirande, laxfiske i kvarndammen, spelmannsstämman vid hyttan, julmarknad med mera.

Samtill utgivning av Löa-Bladet, som kombinerar medlemssinformation med dokumentation av det nutida livet i Löa.



Johnny och Dina Nielsen ser fram emot att få flytta från Torpa till Löa. Den lilla gäststugan har redan fått den röda träfasad, som hela huset så småningom ska ha.



Rimmande Fia från Löa kom till Åre, men såg ingen VM-tävling.

”I Löa känner jag mig trygg”

(Forts. fr sid 1)

De grå eternitplattorna sattes på i början av 1960-talet. Det var en praktisk och väl isolerande fasadbeklädnad på den tiden. Hyttan var inte byggnadsminnesförklarad då och därmed fanns inte heller några officiella synpunkter på hur det näraliggande huset fick se ut.

Röd fasad ett måste

Idag är det annorlunda. Bygglovet har tagit lite extra tid just för att länsstyrelsen, landsantikvarien och andra myndigheter har fått lov att säga sitt. Någoting annat än röd träfasad är nu inte möjligt i denna miljö. Hur fasaden kommer att se ut, kan man redan se på den lilla gäststugan, som Niensens börjat med att rusta. Eftersom det bara handlade om en upprustning och ingen utbyggnad av den behövdes inget bygglov, förklarar Johnny.

Grävning för en bättre dränering har gjorts och Göran Larsson har bytt ut den gamla oljebrännaren mot en pelletsdito. Nu väntar man bara på lite tjänligare väderlek för att byggarbetet ska komma igång.

Balkong mot ån

Den nuvarande balkongen mot vägen ska byggas in och ge plats för två rum. Istället blir det en utbyggnad med inglasad matsal och balkong mot åsidan. Huvudentrén blir som nu mot hyttan, men sätts mer mitt på huset och får en utbyggd farstukvist. Affärens gamla lagerlokal kommer att ge plats för tvättstuga och förråd och får ett tak, som gör att den bättre smälter ihop med huset i övrigt.

När allt är klart kommer här att finnas sex rum och kök och en boendeyta på 200 kvadratmeter.

– Då är det en villa och inte en affär, konstaterar Dina och ser nöjd ut.

Hon ser också särskilt mycket fram emot att få flytta till Löa. Det är visserligen ingen lång flytt. Familjen bor i Torpa och de båda äldsta barnen går redan i Löa Skola. Lillflickan ska småningom börja på Trollebo.

Vänliga och välkommande

– Det är inte så långt, erkänner Dina, men jag känner mig ändå ensam och isolerad i Torpa, särskilt som Johnny så ofta är ute och reser med sina golfbanor. Här i Löa är alla människor så vänliga och välkommande, det ska verkligen bli härligt att få flytta hit. I Löa känner jag mig trygg.

Dina har för övrigt ett eget efternamn, men det tycker hon själv är onödigt att använda, eftersom det är långt och krångligt att stava till.

Många resor för äventyrsgolf

Johnny Niensens resande lär inte heller mattas än på ett tag. Hans äventyrsgolfbanor vinner allt större popularitet världen över. Aktuella platser för nya golfbanor nu är en campingplats i Venedig (på fastlandssidan) för 12 000 campare och 450 anställda.

– Det är stort som hela Lindesberg, konstaterar Johnny och berättar vidare att Madame Tussaud i London också vill ha en äventyrsgolfbana. Den ska dock inte stå i det berömda vaxkabinettet, utan i ett stort nöjesetablissemang norr om London, som Madame Tussaud också står för idag.

Tillverkningen av golfbanorna kommer för övrigt att även fortsättningsvis finnas i Vasselhyttan, där Johnny köpte det gamla snickeriet för ett par år sedan. Men ett kontor för verksamheten kommer den gamla affären i Löa också att rymma.

Årevinst utan VM

Två gånger har elvaåriga Fia Lindstedt i Löa skickat in slo-gans till tävlingar. Båda gångerna har rimmandet gett utdelning!

I somras då det rådde fotbollsfeber i Sverige skaldade Fia ”Dribbla vänster, dribbla höger, dribbla så att bollen glöder. Sverige, Sverige, Sverige!” TV4 belönademed en signerad fotbollströja, som numera hängersom en konst-installation i taket i hennes rum.

Andra gången var då hon mellan tuggorna på Mariebergsrestaurangen skaldade ”Pepsi Max, full av kax”, vilket golvade motståndarna i Carlsbergsbryggeriernas och Coop Forum-restaurangernas tävling.

Priset blev en resa till VM i Åre där pappa Björn följde med på flyget från Arlanda till Östersund och vidare med buss till skidorten.

Regnet hällde ned. Sedan blåste det storm. Men Fia hade kul ändå där hon tuggade och drack på bjudmiddagar (TV-kocken Melker, känd från fjolårets TV-succé Let’s Dance, bjöd bland annat på en tre-rätters), smaskade ur godispåsar och smackade förnöjt i VIP-tält, där hon sista dagen bänkade sig nära Kungen (vilket kan bevisas med diverse suddiga foton.)

Men hur gör du då, Fia, när du rimmar?

– Jo, man får tänka ut så det låter bra. Man får prova och lyssna. Och tycker man själv att det är bra, så är det bra. Och så ska det vara kul också. Det är viktigt!



K O Westlunds Speceri- och diverseaffär i Rällså fick en filial i Löa i början av 1930-talet. Affärshuset vid hyttan byggdes cirka 1933. Det är Otto Westlund som står på byggställningen



Kalle Johansson utanför affärn i slutet av 1940-talet. Någoting har uppenbarligen hänt på övervåningen, där det nu är två gavelfönster.

Ett hus i ständig förändring

A G Westlund fick köpebrev på Juteboda i Löa efter en auktion 1865. Det var Per Larsson, född på Mårtensgård, som ropade in gården, men köpebrevet överlämnades samma dag till Westlund.

A G Westlunds son med samma namn, Anders Gustav, övertog gården 1877 och startade en affärsrörelse där. Enligt ett intyg, bevarat i Löa byarkiv, "eger A G Westlund, född 20 maj 1844, goda Christendomskunskaper och är oförhindrad att begagna Herrens Heliga Nattvard samt eger medborgerligt förtroende."

Westlund var således väl lämpad att "driva diverse handel även med fotogen i mindre partier" och han drev affären i Juteboda till 1894.

Efter Juteboda öppnade A G Westlund affär i Rällså i stället. Ett, kan man förmoda, affärsmässigt betydligt bättre läge alldeles vid järnvägsstationen. Den affären övertogs av sonen Karl Otto Westlund 1924.

Filial i Löa

Med Otto Westlund kom affären tillbaka till Löa, så tillvida att K O Westlunds Speceri- och diverseaffär öppnade filial här i början av 1930-talet. Det var då det första affärshuset vid hyttan kom till. Det byggdes 1933.

– Det var en röd länga, mest som en liten lada och så fanns det ett rum och kök att bo i. Det var inte så hävligt.

Det berättar Svea Johansson som minns hur det var, för det var hon och maken Kalle som tog över filialen 1947. Karl Johansson var bror till Otto Westlunds hustru Ingeborg. Med Kalle och Svea fick "filialen" status som egen affär. K V Specerier hette den då. K V stod för Karl Valter.

Successiv ombyggnad

De började också en successiv ombyggnad av huset.

– Kalle gjorde det mesta själv och det gick lite undan för undan, berättar Svea, jag kommer inte säkert ihåg när vi gjorde vad. Men 1957 bytte vi oljepanna och jag tror väl att det var då som vi började en större ombyggnad och bytte fasad också.

När affärslokalen i bottenvåningen byggdes ut fick Kalle och Svea en balkong ovanpå också.

– Jag tyckte att det var bättre med en balkong än att bygga in och få fler rum att städa, kommenterar Svea.

Kalle och Svea drev affären vidare till 1985 då systrarna Susanne och Annika Aronsson tog över rörelsen och hyrde affärslokalen. Firmanamnet blev Löas Handel. Då byggdes lagerlokalen på motsatta gaveln av huset till och gav plats för ett kylrum och personaltoalett. Systrarna kämpade på i fem år, men överlät sedan rörelsen till Mikael Norwald och Löa Affär'n.

Inte plats för mer

Efter ytterligare fem år hade Micke slagit i taket. De 80 kvadratmetrarna i affären gav inte plats för ett med 1995 års mått mätt rimligt sortiment och ytterligare utbyggnadsmöjligheter fanns inte. Gamla Ljungbergs vid bron, som hade hunnit vara både klädesaffär och antikhandel under ett antal år, blev åter livsmedelsbutik, när Norwald flyttade sin affär dit.

För huset vid hyttan var affärsrörelsernas tid över. Kalle och Svea Johansson flyttade till Lindesberg i augusti 2005 och nu g... deras gamla hus helt nya ombyggnadsäventyr till mötes med familjen Nielsen som ägare.

Den här bilden är från 1992. Affärshuset med fasadbeklädnad och utbyggnad mot vägen från slutet av 50-talet eller början av 60 fick också en ny lagerutbyggnad 1985.





Utbyggnaden på skolhusets östra gavel rymmer ett nytt kök, matsal och administrationslokaler. En passage mellan skolhusest och de nya lokalerna finns.

Större skola viktigare än fler bostäder i Löa

Och skolan den bara växer och växer. Med paviljonger och den nu pågående tillbyggnaden ökar lokalytan med 400 kvadratmeter. Elevantalet har ökat med 155 procent och den ekonomiska föreningens omsättning från 1,3 miljoner kronor när friskolan startade till drygt 7 miljoner kronor i år.

Idén att bygga villor att hyra ut till barnfamiljer, för att öka elevunderlaget för skolan var mycket bra. Fast det hann ju inte bli mer än två hyresvillor och två barn till innan skolan ändå var i det närmaste knökfull. I vart fall räcker elevantalet väl till för en tryggad skolverksamhet de kommande sju åren. Den här terminen går 97 barn i Löa skola, varav 21 i förskolan.

Ljusnarsbergs beslut att lägga ner Bångbro skola bidrog, men fler elever har kommit också från Ramsberg och Vasselhyttan och andra håll och behovet att bygga ut skolan blev plötsligt betydligt större än att bygga fler bostäder.

Paviljonger och utbyggnad

Under förra året kom två paviljonger på plats för de yngre skolbarnen och nu står utbyggnaden av skolhuset med nytt kök och matsal snart färdig.

Löa Bostäder, Löbo, som äger och förvaltar skolhuset hade först skissat på en utbyggnad på baksidan av skolhuset. Men det skulle störa skolhusets ursprungliga form för mycket, tyckte kommunens bygg-

lovsansvariga. Så arkitekt Kerstin Åkerstedt fick istället rita den mer fristående tillbyggnaden på husets östra gavel. Utbyggnaden blev större än vad man från början tänkt, bland annat för de mycket höga kraven på ventilation i sådana här lokaler. Men nu kommer Löa skola också att få ett fint kök, som väl uppfyller alla de senaste kraven. Det lär inget annat skolkök i kommunen göra.

Kommunens bästa skolkök

Oa Holmve, som för närvarande är styrelseordförande både i skolföreningen och för Löbo, konstaterar nöjt att hade man inte redan beslutat om en utbyggnad, skulle man snart ändå tvingas till en. Det nuvarande köket uppfyller inte dagens EU-krav. När utbyggnaden är klar kommer nuvarande köket och matsalen att göras om till undervisningslokaler.

Kostnaden för utbyggnaden är beräknad till fyra miljoner kronor och hittills ser det ut som om kalkylerna håller. Löbos styrelse hoppas till och med att det ska bli lite pengar över, så att man kan lägga om taket på skolhuset i sommar. Taket skrapades och målades om för fem år sedan, men man visste redan då att det bara var att skjuta upp en nödvändig omläggning. Nu börjar taket läcka igen.

Enligt planerna ska de nya lokalerna kunna tas i bruk veckan efter påsklovet. Förhoppningen är att Drottning Silvia eller Kronprinsessan Victoria ska förrätta invigningen.

Inga kommunala tomter kvar

De tomter som kommunen hade ovanför skolan har nu alla övertagits av Löabostäder AB, Löbo. Två har tidigare använts för det parhus som Löbo nu hyr ut till två barnfamiljer. En som låg mellan Roths och Söderlunds, har sålts vidare med hälften var till dessa fastighetsägare.

Det betyder att fyra tomter finns kvar. Löbo har för närvarande inga speciella planer för dessa tomter. Om efterfrågan finns är Löbo beredd att sälja dem. Kommunen har sålt utan att ställa några byggkrav och i nuläget finns inte heller något behov av att bygga bostäder att hyra ut till barnfamiljer.

I och med att kommunen avhändertog tomterna har också detaljplaneringen slopats i denna del av Löa.

För sent för bergvärme?

När man för några år sedan ville installera bergvärme i skolan för att minska värmekostnaderna, sa Lindesbergs kommun nej. Det var inte tillåtet att borra så nära vattentäkten, som ligger alldeles bredvid skolan. Således blev det pelletsbrännare både i skolan och i annexet istället och ändå en god minskning av värmekostnaderna.

Nu har kommunen kommit på att vattentäkten vid skolan är för dålig, för att kräva något vattenskyddsområde. Det är således tillåtet att borra för bergvärme vid skolan om så skulle önskas. Fast frågan är om det är ekonomiskt fördelaktigt att göra det nu, när pelletsbrännare redan är installerade? Utbyggnaden kommer att kräva en ny större brännare för skolan. Löbos styrelse har beordrat nya kostnadsanalyser innan man fattar beslut om vad man nu ska satsa på.

Bygdegården får hyra ut skollokaler

Den nya skolmatsalen kan bli intressant för byns föreningar att hyra för sammanträden och sammankomster av olika slag. Särskilt när det samtidigt pågår mer livliga aktiviteter i bygdegården. Löbo har dock inget intresse av att "konkurrera" med Bygdegårdsföreningen som lokaluthyrare. Styrelsen har därför beslutat att låta Bygdegårdsföreningen ta hand om uthyrningen också av skolans lokaler.

I LÖa finns det mesta. Visst finns här möjlighet till massage också, om några stela axlar och ömmande muskler skulle behöva en professionell duvning. Klas Gustafsson, Uddnäs och AnnMarie Pöchhacker, Roxäng, är båda utbildade massörer och löser upp det stela på klassiskt grekiskt eller finskt vis.

Arbetskamraternas stela ryggar visade framtidsjobbet för Klas

Under sin tid vid TryggHansa i Lindsberg noterade Klas Gustafsson att i stort sett samtliga arbetskamrater hade besvär med rygg och axlar. Den som hade en stund över masserade kamraternas axlar och rygg.

När så beskedet kom att TryggHansa skulle flytta, började Klas att fundera över framtiden. En annons om en planerad massörsutbildning i Lindsberg fick honom att haka till. Det var en adept från den kända Axelssonsutbildningen i Stockholm som skulle hålla i en grundutbildning, och det hela slumpade sig så bra så att Klas kunde genomföra sin utbildning där.

– Fast jag fick jobb samtidigt på Länsförsäkringar, så det blev kanske en aning för mycket ett tag. Men det gick ju bra det med!

Dubbeljobb

Klas är nu inne på sitt fjärde år som massör, och annonserade härförleden på Löabloggen efter ”färska frivilliga” som han kunde använda sig av i sin vidareutbildning. Han arbetar ungefär halvtid åt försäk-

ringsbolaget med att besöka gårdar i syfte att se över säkerheten – t.ex. i kombinationen el och uthus – och gå igenom försäkringar, vilka som behöver justeras eller kompletteras.

Behandling i smedjan

I bilen brukar Klas ha den hopfällbara behandlingsbänken och nödvändiga tillbehör, så gårdsbesök varvas med en del behandlingar i hemmen. Annars är den gamla smedjan på fälten vid Uddnäs perfekt. Stugan iordningställdes för några år sedan och består av ett rum och kök samt en bastu. Om somrarna hyrs stugan ut eller används av barnen Åsa, Staffan och Malin med familjer. En täljstenskamin sprider en skön och trivsam värme i stugan. Det är högt i tak så stugan ger ett rymligt intryck.

Den klassiskt grekiska massagen som Klas utövar liknar i stort sett den svenska klassiska, bland annat när det gäller mjukheten, berättar han.

Fåtölj och madrasser

Hur framtiden kommer att se ut vet inte Klas, men intresset bland kunderna växer. Än så länge viks onsdagar och söndagar åt behandlingar. En massagefåtölj är beställd och på väg. Den kan inte ersätta den effekt eller den känsla av välbefinnande som en riktig halv- eller helkroppsmassage ger, men kan ändå vara ett bra komplement om problemen är riktigt besvärliga.

– Då kan man använda stolen ungefär varannan gång.

Klas är återförsäljare för Ergotemp-madrasser och kuddar. De liknar Tempur-kuddar men är enligt Klas mjukare, utvecklade av NASA för astronauter som Fuglesang och andra som behöver ligga mjukt på sina rymdfärder.

Stolptillverkning och massage

Det var under en vistelse på Loka Brunn som AnnMarie Pöchhacker kom i kontakt med finsk massage. Den gjorde henne så gott, att när tankarna kom om en omskolning, blev valet just en utbildning i finsk massage. Den finska varianten är djupgående, men knådningen är förstås anpassad efter personen.

Uppiggande

AnnMarie, som tidigare arbetat inom ungdomspsykiatri, är så glad över den energi hon själv får av att ge massage.

– Kurskamraterna skojade lite om det, eftersom andra brukar bli trötta av att ge massage. Jag blir istället pigg.

Hon har utbildat sig i etapper vid Europeiska Massage-Akademien i Örebro. Kurserna har varit innehållsrika, bland annat har terapeutisk medicin och manuell terapi ingått.

Certifikat och diplom

AnnMarie kan nu titulera sig såväl certifierad som diplomerad massage-terapeut, men hon är inte egen företagare. Istället är maken Ole arbetsgivare, sedan han omregistrerat sin firma till att innefatta en verksamhet med både stolptillverkning och massage.

Men var skulle hon ha verksamheten? Hemmet kändes inte som ett tänkbart alternativ. Istället etablerade AnnMarie kontakt med LÖa Sportklubb, och har nu tillgång till klubblokalen vid idrottsplanen när inte skolelever eller bastubadare är inbokade där.

I bastun eller hemma

– Jag vill ju gärna ha flera kunder efter varandra, eftersom det är en del jobb med att ställa iordning lokalen. Jag möblerar ju om en del för att få in bänken och så. Men jag gör även hembesök om folk hellre vill det.

AnnMarie hoppas också få kontakt med flera företag och därmed hjälpa dem att få en friskare personal.

– Jag är försäkrad genom något som heter SMARF – Svenska Massage-Akademins riksförbund. Det kan vara bra att veta.



Klas Gustafsson använder den gamla smedjan på Uddnäs som behandlingsrum.

Än dunkar vävstolen i Karlslunds källare

Olga Pettersson har satt upp en ny väv. Det har hon gjort många, många gånger förr, så det är väl egentligen inte så märkvärdigt. Om det inte vore för att hon har hunnit fylla 87.

Det är väl inte så bara, att sätta upp en väv, erkänner Olga, men när sonen Göran är med och håller i rumpan går det bra. Och att solva, trä igenom och knyta fram och allt vad det heter har ju Olga god erfarenhet av. Första gången hon var med och vävde var för drygt 70 år sedan.

– Jag var en 14-15 år, berättar Olga. Ellen Jernberg skulle väva gardiner till giftermålet med Karl-Gustav Jansson och då var jag med och när väven sattes upp och sedan fick jag väva en liten bit av gardinerna också.

Praktisk inläring

Det har blivit många gardiner sedan dess. Och löpare och dukar och plädar och mattor. Olga har inte gått någon kurs eller speciell vävutbildning. Hon har lärt sig den praktiska vägen genom att vara med och se hur äldre kvinnor i byn har gjort. Och barn, barnbarn och barnbarnsbarn är nu så tacksamma och glada över att Olga fortsätter med detta fina hantverk. Alltid är det någon som behöver något nytt till köket eller har bytt tapeter och vill ha en ny matta i färg.

Just nu har Olga en trasmatta i milda grågröna färger på gång. Olga trampar och dunkar i vävstolen från 1924 och funderar lite grand över om det är den eller hon som kommer att ge sig först.

Motion i trappan

– Så länge apoteket är öppet så att jag kan få tabletter mot värken, så har jag inga besvär med det här, säger Olga och påpekar att hon får en hel del motion bara genom att ta sig ner och upp för källartrappan.

Olga Pettersson föddes på köksbordet i Åmundhagen. (I den gamla stugan som revs för några år sedan, för att ge plats åt det nya huset, som nyss har sålts. Se nedan!)

– Jag har väl alltid varit lite vrång, så det var en besvärlig



Vävstolen är gjord 1924 och kan betraktas som ganska gammal. Men den är faktiskt fem år yngre än Olga Pettersson själv.

förlossning för mor, kommenterar Olga, men jag föddes med segerhuva och det gav mig väl styrka på något sätt.

Alltid tid för vävning

Olga har "tjänat piga" och mjölkat kor i många gårdar i Löa och hon har fött sju egna barn. Men tid för vävning har hon haft ändå.

– Anna-Greta Jansson och jag har samarbetat med vävningen i många år, berättar Olga. Anna-Greta hade en bred vävstol som fick plats i min källare och då ställde jag min mindre vävstol hos henne i stället och sedan har vi gått i skytteltrafik hos varandra, för att varpa och väva. Många andra av byns kvinnor kom hit också, när de ville väva någonting bredare. Mycket fint har skapats i källaren på Karlslund.

– I början av 1970-talet hade vi vävstuga i bönhuset också. Det var Magnhild Larssons idé och jag tror att vi hade tolv vävstolar igång samtidigt där. Det var roligt, en fin gemenskap. Det kanske skulle finnas intresse för något sådant igen, vi är ju ganska många som väver, men tyvärr finns det väl ingen bra lokal nu.

Åkeriägare köper Åmundhagen

Åkeriägare Thomas Swed och hans hustru Ingridh Davidsson Swed från Järfällautanför Stockholm är på väg att bli löabor. De har köpt Åmundhagen av Lennart och Birgit Nilsson och tar huset i besittning från och med mars.

Thomas Swed är född i Lindesberg, men det var mest en tillfällighet eftersom modern jobbade som sjuksköterska där då. Han är uppvuxen i Hälsingland. Hustru Ingridh är från Grangärde.

– Och så har vi en sommarstuga i Björnaboda utanför Storå, vi har varit på Kopparbergs Marknad och vi har hört talas om Löa, så det är inte alldeles främmande trakter för oss, förklarar Thomas per telefon för Löa-Bladet. Det vi har hört är bara positivt och vi ser verkligen fram emot att flytta dit.

Ingridh Davidsson Swed har avtalspension från Svensk Kassaservice. Thomas tänker fortsätta att driva sin åkerirörelse några år till och kommer att pendla mellan Löa och Stockholm. Han har

också funderingar på att etablera sitt företag i Örebro.

– Eftersom vi trivs i de här trakterna och gärna vill bo på landet som pensionärer tänkte vi att det var lika bra att slå till nu, när vi hittade huset. Det ligger ju så fint med eftermiddagssol och alldeles vid sjön, säger Thomas och gläds inte minst åt kommande fisketurer på Norrsjön. Fiske är ett stort intresse.

Gamla bilar är ett annat och ett nytt garage för både dem och firmans anläggningsbilar kommer att bli det första konkreta beviset på att Åmundhagen fått nya ägare. Bygglovshandlingar är redan inlämnade.

– Men jag kommer att bygga det i samma fina stil som huset, lovar Thomas, någon maskinhall ska det inte bli.

Aktiva människor, bygemenskap och föreningsliv är positiva begrepp för Thomas Swed.

– Vi är ganska sociala både Ingridh och jag och hoppas på att vi ska få god kontakt med löaborerna. En man med stora lastbilar kan väl alltid göra någon nytta för någon förening.

De glada minnenas lördag

En fest för alla Löapensionärer

Kommer du ihåg den där gången? Minns du hur det var? Ja, det var för dråpligt! Och vad roligt det var då när han, vad var det nu han hette... och så hon, ja som vi skrattade! Det glömmar jag aldrig! Tänk, hur det va'!

Det är väl så någonting det kommer att låta i Löa bygdegård den sista lördagen i mars. En dag då alla Löapensionärer ska få chans att träffas och prata och minnas. Man anar att det blir plats för rätt många glada skratt.

Anna-Greta Jansson (tfn 30094), Birgitta Carlsson (30084), Ejan Söderlöf (30194), Maud Råstock (30228) och Ulla Björkman (30308) har tagit initiativ till träffen och häl-

sar Löabor (nuvarande eller före detta) födda 1942 eller tidigare, välkomna till Bygdegården lördagen den 31 mars kl. 15. Kaffe och hembakat bröd, underhållning, lotterier och annat som kan förgylla eftermiddagen utlovas.

– Självklart är också den som inte hunnit bli pensionär välkommen, och det vore även roligt om de som flyttat ifrån Löa vill komma, hälsar arrangörerna. För att bullarna ska räcka önskar vi att intresserade ringer och anmäler sig omgående eller senast den 26 mars. Vi kan även ställa upp och hämta om någon behöver skjuts.

Vill någon vara med och bjuda på underhållning eller annat är arrangörerna också glada för en påringning.

Skrot och timmerstockar ska ge dansbanan ett tak

Löa Bygdegårdsförening har också haft sitt årsmöte. Lars Elvenäs fick fortsatt förtroende som ordförande. Micke Stark är sekreterare och Loisan Elvenäs kassör.

Föreningens största förhoppning inför den stundande sommaren är att kunna slå klackarna i taket. Ett tak över dansbanan står överst på önskelistan. Ett tak att ta skydd inunder om nu vådrets makter skulle vara griniga till midsommar eller till den stora PUB-aftonen, som planeras i slutet av juli eller början av augusti.

För skolan är det också av stort intresse att dansbanan blir betäckt (om man får uttrycka sig så) senast till skolavslutningen. En ny matsal, som också kan användas som aula, kommer att vara färdig till dess, men om alla skolans barn med föräldrar ska samlas på samma plats är matsalen ändå för liten.

Löbos bidrag till taket blir att bolaget "lånar ut" Torbjörn Elvenäs som projektledare och förhoppningarna är verkligen att taketska finnas på plats till skolavslutningen.

– Vi måste gjuta för plintar eller fundament, när tjälen gått ur jorden, men själva

byggandet kan gå ganska snabbt, tror Lasse Elvenäs. Vu räknar i vanlig ordning med frivillig Löakraft.

Ekonomiskt ligger kalkylen på 300 000 kronor. Förhoppningen är att Sparbanksstiftelsen ska kunna bidra med en del och eventuellt också kommunens kulturnämnd. En sådan här plats under tak kan ju också fungera bra för Sommarkväll i Byn och andra kommunala arrangemang.

Just i dagarna har Lars Åby visat sina Barn i By-filmer till förmån för dansbanetaket. Flera liknande träffar med våra lokala filmförmågor planeras.

Ett gott tillskott till takkassan, 45 000 kr, gav Bygdegårdsföreningens skrotinsamling i höstas. Insamlingen fortsätter i vår. Tag alltså chansen att bli av med diverse från källare, vindar och uthus. Plats för skrotupplaget kommer att anvisas av Göran Larsson på Bankens gård.

Bygdens skogsägare kommer också att få chansen att bidra till taket på ett gammalt traditionsenligt sätt genom att leverera ett antal timmerstockar.

denna möjlighet att ta sig till affären. Det har dock visat sig att det är högst tre personer som följer med "matbussen" och med buss- och personalkostnad är det en mycket dyr serviceåtgärd. Löbo har därför beslutat att upphöra med dessa bussturer.

Matbussen upphör

Sedan affären i Löa stängdes har en av skolbussarna kört löabor till Trivselköp i Guldsmedshyttan en gång i veckan. Styrelsen för Skollaget (nu Löbo) fattade beslutet i tron att många skulle utnyttja

Aktiv 80-åring firas i augusti

Löa sportklubb fyller 80 år i år. Födelsedagen kommer att firas i samband med Lööiaden 25 augusti. Programmet är inte spikat än, säger LSKs ordförande Anders Ericsson, men vi kommer att ha sportaktiviteter vid plan under dagen och själva födelsedagsfesten på kvällen i Björkhagen.

Dessförinnan blir det sedvanlig årsfest på långfredagen (6 april) med påskbuffé och disco i Bygdegården.

Och verksamheten i övrigt med herr- och damgymnastik, volleyboll, innebandy, bordtennis, rinkbandy, skridskoskola med mera pågår varje dag i veckan.

En detaljerad lista över aktiviteterna finns på Löabloggen (<http://loabloggen.blogg.se>) Ett virtuellt samtalsrum, där man kan få veta vad som händer i Löa. Allt ifrån födda barn till borttappade vantar. En härlig mötesplats som vi gärna rekommenderar alla som i möjlighet att besöka

LUM

Löa unga mammor, LUM, går in i sitt 37:e verksamhetsår och har i stort sett samma aktiviteter som förra året på sin verksamhetsplan. Ordf. är Linda Gunnarsson, 303 87

Måndagar eller tisdagar träffas man i Löa bygdegård och har lekis mellan 9.30-12. Vuxna och barn roar sig med fri lek, pyssel, sångstunder och fika.

Den 9 september är det inbokat en bytardag. Den kommer att hållas i Löa bygdegård. En badresa kommer att genomföras under året.

Även andra aktiviteter såsom utflykter, utedagar och promenader kommer att arrangeras. Julfesten planeras till början av januari-08.

Stödande medlemmar välkomnas varmt i föreningen, påpekar de unga mammorna. Det kostar endast 50 kr att vara årsmedlem, postgironumret är 447894-7, Löa unga mammor.

Teater på film

Även denna sommar blir det barnteater på Trollstigen. Under tiden 19-22 juli kan man räkna med att möta älvor och troll och andra härliga figurer under en promenad neråt Tackängen och Tjärnen. Planering pågår, men namnet på årets teater är ännu inte känt. En förhandling om sommarens begivenhet kan man också få på Hembygdsföreningens årsmöte 25 mars, då en film från förra sommarens Trollstigteater kommer att visas.