



-Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

VALBORGSEXTRA 2006



Lanthele'n är nedlagd, men kaféet kommer att hålla öppet i sommar och nya spännande saker kan hända i den gamla butiklokalen

Det blir kafé i sommar också.

Ljungbergs öppnar 1 maj!

– Vi öppnar kaféet första maj och tänker hålla öppet åtminstone över sommaren. Det berättar Kentha Olofsson, men betonar samtidigt att de inte vet riktigt än vad som händer framöver.

Sorgen och förstämningen var stor i Löa när en annons för en tid sedan förkunnade att Löa Handel gått i konkurs och när hela affärshuset en tid därefter annonserades ut till försäljning. Enligt byskvallrets första rapporter tänkte Kentha och Anna flytta och därmed skulle kaféet inte heller kunna hålla öppet i sommar.

Särskilt dystert var det förstas för Kentha och Anna Olofsson.

– Det var inte roligt, bekräftar Kentha, det kändes oerhört jobbigt. Vi hade kämpat och försökt och satsat, men till slut fick vi lov att följa revisorns råd. Det gick inte längre.

– Vi visste inte själva vad vi skulle göra då och vi vet inte säkert nu heller, säger Kentha. Men nu när det gått en tid så känner vi att energi kommer tillbaka ändå. Vi har

fått nya krafter och bestämt oss för att satsa på nytt. Åtminstone så tillvida att vi öppnar kaféet första maj såsom vi tidigare tänkt och håller det öppet över sommaren. Men huset är fortfarande ute till försäljning och vi får helt enkelt se vad som händer.

Kentha låter verkligen fylld av ny energi och han antyder att nya häftiga saker är på gång i den gamla affärslokalen också.

– Vi tänker inte öppna en livsmedelsaffär igen, men vi håller på och fixar och gör i ordning och har lite idéer. Löaborna får se när vi öppnar första maj.

Kaféet får förmodligen heta Ljungbergs- också i fortsättningen, även om Kenth startar en ny firma för att driva det.

Valborg i Löa

Vintern som rasat ut och våren som är på gång firas på sedvanligt sätt i Löa vid Valborgsmäss.

För att få plats med en brasa på lagligt avstånd från bebyggelse håller vi till på vägen nedåt reningsverket.

Brasan tänds och Ramsbergs kyrkokör sjunger in våren kl 20.00. Erik Norwald håller värdal.

Korv, fika och lotterier finns att tillgå.

Och kvällen avslutas förstås med fyrverkeri.



Löabygdens
Hembygdsförening



Årets Erik Ardesjöstipendiat, Alice Lindstedt, spelar nyckelharpa i skolan

Hembygdsföreningen fortsätter stipendieutdelning till Löaungdomar

Löabygdens Hembygdsförening höll årsmöte den 19 mars och de 20-talet medlemmar som var där fick ett par trevliga söndagstimmar med såväl nyckelharpospel som filmvisning och smörgåstårta förutom de sedvanliga mötesförhandlingarna.

Förhandlingarna genomfördes snabbt i god sämja och med omval på alla poster. Föreningens styrelse består således av ordförande Erik Wickman, kassör Tor Åhman, sekreterare Lars Cederin, övriga Maria Herren, Eva Mäkelä, Susanne Forsberg och Eva Norwald. Suppleanter är Monica Sundqvist och Stina Gottliebsson.

Valberedningen hade dock inte lyckats finna någon ersättare för Ulf Johansson som ensam velat ta på sig uppgiften som arkivfogde. Mötet beslöt att istället tillsätta en grupp med uppgift att gå igenom vad som behöver göras i arkivet och på lämpligt sätt fördela arbetet emellan sig. Till gruppen utsågs Britt Wickman, Britt Carlsson, Olga Pettersson, Fred Lind och Stina Gottliebsson med rätt att knyta eventuellt fler intresserade till sig.

Efter mötet underhöll Jeanette och Curt Lindmark med spel på nyckelharpa. Curt berättade intressant om nyckelharpan historia och Jeanette betonade sin glädje över att årets Erik Ardesjöstipendium gått till Alice Lindstedt, som hon bedömer som en mycket god talang på detta speciella instru-

ment. Alice själv kunde inte vara med på mötet, utan fick sitt stipendium några dagar senare i skolan.

Årsmötet tillstyrkte Eric Wickmans förslag att Hembygdsföreningen fortsätter utdelningen av årliga stipendier till bygdens ungdomar, som vill förkovra sig i kultur, musik, litteratur och teater. Detta eftersom Erik Ardesjös stipendiefond upphör i och med årets utdelning.

Efter kaffe och smörgåstårta fick mötet också ta del av ett avsnitt av Lars Åbys TV-serie Barn i by från 1964, som nu efter drygt 40 år också kan betraktas som ett mycket trevligt kulturhistoriska dokument från Löa.

Medlemsavgiften är oförändrat 75 kr för enskild medlem och 150 kr för familjekort. Kassören vill gärna ta tillfället i akt och här påminna dem som inte betalat ännu att skicka in på postgiro 60 90 08-8.

Flyttad bolagsstämma

Som vi noterade i förra Löa-Bladet har 672 nya aktier à 500 kr tecknats i Löa Skollag AB. Nyemissionen slutfördes dock inte i tid och kunde inte registreras.

Förslaget om en nyemission kommer att föreläggas årets bolagsstämma för ett nytt beslut. Stämman har flyttats till måndagen 29 maj, för att inte krocka med Ishockey-VM.



Nu ska gösen få nya lekplatser

Det finns gös i Norrsjön. Löa Fiskevårdsområde har under åren satt ut över 40 000 gösyngel i sjön. Några präktiga gösar har också kunnat fiskas upp, men fångsterna är ändå inte stora i förhållande till mängden utsatt fisk.

– Vi vet inte säkert, men det förefaller som om 75 procent av ynglen dör, säger Örjan Åby, sekreterare i Fiskevårdsområdet. Och naturlig reproduktion tycks inte heller förekomma i någon större utsträckning.

Fiskevårdsrådets årsmöte har därför beslutat att i år satsa på att ge gösarna goda lekplatser i sjön istället för att sätta ut fler yngel. Ruskor av en eller gran ska erbjuda skyddade platser för gösarna att fästa sin rom.

– Vi vill göra ett försök med det här och se hur det går, säger Örjan. Vi har inte satt ut några risvålar än och vill gärna ha kontakt med personer som kan hjälpa till.

Den som sedan vill försöka fiska upp en präktig Norrsjögös eller annan fisk till middag måste förstås ha fiskekort. Det kostar 130 kr per år och kan bland annat köpas i Ljungbergs kafé. Ungdomar under 16 år får dock fiska gratis med ett redskap. Båtlösa kan hyra en roddbåt av Löa Fiskevårdsområde. Den ligger förtöjd vid bryggan nedanför affären.

Mindre önskvärda invånare i Norrsjön är minkarna. En ersättning på 300 kronor betalas ut för varje fångad mink.

LUM lever igen

Linda Gunnarsson, 303 87, är ny ordförande för LUM. Eva Mäkelä är sekreterare. Ca 8 unga mammar fortsätter verksamheten med lekis och barngymnastik. De vill gärna bli fler.

– Hör av er, hälsar Linda.

En bytardag är planerad till september med inlämning lördag den 2 och försäljning söndag den 3.