

Här skulle vi ha haft en bild av nationaldagståget genom Löa med Fia Lindstedt i täten med den största fanan och Maj-Britt Pousette i blågul entusiasm iklädd en Henke Larsson-tröja, för tillfället lånad av Niklas Carlsson. Men den enkla tryckteknik som Löa-Bladet lutar sig mot var oss allt för onådig denna gång. Det blev bara blurr av bilden. Vi gör så här istället så får läsarna vara snälla och tänka sig resten.

Nationaldagen firades med flaggtåg genom Löa

Har det möjligen startats en ny tradition i Löa? Idén till ett nationaldagsfirande kom över en kopp kaffe i Villestorp den 5 juni. Moa Gunnarsson undrade plötsligt om vi inte skulle ordna ett litet tåg med flaggor genom byn för att fira vår nya helgdag?

Visst fanns intresset! Och det var heller inte svårt att räkna ut var målet skulle vara – Ljungbergs kafé, där det äggen till ära lockades med ett specialerbjudande på

kaffe och bakelse.

Samling skedde vid Dunderbacken, och till ledet anslöt sig familjerna Österberg-Carlsson, Lager, Lindstedt, Cederin, Goralsky-Söderlöf, Pousette och Ericsson. Till tonerna av Du gamla du fria gick tåget i någorlunda rask takt till kafét.

Så trevligt tyckte de inblandade att det var så att detta nog blir en årlig tradition att räkna med i Löa!

Det händer i sommar

Fredag 24 juni Midsommar
Kl 14. Dans kring stången i Björkhagen.

Måndag 27 juni – söndag 7 augusti.
Guidade turer i hyttan.
Varje dag kl 13 och 15. Fri entré

Lördag 2 juli. Löafesten
Kl 16-02 Varierat program för alla åldrar

Lördag 9 juli Hembygdsdagar
Kl 11-18 Laxfiske, bollrace, akrivöppet, spelmansstämma i hyttan

Söndag 10 juli
kl 11, gudstjänst i Löa Hytta

Lördag 9 juli
samt kommande fredagar-söndagar
Konst och Hantverk i kvarnen kl 12-17.

9-24 juli
Lindebygdens slöjdare i Löa Bygdegård, varje dag kl 13-17.

Fredag-söndag 15-17 juli.
Teater för alla åldrar
Älvan som slutade dansa, kl 13, 14:15 och 15:30. Start vid Ljungbergs affär.

Måndag 25 juli
Simskolan börjar

Lördag 30 juli
Sommarpub vid bygdegården

Lördag 27 augusti
Löiaden
Läs mer om alla evenemang i detta nummer av Löa-Bladet.

Badbryggorna i sjön

Häggen har blommat över, syrenerna doftar än. Badbryggorna ligger i sjön och skolan har slutat. Ändå är det nästan svårt att tro att sommaren faktiskt är här. Regnigt och kallt väder i hela maj och hela början av juni, har just inte lockat fram några sommarkänslor. Men de senaste dagarna har ju ändå varit lovande och en kall början på sommaren har det ju varit så har förr om åren också, när vi tänker rätt på saken. Även när det är en ljuvligt varm och lagom torr sommar vi minns. Än törs vi hoppas på att det blir så i år också.

I alla fall blir aktiviteterna i Löa som de brukar, hur än vädret blir. Förutom midsommar (förhoppningen är att Löa-Bladet ska vara ure innan dess), så har vi Löafesten, Hembygdsdagar med laxfiske i kvarndammen, bollrace, spelmansstämma och gudstjänst i hyttan att se fram emot. Spännande ska det också bli med den nya "promenadteatern". Löamästerskap i golf blir det väl kanske också i år på den nya banan. Simskola, fotbollsskola och Löiad hör till de återkommande evenemangen. Visst är sommaren härlig!

Ha en god sådan!, önskar redaktionen.

16 juni 2005



Bästa platsen för valborgsfirandet?

Brasan brann bra, vädret var vänligt, sockenborna samlades, lotterier lockade. Kokt korv, kolossalt kunnig kör, fantastiskt fint fyrverkeri.

Valborgsmäss firades i Löa på vanligt sätt och allt fungerade som det skulle. Fast Hembygdsföreningen har ändå funderat över om platsen är så särskilt väl vald. Det blir lite smalt och utsträckt där på vägen ner mot reningsverket. Kaffedrickarna får ingen riktigt kontakt med brasan.

Således bör en bättre plats hittas till nästa år. Kanske i anslutning till Bygdegården och att Bygdegårdsföreningen ordnar en pub-afton efteråt? Hembygdsföreningen är öppen för förslag

Gå gratis på guidad tur i hyttan

Med statliga museer som god förebild har Löa Hyttelags styrelse beslutat att det ska vara fri entré till hyttan i år. Såväl enstaka turister som större grupper kan få en guidad tur genom denna charmiga gamla arbetsplats helt gratis och en bit av Bergslagens historia på köpet.

– Tyvärr är antalet besökare i hyttan inte så stort, säger hyttfogde Carl-Eric Persson, att administrera entréavgifterna blir ett stort arbete för lite pengar. Därför tycker vi det är bättre att slopa avgiften och hoppas på att fler turister blir intresserade av att komma hit istället.

Förra året hade hyttan 318 betalande besökare. Kommer därtill förstås ett gott antal turister som gärna stannar ett tag och själva vandrar runt i den vackra miljön plus alla de som kommer dit i samband med hembygdsdagar och spelmansstämma.

Hyttan kommer att vara öppen från och med 27 juni till 7 augusti med dagliga guidenturer kl 13 och kl 15. Guider blir i år Susanne Forsberg och Karin Larsson och Tanja Goralsky. Kommunen ger ett förlusttäckningsbidrag för guidningen, så att guiderna ändå kan få rimligt betalt för sina arbetsinsatser. Något hyttkafé blir det inte i år heller. Nu finns ju Ljungbergs att hänvisa till istället.

Till visningssäsongen kommer gräs och sly att klippas och röjas över hela hyttområdet. Det kommer i år att skötas av skogsvårdsstyrelsen, som har länsstyrelsens uppdrag att hålla efter växtligheten på den här typen av allmänintressanta platser. Slätter och röjning kommer alltså att ske utan några kostnader alls för hyttlaget i år.

Snabba sopbeslut

Den 16 juni 2003 skickade Västra Löa Byalag och Heybygdsföreningen en begäran att kommunen måtte tömma soporna vid rastplatsen vid gamla bron. Sedan de kommunala sopbilarna slutat att stanna där har soporna tagits om hand på privat initiativ.

Efter det att skrivelsen nu vandrat runt i kommunen och vägverket i två år har man kommit fram till att eftersom detta inte är en officiell rastplats torde det vara Löabornas egen sak att bekosta soptömningsen för turister. Abbonemang kan tecknas för 672 kr i kvartalet.



LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd.

Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening.

Föreningens hemsida nås genom Hembygdsförbundets portal. www.hembygd.se/orebro/loa

Redaktion:

Stina Gottliebsson, Petters, 302 55

Maria Lindstedt, Fredensberg, 309 09

Margareta Gustafsson, Uddnäs, 301 20

Löa Hytta och kvarn slås samman?

Extrastämman i höst får ta ställning till fusionsförslag

Löa Hyttelag och Löa Kvarnbolag kan komma att slås samman. Såväl hyttstämman som kvarnstämman, som hölls 7 juni, godkände ett förslag till fusion. Extra stämmor i oktober har att ta slutlig ställning.

Det var hyttelagets styrelse som kom med förslaget att av praktiska och ekonomiska skäl låta hyttan och kvarnen gå samman. Hela området kring hytta, kvarn och även såg är numera k-märkt. Alla frågor som rör rust och underhåll och visning av byggnaderna samordnas oftast. Hyttelaget och kvarnbolaget har olika styrelser, men andelsägarna är desamma i båda lagen, om än med något varierande antal andelar. Årsstämmorna har under senare tid alltid hållits på samma dag. De största driftskostnaderna för både hyttan och kvarnen är el och försäkringspremier. Med en samordning av de två objekten torde dessa kostnader kunna reduceras.

Extrastämmor i höst

Ordinarie stämmor för hyttan och kvarnen godkände förslaget till fusion, som i så fall sker på så sätt att Löa Hyttelag med oförändrat namn tar hand också om kvarnen. För eventuella stadgeändringar som detta medför kommer extra stämmor att kallas den 25 oktober. Godkänns fusionen då gäller den från 1 januari 2006.

Ulf Johansson reserverade sig mot beslutet, med hänvisning till att en sådan samordning förändrar den traditionella organisationen med olika lag för såväl hytta, kvarn och såg som andra funktioner i den gamla bergsmansbyn. Att dessa lag ännu lever kvar är unikt för Löa.

Även sågen ligger inom det k-märkta området och hyttelagets förslag är att också den slås samman till en organisatorisk enhet med hyttan och kvarnen. Sågen ägs emellertid av Löabygdens Hembygdsförening, som först måste ta ställning till den frågan.

Hembygdsföreningens styrelse har beslutat att hänskjuta frågan till årsmötet, som torde hållas tidigast i mars 2006.

Gammalt andelssystem

Andelsberäkningen i hyttan och kvarnen går efter gamla system och kan göra vilken amatörmatematiker som helst kollrig. Klart är i alla fall att Västerbergslagens Energi AB är störst andelsägare i såväl hyttan som kvarnen och kommer att bli det också i ett sammanslaget hytt- och kvarnlag, enligt ett omräkningsförslag som presenterades på stämman.

Hyttan och kvarnen antas enligt det vara lika mycket värda och det nya laget skulle ha totalt 200 andelar. VB Energi skulle enligt den beräkningen få 117 7/29 eller 58,62% av dessa. Löabygdens Hembygdsförening som nu äger en hel andel i hyttan och två i kvarnen skulle bli näst störst i det nya med 13 1/2 andelar (6,75%) tätt följd av systrarna Margareta Gustafsson och Barbro Gerdtsson, som får 12 49/81 (6,30%). Lars Åby och Örjan Åby får vardera 8 9/16 av de 200 andelarna (4,28%).

Hur omräkningen av andelstal ska ske fastställs dock av den extra stämman. Hyttan är enligt balansräkningen fem gånger så mycket värd som kvarnen

Hyttstämman omvalde Carl-Eric Persson som hyttfogde och Anders Ericson som vice hyttfogde. I styrelsen ingår även Lars Åby och, som representanter för VB Energi, Kjell Ström och Roger Sandgren. Suppleanter är Tor Åhman, Margareta Gustafsson och Britt Eriksson (VB Energi)

Kvarnbolagets styrelse består av Lars Åby (kvarnfogde), Barbro Gerdtsson (vice), Kjell Ström och Roger Sandgren. Suppleanter är Göran Larsson och Britt Eriksson.

Löa hytta är aktiemiljonär

Att driva Löa hytta med el, försäkringar, guidning och den administration som behövs är knappast vinstgivande. Få museer av det här slaget klarar sin ekonomi utan bidrag av något slag. Löa hytta fick förra året kommunala bidrag på drygt 18 000 kronor och rörelsens resultat kunde därmed hållas nere på en förlust på drygt 7 000 kronor. Att jämföra med minus 44 000 året dessförinnan.

Hyttan har dock en egen speciell inkomstkälla i den aktieportfölj, som för cirka 20 år sedan testamenterades av den siste hyttfogdens dotter, Hildur Lindsjö. Utdelningen på dessa aktier uppgår till cirka 55 000 kronor per år. Under 2004 sålde hyttelaget dessutom av en post av aktierna och fick därmed en reavinst på ungefär lika mycket och årets resultat blev därmed 104 159 kronor.

Det bokförda värdet på hyttans aktier var 2004-12-31 drygt 222 000 kronor. Det faktiska värdet i nuläget torde handla om 1,7 miljoner.

De stora kostnaderna för en sådan här anläggning är förstas underhåll och nödvändiga investeringar. När det kommer till sådant rullar miljonerna fort. Hyttelaget har ju under åren fått stora bidrag från Riksantikvarieämbetet, för att kunna hålla hyttan i stånd. För närvarande är anläggningen dock i så pass gott skick att inga akuta åtgärder krävdes under 2004 och inte heller under innevarande år räknar man med att behöva lägga några pengar på större upprustningar.

– Vi är medvetna om att taket på hyttkontoret snart måste läggas om, säger Carl-Eric Persson, men läget är inte akut. Vi kan vänta och slicka våra sår ett år till.



Lokal skolavslutning

Skolavslutningen för skolåret 2004-2005 hölls i Lölalokalen, som förstas var fylld till sista plats. Solen tittade fram och värmden många bara ben, och gjorde att den här kvällen blev alldeles extra fin. Karl-Ola Larsson med sitt dragspel kom i täten för det tåg av skolpersonal och elever som kom till lokalen där släktingar och vänner väntade.

Lärorikt skolår

Carl-Eric Persson, som fungerat som tillfällig skolchef under året tillsammans med Oa Holfve, höll ett mycket fint tal och hyllade såväl personal som barn och föräldrar för fina insatser.

– Det här skolåret har varit det bästa i mitt liv, konstaterade Carl-Erik. Jag tror inte jag lärde mig så mycket, sist jag gick i skolan. Jag har fått lära mig att Eleverna i Löa skola är helt underbara. Jag har fått lära mig att Personalen alltid sätter Eleverna främst. Jag har fått lära mig att Föräldrarna gör långt mycket mer än vad man kan förvänta sig. Jag har fått lära mig att Löa Skola inte bara är bra för byn, utan också är en Skola med kvaliteter som är få förunnat.

Dans i nattskjorta

Både barn och personal hade förbättrat kvällens program, så program-punkterna flöt på fint. Där hördes Broder Jakob och Imse Vimse på flera olika språk. Lite dansrörelser hade övats in liksom pianostycken samt framträdanden med gitarr och saxofon. Och som blivit en tradition vid det här laget - Rönnerdal i nattskjorta som virvlade över scenen till barnens vackra sång. I år var det Mattias Forsberg som fått den äran att dansa solo.

Så gick alla tillbaka till skolan där glass och några väl valda ord från lärarna väntade barnen. Så var sommarlovet här!



Skollagets byggplaner skjuts upp till våren

Nyemission ska fördubbla aktiekapitalet

Löa Skollags planer på att bygga "hyreshus" till barnfamiljer står fast. Men inget av de planerade fem husen i centrala Löa lär stå färdigt redan till hösten, såsom Löa-Bladet utropade i förra numret. Byggstarten har skjutits till nästa vår.

De fem husen planerades först att byggas i lösvirke. Men sedan har det visat sig att de totala byggkostnaderna kan minska med nästan en miljon kronor med monteringsfärdiga hus. Dock är det stor efterfrågan på sådana hus, inget företag kan leverera förän någon månad in på nästa år.

– Därför får vi lov att vänta, säger skollagets ordförande Oa Holfve. Det kanske är klokt på flera sätt att vi lugnar oss lite och ser till att vi kan göra det här så bra och billigt som möjligt.

Torbjörn Elvenäs är sedan 1 juni anställd av Skollaget som projektledare för det planerade bygget och hans första uppgift blir att försöka få ner de beräknade byggkostnaderna från 6 till 5 miljoner.

Förhoppningen är att det kommunala bolaget Lindesbergsbostäder, Libo, vill gå samman med Löa Skollag och bilda Löabostäder AB, Löbo, som blir byggherre för de planerade husen. Att ha det kommunala bolaget som partner skulle förstås vara en fördel, men tanken är ändå att Skollaget ska ha 75 procent av aktierna och därmed behålla röstmajoriteten i Löbo.

Libo har visat intresse för idén, men bolagets styrelse ville vid sitt senaste sammanträde inte ta ensamt beslutet, utan har hänskjutit frågan till kommunstyrelsen.

Goda lånemöjligheter

Skollaget har redan ett muntligt löfte från banken att få låna 90-95% av byggkostnaderna. Med Libo som partner torde det vara lättare att förhandla om bra villkor för lånet. En ökning av Skollagets eget kapital skulle också ge ökade möjligheter till lägre ränta på de lånade pengarna.

Skollagets bolagsstämma i slutet av maj beslutade därför att genomföra en nyemission, med målet att det nuvarande aktiekapitalet på 336 000 kr ska fördubblas. Teckningslistor kommer att läggas ut och Torbjörn Elvenäs administrerar nyemissionen under sommaren. Erbjudandet att köpa nya aktier i Skollaget går i första hand till nuvarande aktieägare och till föräldrar i skolan.

Några av de nuvarande aktieägarna har redan meddelat att de istället vill sälja sina aktier. Tanken är nu att skolföreningen går in och köper dessa aktier och sedan säljer dem till nytillkomna föräldrar och andra intressenter, som sedan också kan vara med i nyemissionen. Såväl köp- som säljkurs blir i detta fall det nominella 500 kr, även om aktiens substansvärde är betydligt högre nu än när Löa Skollag bildades.

Målsättning är att Skollaget efter emissionen ska kunna ge en utdelning på 5% på alla aktier.



Höjdarjobb. Kraftledningsarbetare bör icke lida av svindel.

Nya ljusbockshorn gör elkraften säkrare

Det var i mitten av april och vi trodde inte våra ögon. Vi tittade en gång till och en tredje gång och fick till slut lov att inse att det som ögonen såg var sant. Det gick två människor uppe på den höga kraftledningsstolpen ute på Kanaans land!

Löa-Bladets reporter grep block och kamera och rusade utan närmare betänkande ut på den leriga åkern. Här gällde det kanske inte att fånga fallande kraftledningsarbetare, men i vart fall en nyhet i farten.

Skorna är inte mer vad de en gång varit, men nu kan vi berätta att den stora Harsprängsledningen har försetts med nya isolatorer och ljusbockshorn. Sådant behövs för att kortslutningsströmmar som normalt sprätter runt kring de stora ledningarna (om vi förstod saken rätt) inte ska bli till men för "tredje man". Vilket i detta fall torde vara Löabor som bor i närheten av ledningen. Och vi får väl för en gångs skull tacka EU särskilt då. Det är nämligen EU-

regler som kräver nya säkerhetsanordningar, som klarar kraftigare kortslutningsströmmar än hittills.

Mer arbete och mer säkerhet ska det bli sista veckan i oktober, då kraftledningens toppledare ska bytas ut. Det är den högst belägna linan, som nu är av järn, som ska bytas ut mot en aluminiumlegerad lina. Även sådant arbete måste förstas några människor göra, även om det ser förfärligt läbbigt ut när man står där nere och tittar upp. Vilken ändå torde vara ett intet mot att stå där uppe och titta ner!

Rolf Karlsson på Svenska Kraftnät, som vi pratade med, kunde också berätta att den här ledningen mellan Harsprånget och Hallsberg var världens största kraftledning när den byggdes i slutet av 1940-talet. I Löa restes den första stolpen 15 oktober 1949 enligt en anteckning som Kerstin Ardesjö letat fram ur Kalles efterlämnade dagböcker. När den parallella ledningen kom till har vi inte samma exakta tidsangivelse för. Men det torde, enligt äldre Löabor, ha varit någon gång i slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet.

Kvarnens maskiner ska få smörj

Löa Kvarnbolag fick, såsom varande ett arbetslivsmuseum, 55 000 kronor av Riksantikvarieämbetet under förra året. De pengarna ska nu användas, berättar kvarnfogde Lars Åby, till att alla maskiner ska gås igenom och smörjas upp. Det uppdraget har Magnus Bergman, Löa Service, fått.

– Vi har pratat om att på något sätt provköra kvarnen sedan, säger Lars Åby, men det är väl osäkert om det går. Det krävs så mycket av säkerhetsanordningar, försäkringar och el för en sådan sak.

– Men Göran Larsson, son till den siste mjölnaren, ska i alla fall göra ett flödesschema och berätta så mycket han kan om hur det hela fungerade när kvarnen var i gång. Och Ingrid Wieselgren ska teckna ner och göra en informationsskylt om detta, så att arbetet i kvarnen åtminstone kan visas för besökare på detta sätt.

Och i sommar blir det utställning

I sommar blir det också hantverk och konst i kvarnen. Lokala hantverkare och konstnärer kommer att ställa ut och sälja sina alster med början lördagen 9 juli i samband med Hembygdsdagarna. Därefter beräknar man att kunna ha öppet fredag, lördag, söndag kl 12-17 under juli.

– Hur många helger vi håller öppet beror lite på hur många vi blir, säger Lillemor Ardesjö och påpekar att det ännu finns plats för fler, som vill vara med och ställa ut.

Infokade nu är Ing-Marie Larsson, Iris Olofsson, Åsa Svensson, Magnus Backlöf, Lojsan Elvenäs, Maria Herren, Lars Åby, Lillemor Ardesjö och Torbjörn Lie.

Alla barn i Löaskolan fick vara med om äventyr utöver det vanliga under de sista skolveckorna vårterminen 2005. För de allra minsta blev det en övernattnings i skolsal, för de mittimellanstora blev det båtturer och tältning i Klenshyttan och för de största storstadsäventyr i Göteborg. Om detta kan Maria Lindstedt berätta, ty hon var med. Åtmionstone delvis.

Kvarsittning ett okänt begrepp

Men att ligga kvar i skolan är härligt

– Hörru morsan, jag ska sova över i skolan, sa lilla Alice, 8, en dag och tillade: ni andra får bli med och grilla men får INTE sova kvar.

Så det blev till att packa matsäckskorgen, rulla ihop en madrass och sovsäck och bege sig till skolgården en fredagskväll i slutet av maj.

Hör och häpna! SOLEN sken den här kvällen. Det passade bra eftersom fröknarna Susanne och Annette väntade med orienteringskartor. Alice gjorde en rivstart i gruset så stenar flög. Det var bara att hänga på. Under gungan fanns en bokstav. Den skulle skrivas ned. Nästa bokstav låg i ekan. Ja, så fortsatte det tills alla markeringar på kartan var funna. Bokstäver skulle ordnas och bildade ordet groda.

Så var det dags för nästa karta tills alla blev hungriga och åt medhavd matsäck och goda hemrullade chokladbollar som bjöds ur burk.

Nästa anhalt blev idrottsplanen där två barnlag tävlade mot lika många föräldralag i brännboll. Kämpaglöden var det inget fel på, men de envisa barnen kortade av sin bana och gjorde tvärtom med föräldrarnas bana så varje långsida blev någon kilometer lång (kändes det som).

När barnen stal brännar-mattorna för brännarna i vuxenlagen som sprungit ut för att ta emot inkastade bollar var det dags att sluta och gå och lägga sig.

Det tyckte i alla fall föräldrarna att barnen skulle göra. Men enligt uppgift slogs det kullerbyttor på bäddmadrasserna i klassrummet långt in på nattkröken. Och då låg föräldrarna hemma och sov sedan länge.



Klenshyttan

Inget för klena barn och föräldrar

När regnet stod som spön i backen och kvicksilvret rullade runt noll på natten, var barnen i trefyran på tältsemester i Dalarna!

Två nätter skulle tillbringas i tält. Varken mer eller mindre. Visst fanns det en härlig samlingshall i byalagetets lokal, men där kunde man ju inte sova (om man inte var lärare eller förälder). I vissa tält sov sex sillar...förlåt, sex barn, på rad. I andra sov någon ensam.

Så snart solen gick upp över den vackra Dammsjön togs flytvästar på. Så väntade paddelturer i kanot eller roddvänder i eka. En och annan liten fisk fick sätta livet till under dagarna, men glädde i gengäld några stolta barn som kunde bjuda på grillad abborre med smör. Maten bestod i övrigt av svensk husmanskost... dvs. hämpizza från Grängesberg samt grillade hamburgare och korvar.

Någon promenad bland attackerande måsar, kortspel i väntan på att regnet skulle upphöra och lite sportaktiviteter typ brännboll med badmintonutrustning företogs mellan båtturerna. Bad blev det förstås också, vädret till trots. Även några ofrivilliga sådana. Niklas i fyran välte med kanoten, men kom snart upp ur vattnet igen och Algot i trean provade hur många av de medhavda strumporna och skorna som klarade av att stå emot sjön. Det gjorde inga, kan rapporteras.

Det var dock inte bara regn och kallt. Solen tittade förbi ett par gånger till glädje för både stora och små ansikten. Glädje kände många också över gästfriheten i Klenshyttan (förutom måsarna då) och återvänder gärna hit.



En naturkraft att ha respekt för

Norwalds häst dräptes av åskan

Den 9 maj 2005 gick ett åskväder över Löabygden. Många av oss märkte nog inte mycket av det. Kanske blinkande det till en kort sekund i den elektriska utrustningen. Kanske hördes en eller annan häftig smäll. Något sådant där riktigt minnesvärt åskväder var det dock knappast för de flesta av oss.

Men familjen Norwald på Rälln kommer länge att minnas måndag 9 maj 2005. Det var då åskan slog ihjäl deras häst.

– Det var vanlig vardag. Vi var på våra arbeten och vet egentligen inte vad som hände, säger Eva Norwald, men att det var åskan, eller om det kanske är blixten, som slog ihjäl hästen är det ingen tvekan om. Vi fick besked från en granne vars barnbarn hade sett att hästen låg konstigt stilla i hagen. Och när vi kom hem kunde vi bara konstatera att Ferras hade stått på fel plats vid fel tillfälle.

– Det syntes på alla träd längs stängslet, berättar Eva. Det är ett elstängsel, fast vi hade ingen el på för tillfället. Men barken var liksom avskalad på alla träd längs med det och det var stora fåror i marken fram dit hästen låg. Det såg nästan ut som om hade brutit nacken, som om han slängts upp i luften av någon förfärande kraft och sedan ramlat ner med huvudet före.

– Exakt vad som hände vet vi inte, vi kan bara tacksamt konstatera att inte Birk stod alldeles bredvid Ferras som han brukar. Normalt står de liksom skavfötters tätt ihop och skyddar varandra särskilt om det är lite sämre väder.

Nu var det bara 13 årige Ferras som drabbades. Plus förstås att blixten gjort sig

väl märkbar också i stallet och i Micke och Eva Norwalds hem.

– Det såg ut som om blixten gått via en radioantenn i stallet och slagit in som en kula i väggen, berättar Eva. Det var utspridd murbruk över hela stallet. Och inne hade kopiator, fax, skrivare och hembioanläggning totalt slagits ut. Men konstigt nog inte datorn.

– Vi hörde sedan att hos grannarna hade nergrävda telefonledningar totalt smulats sönder och Örjan Åby på andra sidan sjön fick sin panna sönderslagen i en förfärlig smäll. Så även om man inte behöver gå omkring och vara åskrädd för jämnan, säger Eva Norwald, så bör man ju vara medveten om vilka förfärliga natur krafter det ändå är.

Försäkringsbolaget har ersatt Evas och Mickes skador utan diskussioner.

– De till och med skrev särskilt och beklagade sorgen, berättar Eva, och vi har redan skaffat en ny häst. Hästar är sociala djur. Birk kunde inte vara ensam.

Nu har han sällskap av Tjalle, som inte alls är någon Tvärvigg, som gamla Allersläsare kanske tror, utan snarare en Tjalle Bäst.



Löa-Bladet noterar ...

att

Lars Åby, som i flera år nu sagt att "detta var den sista resan till Svalbard" inte ger sig riktigt än. Den 16 juni nästa år leder han en ny resa dit. (Den definitivt sista?)

– Det börjar bli många researrangörer dit nu och det är inte så lätt att få plats, säger Lasse. Men nu har jag fått möjlighet att göra en tiodagarsresa igen och jag vet ju att det finns många som vill åka.

Tjugofyra personer kan Lasse ta med på sin resa. Kostnaden torde komma att röra sig om kring 25 000 kr per person.

att

Löa börjar bli det mest läkartäta samhället i Örebro län. Kurskamraterna Erling Åby och David Wetterhall gör båda sin AT-läkartjänst i Lindesberg och har (förstås) valt Löa som bostadsort. Och skulle därmed kunna bilda Löa Läkarsällskap tillsammans med Jeff Irvine, Moa Gunnarsson, Anna Martinsson och Arne Larsson.

Löa-Bladet planerar en närmare presentation av detta sällskap till något kommande nummer.

Sommarpub

Lördagen 30 juli anordnar Bygdegårdsföreningen sommarpub i Björkhagen. Det blir uppträdande av lokala förmågor, dans och - inte minst! - ännu en chans att smaka Bosse Aronssons nygrillade hamburgare.

Löiad

blir det även i år. Datum är fastställt till lördagen 27 augusti. Programmet i övrigt har Löa-Bladet inte fått besked om än. Vi anar att det blir mer eller mindre seriösa tävlingar i dito idrottsgrenar för alla åldrar på plan under dagen och såväl roande som matnyttiga aktiviteter i Björkhagen på kvällen.

Späckat program i Götet Fängelsehåla, nöjesfält, fotboll och museer

Fem-sexan valde att fira den analkande sommaren med en resa till sommarstaden Göteborg. Loj-san Elvenäs hade jobbat hårt med att få fram program, priser och idéer till de förväntansfulla barnen, och nog blev programmet till glädje för alla och envar, berättas det.



Tågresan var förstås ett äventyr i sig, men att sedan kliva på och av spårvagnar var också spännande. Och hemskt (när alla sprang åt alla håll och spårvagnarna kom från olika väderstreck), tyckte åtminstone Annette Alexandre, en av föräldrarna som följt med för att tillbringa en långhelg i en skolsal. För det var nämligen så man övernattade, väl omhändertagna med tak över huvudet och mat på bordet.

På Älvsborgs fästning hamnade hela Lösällskapet i fängelsehålan. Då hade ett blodigt och smutsigt fruntimmer försökt stjäla alla guldsmycken och flinat åt dem med gula tänder. Då hade man också råkat ut för en hemskt flirtig karl som gärna väns-lades med alla mammorna i sällskapet samt tvingats in i kyrkbänkar där man tillrättavitsats för ett antal förseelser.

Fast det hela slutade lyckligt med frigång, varför även Liseberg fick besök tre kvällar i rad. Vissa i sällskapet såg fotbollsmatchen Sverige-Malta, andra besökte botaniska trädgården, naturhistoriska museet, maritima museet eller Universeum.

– Vi la oss vid halv ett-tiden på nätterna och gick upp runt sju, berättar Annette. Så nog var det ett späckat program, men det var oerhört uppskattat. Pengarna till resan har man samlat in genom bland annat ett disco, brödförsäljning och julmarknad.

Nina Hedenius har fått årets Nils Parlingpris

”Filmaren Nina Hedenius är en av de stora inom dokumentärfilmen. Hon har omnämnts som unik, oöverträffad och omistlig. Med sina filmer ifrågasätter hon lågmält hela vårt moderna samhälle. Människor och miljöer skildras på ett unikt och nyskapande sätt. Nina Hedenius berör, förundrar och väcker frågor. För bilderna, den stillsamma beröringen och de stora frågorna.”

Så låter motiveringen till att Nina Hedenius tilldelats årets Nils Parling-pris. Och löabor och andra som följt Ninas filmproduktion genom åren kan väl inte tycka annat än att det är en god och riktig motivering. Nina ser världen och verklighetens alla fina detaljer på ett mycket eget, fascinerande och beundransvärt sätt genom sin kameran. Publikens stillnar inför hennes filmer och bryter sedan ut i stora applåder.

Som dokumentärfilmare har hon hunnit med ett 20-tal filmer, som skördat många priser både i Sverige och internationellt. Gubben i Stugan, där hon tyst följer den pensionerade skogsarbetare Ragnar under ett år, har varit den mest önskade repriserna hos Sveriges Television under senare år. Gubben sågs när den först sändes här av 1,7 miljoner människor och har nu visats i 15 länder.

Nils Parling-priset – 5000 kronor och diplom – delades ut på Nils Parling Dagen, som alltid firas söndagen före midsommar i Parlings hembygd, Strömsdal i Ludvika kommun

Ny film på gång

Med den film Nina nu är i gång med vill hon återigen visa hur vårt moderna välfärdsliv alltför ofta okänsligt trampar på gamla kun-

skaper och humanistiska värden. Hon gör det denna gång med hjälp av ”Kalle Hedling och hans kossor”, som också är arbetsnamn på filmen.

Kalle Hedling bor i Lisselbäcka utanför Orsa, där han livnär sig på ett jordbruk med främst lantrasdjur. Där finns 70 kor och 60 ungdjur av utrotningshotade lantraser som fjällkor, rödkullor, Vestlandsk fjordfä och Telemarksko. Trettiofem nordsvenskar, ardenner och andra kallblodshästar samt diverse getter, får och höns också av gamla lantraser. Kalle växte upp i Borlänge utan anknäring till jordbruk. Men i sena tonåren i slutet av 1970-talet kom han som arrendator till Lisselbäcka och kunde småningom köpa gården.

Kalle Hedling engagerar sig alltså för de ursprungliga raserna och har också tagit upp den gamla fåboddriften i Östra Grunuberg.

– Jag vill göra en film om Kalle och hans liv och följa arbetet med gården, i hemmet och på fåboden under ett år, säger Nina. Liksom Gubben i Stugan blir det mest en berättelse i bild, men jag kommer att använda mer ord, för att också vidarebefordra Kalles tankar och erfarenheter.

En ny Hedeniusfilm att se fram emot!





Följ med Gullfina och Silverstrå på en spännande vandring i skogen där allt kan hända....

Nya teateräventyr i Löa

I mitten av juli kommer älvor och troll och diverse andra sagofigurer att sväva omkring neråt tackängen. Löabygdens Hembygdsförenings Teatersektion arrangerar denna spännande utomhusteater och hoppas på att detta ska bli början på ett nytt liv för sommarteatern i Löa.

Älvan som slutade dansa heter pjäsen som kommer att ges med tre föreställningar om dagen 15, 16 och 17 juli. Helena Brussel från Dramaten i Stockholm svarar för manus och regi. Pjäsen har tidigare givits i Mellanfjärd i Hälsingland och kommer att anpassas till naturen och miljön här i Löa. Som Löa-Bladet berättade om i förra numret handlar det inte om en vanlig teaterpjäs som ges på en fast scen. Publiken möter i stället pjäsens olika figurer och får följa handlingen under en promenad från Ljungbergs affär längs ån och över tackängen. Yngre barn kan behöva någon att hålla i handen på denna spännande vandring.

Liten skala i år

Löabördiga Karin Målefors och hennes kollegor i dans- och teaterbranschen ingår i ensemblen.

– De har spelat den här pjäsen förut i Mellanfjärd och det behövs inte så mycket jobb och nyinstuderingar för att överföra den till Löa, säger Eva Persson i teatersektionen. Kanske behöver vi tillfälligt förvandla några löabarn till älvor och troll, men annars får vi det mesta färdigt hit. Vi vill börja i mindre skala i år, för att se hur det går, men förhoppningen är ju att vi ska kunna komma

igen under flera år och då också involvera fler teaterintresserade löabor.

Skattjakt och information

Teatervandringen börjar alltså vid Ljungbergs och på andra sidan tackängen där häst (eller möjligen traktor) och vagn hämtar publikgrupperna och kör dem till Hyttans trädgård, där det serveras saft. Därefter blir det promenad till skolan där skattjakt och lek utbryter för barnen, medan vuxna kan få information om skolan, husbyggnadsplaner och andra aktiviteter i byn.

– Tanken är förstås också att de som vill ska kunna gå runt i hyttan eller i den utställning som planeras i kvarnen, säger Eva Persson, vi hoppas att detta ska gynna Löa på många olika sätt. Men det är kanske viktigt att påpeka också att vi kan inte ta med fler än 40 i varje publikgrupp, så det kan vara klokt att beställa biljetter i god tid.

Biljetterna kostar 80 kronor och kan förköpas i

Ljungbergs Affär, 0580-30032
Kopparbergs Turistbyrå, 0580-805 55
Lindesbergs Turistbyrå, 0581-811 70.



Nu kommer golfen till Löa

En gång för länge sedan fanns det faktiskt kommunala idéer om en golfbana på gårdarna ner mot Sörsjön. Men det ville löaborna inte ha. I sommar kan det bli golf i Löa i alla fall i form av minigolf eller bangolf, som det väl ska heta.

I björkdungen mellan riksvägen och gamla bron på sluttningen ner mot ån blir det plats för tolv banor. Löa Sportklubb har under vintern renoverat de banor klubben fått till skänks från Ramsberg och har, efter tillstånd från länsstyrelsen, grävt grunder för banorna på Västra Löa Byalags samfällda mark.

Klubbor och bollar kan hyras vid Ljungbergs kafé. Banan kommer att invigas med särskilda festligheter, men dag är inte fastställd än.



Fotbollsskola

På onsdagar är det fotbollsskola på plan med Ulf Lager som ledare.

Klockan 18 är de yngre välkomna och klockan 19.15 kan juniorer och seniorer ta vid.

Wolleyboll och motocross

Wolleybollen flyttar ner till plan under sommaren. Söndagar kl 17 och onsdagar kl 19 blir det motionsmatcher för mixade lag. Onsdagar kl 18-19 tränar flickor 11-15 år.

För motocross och enduroåkare är det söndagar kl 14-20 och onsdagar kl 17-21 som gäller vid banan i motaget i kraftledningsgatan. (Där man en gång i världen tog mo alltså)

Gemensamt festande för löabor i alla åldrar

Löafestens arrangörer satsar, liksom förra året, på att åter göra denna 77-åriga tradition till en verkligt glad, trevlig och spännande festeftermiddag och dito kväll för hela familjen. Med ett omväxlande och högkvalitativt program för alla åldrar. Ett bra program som lockar även vuxna att stanna hela kvällen är målsättningen.

Korv och hamburgare och liknande kommer förstås att finnas för de hungriga, men även gourmetmat från Ljungbergs. En vin- och ölbar kommer att finnas, men arrangörerna tänker inte sätta upp något kravallstaket runt öltältet. Ett vanligt, enkelt staket bör ju räcka.

Festen börjar kl 16 med en marknad som icke lär gå av för hackor. Där ska finnas karameller, träslöjd, keramik, ost, pärlor, vävda saker, handmålade akvareller, ägg, tovat, mynt och frimärken, loppisprylar, smycken, hårprodukter med mera. Då blir det också ponnyridning, hoppborg, ansiktsmålning, blåspilar, fiskdamm, hönsbesök, slag-tävling i hockey och lotterier. Från scenen blir det underhållning med clown, trolleri, Hip-hopdans, Stråssagymnasterna och lokala förmågor.

Kvällens scenframträdanden varierar med discodans och har följande hålltider. Kl 20 Erik Norwald, mer Hiphopp med Kitti och Gustav, Lars Wieselgren och Lars-Oivind Knutsen sjunger Bellman. Villestorp Blues med Astrid Ericsson, Christian Damm, Emil Lager och Bryan Herren.

Kl 22 Olle Rimsten & Co. Jazz och Blues för klarinett och piano.

Kl 23 Soulfood. Elvammaorkester från Stockholm. ("Med blås och grejer och lite så", enligt Ingrid Wieselgren i festkommittén.)

Inträdesavgift blir 40 kr per person mellan kl 16 och 18 och 100 kr därefter. Barn under 15 går gratis.



Midsommar

Eftersom LUM står still en tid och väntar på nya krafter kommer Bygdegårdsföreningen att stå för Midsommarfirandet i år. Det blir i Björkhagen vid bygdegården och de som vill ta en sväng runt majstången bör lämpligen medföra blommor och blader att majaan med först.

Karl-Ola och Ejan svarar för musik och lekledandet. Lotteri, fika och fiskdamm kan också erbjudas.

– Så det bli som vanligt, säger Lojsan Elvenäs, fast vi ordnar inte med några grillar och festande på kvällen i år.

Lindeslöjdare i Bygdegården

Lindebygdens Slöjdare hyr i år in sig i Löa Bygdegård under tiden 9-24 juli med loppis och hantverksförsäljning.

– Kanske blir det lite lokalodlade grönsaker också, säger Håkan Garp och berättar att Lindebygdens Slöjdare har haft sin sommarförsäljning på olika håll i kommunen. De senaste åren har man hållit till i Vasselhyttans bygdegård, men i år var den upptagen.

– Så vi tittade oss lite om och fann att Löa säkert blir en bra plats att vara på, säger Håkan Garp, som själv bor i Vedevåg och tycker att det ska bli riktigt spännande att bekanta sig mer med den norra kommundelen. Försäljningen är öppen varje dag kl 13-17.



Simskola lite senare

Simskola vid badplatsen i Norrsjön blir det i år också. Men med förhoppning om att vädret ska hinna bli lite varmare än föregående år, så startar den först 25 juli.

Karin Larsson, Sofia Elvenäs och Madelene Ström kommer att leda den. Håll utkik efter anslag vid affären för närmare tider.

Hembygdsdagarna följer mönstret



Det händer en hel del nya saker i Löa denna sommar. Men Hembygdsföreningen kan skriva gammalt och traditionellt om alla sina aktiviteter under Hembygdsdagarna 9-10 juli. Bollracet fyller 10 år i år, laxfisket i kvarndammen är minst ett par år äldre och spelmansstämman och gudstjänsten i hyttan har arrangerats i mer än 20 år. Gammalt och beprövat är inte det sämsta, så programmet blir detsamma i år.

Lördag 9 juli

Kl 11. Startskottet går för laxfisket i kvarndammen. Fiskekortet kostar 40 kr för en dag eller 80 kr för hela säsongen.

Kl 14-17. Byarkivet är öppet. Arkivfogde Ulf Johansson hälsar alla intresserade välkomna att titta på vad som finns där och kanske söka någon gammal släkting.

Kl 15. Bollarna släpps i för det spännande racet genom vattenhjulsrännan och en bit av ån. Första pris är premiärbiljetter till konsertversionen av La Traviata på Opera på Skäret lördag 6 augusti. Bollotter säljs på Löafesten och senare udner veckan vid Ljungbergs affär.

Kl 18.30 Spelmansstämman börjar med allspel. Jordgubbslotteri ska det väl också bli i den mån det går att få tag i några gubbar.

Söndag 10 juli

Kl 11. Gudstjänst i hyttan. Martin Wikman. Linde Nyckelharpor. Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe på hyttbacken.