

Löa-bladet

Utgiven av Löabygdens hembygdsförening april 2004

Välkommen till ett nytt exemplar av Löabladet

Sammankomster

Fredag 30/4 Valborgsmäss

Midsommarafton 25/6 med start 14.30 med dans runt midsommarstången vid Bygdegården.

Lördag 3/7 Löafesten

Lördag 10/7 Hembygdsdag med sedvanliga arrangemang och den traditionella spelmansstämman på kvällen.

Söndag 11/7 Hembygdsdag med högmässa och kyrkkaffe

Löiaden äger rum lördagen den 21 augusti.

LUM bytardag blir 18-19 september 2004.

Söndag 5/12 Julmarknad (2:a advent).



Rapport från bygdegårdsföreningen

Löa Bygdegårds aktiviteter i sommar består av en Pubkväll i Björkhagen den 24/7. Mer information kommer längre fram.

Löa Bygdegårdsförening vill samtidigt informera om att arbetet med det planerade taket över dansbanan fortskrider. Har du synpunkter/idéer eller kan du tänka dig att hjälpa till att snickra eller kanske skänka virke? Hör då av dig till Lasse Elvenäs 30149 eller Micke Stark 30012.

Slutligen vill föreningen rikta ett STORT TACK till alla de som på olika sätt hjälpte till att förgylla kvällen då Löa bygdegårdsförening anordnade en helkväll med Lokala artister. Intresset var enormt och tidigare publikrekord slogs med hästlängder, inte mindre än 180 personer besökte Bygdegården under kvällen. En enorm siffra i en by bestående av cirka 300 innevånare.

Susanne Forsberg

Förslag till utflykter i sommar

1 Till gamla kyrkogården i Ramsberg

Ulf berättar om dom gamla gravstenarna och kyrkan. 15 juni. Samling vid hyttan 18.00. Medtag kaffe

2 Från gruvorna vid Fransosberget till Rälls-smedjan Ulf berättar om det gamla Rällså.

25 juli. Samling vid kajen i Rällså kl 10.00. Medtag kaffe

Till utflykt nr 2 inbjuds även Wasselhyttans hembygdsförening och Nya Kopparbergs Bergslags hembygdsförening

Hälsningar *Ulf Johansson*

Vinjetten till Löa-bladet

Löabygdens turismål är bergsmansbyn med byggnadsminnet som numera omfattar hyttan med kolhus, kvarnen och ramsågen. I vinjetten symboliseras verksamheterna där med ett kolgrep, en kvarnsten och ett ramsåglblad.

Anteckningar i en almanacka 1873

av Carl-Johan Carlsson, Larsviken

Aprilis 1873

- 6 Blåst och regn
- 11 Blidt och vackert väder
- 14 Lagt nät i vikändan, kallt om nätterna, torrt
Utvandrefartyget *Atlantas* på väg till Amerika, sjönk natten till 1 april med 938 personer ombord varaf 593 drunknade däraf 74 svenskar
- 19 Gick Larsviken
- 20 Fick jag en gädda i en ryssja på 6½ skp
- 22 Blåst och snö
- 25 Stjärna till tjur
- 28 Reste Sandås-Anders, E-Pärs Erik, Per Rosenlund och Carl-Lars Per till Amerika.

Läst av *E. Wickman*

Från hembygdsföreningens horisont



Ett medlemskap i Löabygden stöttar många för bygden trivsamma och viktiga aktiviteter varav Löabladet är en del. Vår strävan är att Löabladet skall komma ut med ett par nummer per år. Vi som skriver är inga proffs och vi välkomnar bidrag från andra föreningar i bygden.

De flesta är medlemmar, men fler kan vi bli

Hembygdsföreningen hade vid årets slut totalt 283 medlemmar varav 65 st tillhör den yngre generationen. Medlemsantalet är ganska bra men vår strävan är att vi skall bli flera under detta år. Målet är att så många som möjligt i Löabygden skall fylla vår medlemsmatrikel.

Det är hög tid för medlemsavgiften för år 2004. Den är 50 kr för enskild och 125 för familj. Gör inbetalningen på postgiro 609008-8. Skriv namnen på inbetalningskortet så att vår kassör, Tor Åhman, vet för vilka inbetalningen gäller.

Ännu ett år har förflutit

Hembygdsföreningen är nu inne på sitt 26 år. Det år som gått har inte bjudit på några överraskningar men följande har hänt:

- Valborgsmässöfirande vid Ljungbergs Affär
- Byggnadsminnesförklaring av Hyttan, Kvarn och Såg
- Hembygdsdagarna i Juli
- Julmarknaden
- Ramsbergs sockenstämmoprotokoll färdigställda

Föreningen har under året också anslutit sig med en egen hemsida till Sveriges hembygdförbunds gemensamma portal hembygd. Adressen till vår hemsida är www.hembygd.se/orebro/loa.

Vi har fått vissa förfrågningar om att återuppliva den uppskattade teaterverksamheten men för detta behöver vi inom föreningen krafter som är villiga att ta på sig ansvaret för att utveckla och driva denna gren. Med andra ord, volontärer hör av er.

Vi söker också frivilliga krafter att färdigställa "lilla huset" som står vid kvarndammen. Fönster och dörr fattas, golvplank finns lagrat i kvarnen men det krävs händiga händer och tid att få huset att bli användbart. Det skulle säkerligen vara uppskattat om vi kunde använda "lilla huset" i byns skiftande verksamheter. Nu står det bara som ett ofullbordat verk och tidens tand tar hårt och snabbt på en byggnad utan dörr och fönster.

Väl mött till sommarens aktiviteter

önskar vi i

Styrelsen genom *Eric Wickman*



Foto: E. Wickman 2004

Hembygdsföreningens ledamöter år 2004

<u>Funktion</u>	<u>Namn</u>	<u>Telefon</u>	<u>E-post</u>
Ordförande	Eric Wickman	0580-300 92	eric.wickman@glocalnet.net
Kassör	Tor Åhman	0580-302 55	loa.ordbruk@swipnet.se
Ordinarie ledamot	Lena Borrwall	0580-302 43	borrwallgastro@mailbox.as
Ordinarie ledamot	Lars Cederin	0580-303 17	larscede@tiscalia.se
Ordinarie ledamot	Maria Herren	0580-300 59	lars.aby@alfa.telenordia.se
Ordinarie ledamot	Fred Lind	0581-420 03	fred.lind@ebrevet.nu
Ordinarie ledamot	Björn Rundlöf	0580-302 76	bjorn.rundlof@gar-bo.se
Suppleant	Susanne Forsberg	0580-300 58	susanne.norrby@delta.telenordia.se
Suppleant	Lennart Nilsson	0580-309 30	lennart.amundshagen@telia.com
Arkivfogde	Ulf Johansson	0580-303 15	ulf.johansson@brevet.nu
vice arkivfogde	Fred Lind	0581-420 03	fred.lind@ebrevet.nu
Textila verksamheten	Eivor Söderlöf	0580-301 94	
Textila verksamheten	Ulla Ericsson		
Valberedning, sam.	Stina Gottliebsson	0580-302 55	loa.ordbruk@swipnet.se
Valberedning	Doris Carlsson	0580-300 90	doris.loa@swipnet.se
Valberedning	Britt Wickman	0580-300 92	britt.wickman@glocalnet.net

GÖR GÄRNA EN LITEN UTFLYKT TILL HYTTANS TRÄDGÅRD

Jag har talat om en viss nedtrappning av Hyttans Trädgård i år, men det är lättare sagt än gjort.

Jag har en hel del plantor på gång, både perenner och tomater mm. Mest för att jag skall kunna utveckla min visningsträdgård eller rättare sagt en inspirationsträdgård, även denna sommar.

Om det trots detta finns någon som är intresserad så kommer det säkert att finnas en del plantor till försäljning.

Butiken kommer naturligtvis att vara öppen med mina lite speciella produkter. Själv försöker jag förädla och utöka mina egna produkter. Jag hoppas också få hem en ny kollektion av spanska lerkrukor.

Alla är välkomna till trädgården även i sommar - framförallt för att njuta av blomsterprakten och bli inspirerad till Er egen trädgård.

Och glöm inte ta med kaffekorgen och ge Er tid!

hälsar **Maria**

Ett äventyrsminne.

Snacka om kvalite från norr!!

En ung kille från Luleå i Norrland flyttade till Stockholm och gick till ett stort köpcentrum för att söka jobb.

Chefen för köpcentrat undrar: "Har du någon säljferenhet?" Killen svarar: "Jorå, jag har jobbat som försäljare hemma i skogarna."

Eftersom chefen tyckte killen verkade trevlig och framåt bestämde han sig för att anställa honom.

"Du kan börja i morgon bitti" sa han till killen. "Jag kommer ner efter vi har stängt i morgon kväll och ser hur du har haft det på din första dag.

Killen hade en tung dag, men till slut var den till ända. Efter stängningsdags kom så chefen ner som han lovat dagen innan.

"Hur många affärer gjorde du idag?" frågade chefen.

Killen svarade: "En."

Då blev chefen lite fundersam och sade "Bara en!? Våra försäljare brukar normalt göra mellan 20 och 30 affärer på en dag. Hur mycket pengar rörde sig affären om?"

Killen svarade: "911 138 kr"

Chefen blev mycket överraskad och sade: 911 138 kr !!! Vad sålde du då till honom?"

Killen svarade: "Först sålde jag en liten metkrok."

"Sedan sålde jag en mellanstor metkrok."

"Därefter sålde jag en stor metkrok."

"Sen blev det ett metspö."

"När jag sedan frågade vart han skulle fiska någonstans svarade han att han skulle åka ner till kusten."

"Då sa jag att han skulle behöva en båt, så vi gick ner till båtavdelningen."

"Jag sålde honom den stora Baylinern med dubbla motorer."

"Därefter visade det sig att hans lilla Honda Civic inte fick dra den stora båten, så jag tog med honom till bilavdelningen och sålde honom den där 4-hjulsdrivna Chevrolet Tahoe'n."

Chefen, som nu var i chocktillstånd sade: "Så du menar alltså att en kille kom in för att köpa en metkrok och du lyckades sälja honom en Båt och en Bil?!?!?!?"

Då svarade killen glatt: "Nej, nej! Han kom in och skulle köpa tamponger till sin fru, och då sa jag att han lika gärna kunde åka och fiska, eftersom helgen ändå skulle vara förstörd!"

Bidrag till Löa under 2001 och 2002

Under dessa år har Löa fått ta del av många bidrag som delats ut av olika bidragsgivare:

Förening	Bidragsgivare	Ändamål	Belopp
Löa SK	L&SEK	Tillbyggnad motionshall samt bastu.	40 000
Löa SK	Sparbanksstiftelsen	Tillbyggnad motionshall samt bastu	40 000
Löa Hyttelag	L&SEK	Utredning om transmissionen i sågen, ny info- tavla vid affären. Ritning bergsmansstaty	40 000
Löa Hyttelag	Länstyrelsen-		
	Riksantikvarieämbetet	Rust av hyttan	1 145 000
Löa Hyttelag	Lindesbergs Kommun	Rust av hyttan	343 750
Löa Hyttelag	L&SEK	lordningsställande av hemsida för Löabygden	20 000
Löa Kvarnlag	Sparbankstiftelsen	lordningställande av timmerhus vid kvarnen	20 000
Löabygdens			
Hembygdsförening	Sparbanksstiftelsen	Inköp dator till by-arkiv	15 000
Löabygdens			
Hembygdsförening	Fören. Västmanlänning.	Inköp dator till by-arkiv	2 000
Löa Fiskevårdsomr	L&SEK	Nya kartor. Fiskevårdande insatser	40 000

Uthållig utveckling genom människors deltagande

Stödgruppen för TEDE-Trust heter en tämligen okänd förening som har sin adress här i Löa. Den startade informellt hösten 1991 då vår dotter Anna kom hem från en studieresa i Tamil Nadu i södra Indien. Den ingick som en viktig del av ett läsår på Valla folkhögskolas U-linje. Två veckor hade hon, tillsammans med studiekamraten Helena, besökt ett indiskt projekt som arbetade för landsbygdsutveckling som skulle göra småbönderna mer oberoende. Detta skulle ske genom att man återupptog gamla metoder, äldre utsäden som inte krävde konstgödsel och gifter.

TEDE-Trust hade bildats c:a tio år tidigare av bland andra Mr R Ranganathan. Han arbetade som veterinärsassistent och var väl insatt i de svårigheter småbönderna hade att kämpa med och ville verkligen använda sina kunskaper för att hjälpa dem att driva ett uthålligt jordbruk på ekologisk grund.

När Anna och Helena, båda drygt 20 år, kom dit hade tidigare svenskt ekonomiskt stöd upphört och projektet höll på att tyna bort och de beslöt att bilda en stödförening. Nu tretton år senare har nästan en och en halv miljon kr sänts ner, de senaste sex åren med SIDA-stöd. Detta har möjliggjort att de stolta initialerna **TEDE** kunnat fyllas med innehåll.

Training. Valla ekologiska farm är hjärtat i verksamheten. Där samlas stora grupper av framför allt kvinnor vilka praktiskt får lära sig att ta vara på allt organiskt material i komposter, tillverka egna bekämpningsmedel liknande vårt nässelvatten, odla läkeväxter, studera en enkel biogasanläggning. Gödseln är fortfarande lika värdefull efter utvinningen av gas för matlagning. Där tar man emot studiebesök och anordnar seminarier för regionens jordbrukare. Där odlas bortglömda risorter och tåliga lantrasdjur föds upp.

Mark, byggnader och utbildning har bekostats av oss, men den är nu alltmer självbärande..

Education. Evergreenskolan har kunnat utvecklas från enkla palmbladsskjul med eleverna sittande på stampade lergolv till en förhållandevis välutrustad skola med huvudbyggnader i tegel och betong. Detta har lett till att välutbildade lärare sökt sig till skolan samt att staten har godkänt den för grundskoleutbildning.

Development. För att stärka en ekonomisk utveckling har småspararföreningar skapats ute i flera byar. Därmed kan man slippa hamna i klorna på ockrare. På farmen odlas och testas utsäden och plantor för ekologisk odling. Den som vill ställa om sitt jordbruk får låna 10 kilo ris och efter skörden (8 –12 hundra kilo) lämna tillbaka 20 kilo. På så vis tjänar farmen som en genbank. Producent kooperativ har bildats och de har ett eget försäljningsställe för ekologiska varor i mångmiljonstaden Chennai (Madras). Samarbete har etablerats med ett lantbruksuniversitet och med liknande organisationer i hela Indien.

Extension. När teatergruppen slår på stortrumman samlas byborna kring den enda lyktan i byn. Det blir mycket skratt och stöj när bönderna känner igen sig i pjäsen. De vet hur det är att vara bonde som lockats av reklamen för konstgödsel och gifter som ska ge stora skördar. Men de vet också hur det känns att hamna i skuldfällan. Ett 80-tal byar har besökts och Det här är ett försök att kortfattat beskriva ett samarbete mellan stödgruppen i Sverige och TEDE-Trust i Indien. Båda tror vi mer på att arbeta för något gott än att bekämpa det som är ont

Mer kan Du få veta om Du tittar in i Löas fina kafé eller frågar mig.

Lars Cederin kassör

Hemsida: <http://hem.passagen.se/tedettrust>

E-post: larscede@tiscali.se Telefon 0580-303 17

Ägarlängd Ericsberg

Anna Holfve och Kjell Björkgren samt pojarna Micke 14 år och Jocke 10 år köpte gården Ericsberg i slutet av november 2003 av Tomas Eriksson Larsbo. Kjell jobbar på Lindesbergs Åkeri och Anna hjälper ibland till på sin fars firma Löa Lager vid Lundsängs gård. Här berättar Ulf Johansson om gårdens tidigare historia

Ursprungligen var egendomen 1/8-del i no 5 Östra Löa. Den ägdes av bergsmannen och snickaren Anders Nilsson från Nora. Han gifte sig med en flicka från byn Anna-Stina Persdotter, hon var född vid Bankens i Östra Löa, fader Petter Nilsson moder Christina Persdotter. Hon fick egendomen av sin fader, i vars släkt den gått i flera hundra år.

När Anders Nilsson dog sålde arvingarna hälften av egendomen 1846. Sämjodelning skedde 1847. Enkan och barnen flyttade då till nuvarande Östanby och byggde hus där. Köpare till 1/16 Ericsberg del var Erik Andersson från Juteboda (bror till häradsdomare Daniel Andersson). Han var gift med Stina Larsdotter från Mårtensgård. Hon hade ett flicka Stina-Maja före äktenskapet. Båda dog i bröstsjukdom (TBC), gemensamt hade makarna 7 barn. En son Eric drunknade i ån ovanför hyttan

5 år gammal. Huset vid Ericsberg var ofullständigt enligt handlingarna.

En dotter Karolina Lovisa Ersdotter gifte sig med Erik Ivar Persson från Larsbo. Inga barn. Axel Larsson från Larsbo köpte egendomen av sin farbror Erik. Okänt år.

1922 såldes gården av Axel Larsson till hans svåger Erik Persson från Norra gården Östra Löa. Han var gift med Ebba Lovisa Persson från Larsbo. Två barn Stig och Greta. 1941 övertog sonen Stig egendomen av fadern, gift med Karin från Medåker. Ett barn Tomas som övertog fastigheten 1981.

Mangårdsbyggnaden är uppförd på 1860-talet, om- och tillbygd 1937-1938. Ladugård, stall och magasin uppförda 1927-1930.

Ulf Johansson Löa Byarkiv

Din hembygd på nätet

Löabygdens hembygdsförening är, via Örebro läns Hembygdsförbund, ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Förbundet omfattar drygt 1800 hembygdsföreningar med mer än 450 000 medlemmar.

Via Hembygdsförbundets hemsida kan du med tillgång till internet www.hembygd.se söka information om hembygdsrörelsen i hela landet. Där finns ett omfattande länkskafferi, nyhetsportal, evenemangskalender, litteraturtips, information om 52 hembygdsgårdar med övernattningsmöjligheter och länkar till länsförbundens hemsidor samt mycket mera. Länsförbundens sidor innehåller bland annat adressuppgifter och länkar till hembygdsföreningar. Där hittar du även vår egen hemsida.

Vill du komma direkt till Löabygdens hembygdsförening är adressen www.hembygd.se/orebro/loa. Sidan är under utveckling och innehåller bland annat ett forum där du kan skriva dina åsikter och tips till innehåll mm.

Du kan även starta egna diskussionsgrupper i forumet. Där finns också en nyhetssida vilkas nyheter är sökbara direkt från förbundets nyhetsportal. För att den sidan skall leva och vara aktuell är det viktigt att nyheter som du tycker kan passa in där kommer med. Sänd dem till mig, så lägger jag in dem. Du hittar E-postadressen genom att klicka på namnet längst ner på varje sida.

Redan tidigare finns ju www.bergslagen.com, en hemsida sponsrad av Löa Hyttelag. Hjälptill att sprida information om vår by, genom att dela ut de båda adresserna till vänner och bekanta. Ett sätt kan ju vara att lägga till länkarna längst ner i E-brev som du skickar.

Lennart Nilsson

E-post: lennart.amundshagen@telia.com

Löa Kultursällskap

Löa Kultursällskap bildades efter att ha inspirerats av ett Teater/Wärdshusbesök i Lindesberg i höstas. Vi insåg att det opretantiösa berättandet borde ha sin plats i vår samvaro även här i Löa.

Kenta och Anna var väldigt positiva till att upplåta sitt Kafé för kulturverksamhet och anordnade fabulösa rätter i varm atmosfär. Vår tanke har varit att förgylla en fredagskväll i månaden under den mörka årstiden. Vi har samlats kring olika teman och den som vill i publiken har delat med sig av sina anekdoter, sanna som osanna.

Nu är ljuset här igen. Vi fortsätter berättarkvällarna, med inslag av sång och musik, i stearinljusets sken i höst.

Moa, Lars-Öyvind, Lisa, William, Astrid, Babba.

genom *Lisa Lager*



Brännässla (*Urtica dioica*)



Vad är mer vår än nässlor??

Ja, det är mycket det. Men det är bara på våren som man uppskattar nässlorna, sen blir det bara ogräs. Så passa på när tid är att njuta av denna näringsrika växt.

Nässelplättar på bovetemjöl. 4 pers.

Plocka 2 dl nässlor

Skölj noga, koka upp, sila av vätskan.

Plättarna:

50 g bovetemjöl

1 dl vetemjöl

2 dl rumsvarm mjölk

10 g jäst

1 ägg

2-3 msk gräddfil

Rör ut jästen med lite av mjölken, tillsätt äggulan, mjölet och resten av mjölken. Salta och rör ned gräddfilen.

Mixa nässlorna med smeten. (eller hacka nässlorna fint och blanda ner i smeten)

Täck över smeten och låt jäsa 1 tim.

Vispa äggvitan till hårt skum och blanda i smeten

Grädda plättarna gyllenbruna på båda sidorna.

Servera med någon god rom tex löjrom eller forellrom och en klick gräddfil, eller lite strimlad rökt lax.

Njut av våren!

Lena Borrwall

Välkomna till Löafesten!

Vi vill locka Er som säljer hantverk, slöjdalster och hemgjort, att vara med på Löafesten den 3 juli 2004, mellan 14.00 och 22.00 ca.

Vi erbjuder Er ett normalstort marknadsbord **GRATIS!**

Presenning (regnskydd) ingår ej.

Bakgrund: Löafesten är en 76 årig tradition och drivs ideellt av byborna. Festen har sett lite olika ut genom åren. Men grunden har alltid varit scenunderhållning, dans, lättare aktiviteter och försäljning av lotter och korv. Vi har även öltält och försäljning av hamburgare. Vi kommer i år att utöka matutbudet med två lokala näringsidkares läckerheter. Vi kommer även att ha utökat scenuppträdanden från 14.30 tom 01.30 såsom; barnunderhållning, allsång, gammaldans, irländskt och rock/coverband. Om allt går planenligt kommer vi i år även ha en högkvalitativ marknad med försäljning av lokalt tillverkade produkter. Även andra begivenheter är under planering.

Intresseanmälan/bokning av bord gör Du/Ni
genom att ringa:

Lillemor Ardesjö, 0580-300 76

eller e-posta till: persgarden@tele2.se, senast den 20 juni.

Om du e-postar, vänligen

uppgi namn, telefonnummer och vilken typ av varor du säljer.

Välkommen till Löa den 3 juli!

Löafestens Organisationskommitté

