

LÖA-Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 1 2001



Även på landsbygden kan det ibland vara bra att snabbt kunna berätta var ett hus är beläget.

Visa mig din adress och jag ska säga dig var du bor

Så är de på gång då i alla fall. Belägenhetsadresserna som vi berättade om i Löa-Bladet för tre år sedan. Nu ska de införas och vara klara senast till den stundande folk- och bostadsräkningen 2005. På vissa håll i landet är denna reform redan genomförd. Nu har Lindesbergs kommun bestämt att fullmäktiges beslut från 1995 äntligen ska verkställas.

Belägenhetsadresser. Det är så det heter med ett kommunalt byråkriterium. Det handlar om att vi även på landsbygden ska få adresser, som talar om var huset är beläget. Postlådenummer har vi och lantbrevbärarna är helt suveräna med att hitta fram med posten, vad det än står på kuverten. Men andra människor, inte ens de som bor i byn, identifierar väl ett hus med hjälp av postlådenumret. Skulle jag bo på Fridhemsgatan 6 i en stad skulle jag kunna säga det om någon frågar var jag bor. Men pl 8275 ger knappast svar på en sådan fråga.

Jag kan förstås förklara vägen för dem jag vill ha besök av. Men ibland kan tiden

vara knapp för det. Är det ambulans eller räddningstjänst jag ringer efter kan det nog kännas som en irriterande tidsspillan att stå och förklara att man ska ta av vid gamla missionshuset, snedda över Kanaans land och sedan ta en hårnålskurva höger mellan två lador. Med en belägenhetsadress kan brandkåren snabbt hitta till rätt hus, även om röken inte syns från vägen.

Förankras i bygden

Sådana här adresser har det alltså varit tal om rätt länge, men Hembygdsrörelsen har varit ganska så kritisk på många håll i

(forts på sid. 3)



Moderna tider – avgift per giro

Även en hembygdsförening får i bland inse att det gamla är förlegat och opraktiskt. Att ha ombud som går runt och kontant tar upp medlemsavgiften var naturligt förr, men i dagens lägen känns, tror vi, postgiroblanketten enklare för alla.

Således ber vi i år alla medlemmar att betala sin årsavgift med det inbetalningskort som följer med detta nummer av Löa-Bladet. Visserligen valdes Ortsombud som vanligt på årsmötet, men vid Hembygdsföreningens senaste styrelsemöte beslutade styrelsen ändå att helt gå in för postgirobetaling. Styrelsens förhoppning är att ingen ska ta illa upp av detta.

Skulle någon föredra kontantbetalning går det alltid bra att titta in till föreningens kassör Tor Åhman på Petters.

Medlemsavgiften är fortfarande oförändrad 50 kr per person. Familjekort kostar 125 kr och gäller för tre eller flera personer, varav högst två är över 18 år.

Vår på gång!

Våren är på väg! Ett nästan banalt påstående, så här års, men inte desto mindre är det så. Den första tussilagon är plockad, små blå scillor sticker upp ur gräsmattan och bofinkarna sitter i äppelträdet. Härom morgonen siktades också tolv tranor på Kanaans land. Vid närmare besiktning var det dock rysligt kortbenta tranor, så det är möjligt att det var gäss.

Men våren är som sagt på gång och även LÖA-Bladet har väckts ur sin långa sömn. Och har som vanligt såväl ditt som datt att berätta om. När våren väl är insjungen vid Valborg med brasa, korv och kyrkokör, ser det ut att bli en mycket aktiv vår och sommar för löaborna. Med kurs i gärdsgårdsbyggande och skogskörning med häst, målning av skolan, utflykter och trevligheter

av olika slag. Allt det vanliga med midsommarfirande, Löafest, laxfiske i kvarndammen, spelmansstämma mm kan ni också räkna med. Orkar inget nytt LÖA-Blad ut med närmare tider om det, får ni hålla ögonen på affischer vid Affärn.

Mes aktuellt just nu är dock att önska alla LÖA-Bladets läsare en riktigt

Glad Påsk!



Emil och Maja årets stipendiater

Det 23:e årsmötet med Löabygdens Hembygdsförening inleddes traditionellt med att årets stipendier ur Erik Ardesjö's Minnesfond delades ut. Årets stipendier gick till Emil Lager, som fick 1000 kr som bidrag till ett studieår i Frankrike och till Maja Persson, som fick 600 kr som bidrag till fortsatta fiolstudier.

Emil berättade själv om sina planer att tillbringa nästa läsår i Frankrike, för att skaffa sig språkkunskaper och livserfarenhet. Ett projekt som han dock får lov att finna finansiering för själv.

– Alla bidrag är varmt välkomna, jag är mycket glad för detta stipendium, förklarade Emil, och tackade förstås med ett franskt "merci beaucoup" när stipendiet överlämnades av ordförande Karl-Ola Larsson.

Maja Persson, 11 år, har med stor entusiasm ägnat sig åt fiolspel sedan hon var åtta, och tackade nu för sitt stipendium genom att spela ett par stycken tillsammans med storasyster Stina.

Ingen ordförande för Hembygdsföreningen

Löabygdens Hembygdsförening har ingen ordförande. Varken valberedningen eller årsmöte lyckades skaka fram någon villig kandidat och ordförandeposten är för närvarande vakant.

Årsmötet, som hölls 25 mars med ett 20-tal av föreningens medlemmar närvarande, kunde se tillbaka på ett verksamhetsår helt enligt gammalt mönster med valborgsfirande, laxfiske i kvarndammen, spelmansstämma vid hyttan, julmarknad mm. Föreningens ekonomi är i god balans och även för innevarande år förutsätts att de invanda traditionerna följs.

Någon ordförande för föreningen efter Karl-Ola Larsson, som nu av sagt sig uppdraget, gick dock inte att få fram. Valberedningen hade inte lyckats hitta någon efterträdare och övertalningsförsök vid sittande möte gav inte heller något resultat. Posten är nu vakant. Istället nyvaldes två personer, Fred Lindh och Ulf Johansson, efter avgående Olle Bergström och styrelsen fick i uppdrag att inom sig ändå försöka få fram en ordförande. Doris Carlsson och Göte Bogland omvaldes till styrelsen. Åke Rydholm, Tor Åhman och Christina Pettersson har ett år kvar av mandatperioden. Som suppleanter nyvaldes Maria Herren och Lena Ericsson.

Till revisorer omvaldes Britt Carlsson och Karl Bogland med Carl-Eric Persson som suppleant.

På styrelsens förslag beslöt årsmötet att medlemsavgiften ska vara oförändrad även 2002, det vill säga 50 kr per person och 125 kr för familjekort.



Isbjörnar till kaffet

Vid det efterföljande kaffet gav Lars Åby några intressanta inblickar i isbjörnens liv och berättade bland annat om hur det kan vara att försöka släpa hem en nyfångad säl till det egna matförrådet, när det finns en isbjörn på några kilometers avstånd. Det blev inget sälkött för Lasse och den kände isbjörnsforskaren Tor Larsen den gången. Men isbjörnen gick nöjd därifrån med bytet.

Ulf tillförordnad

Vid Hembygdsföreningens styrelsemötet den 5 april gick Ulf Johansson, något muttrande, ändå med på att stå som tillförordnad ordförande i föreningen under ett år.

Tor Åhman kvarstår som kassör och Fred Lindh blir sekreterare.

LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd. 16:e årgången. Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening.

Redaktion:

Margareta Gustafsson, Uddnäs, tel: 301 20 Stina Gottliebsson, Petters, tel: 302 55 Maria Lindstedt, Fredensberg, tel: 309 09



By- och gårdsnamn ska bevaras

(Forts. fr sid 1)

landet. Har man inte haft gatunamn och nummer på landsbygden förr, vill man inte ha det nu heller. Postens tidigare rationaliseringar och klåfingriga borttagande av gamla by- och gårdsnamn gör inte mistänksamheten och motviljan mindre.

Därför är det angeläget för Lindesbergs kommun att de nya adresserna görs upp i samråd med hembygdsföreningar och byalag. Tanken är att gamla och gångbara namn ska tas till vara i görligaste mån och de nya adresserna ordentligt förankras i bygden innan de fastställs.

På vissa håll blir det kanske ändå praktiskt att sätta namn på en väg och numrera fastigheterna med udda nummer till vänster och jämna till höger, precis som i tätbygden. Annars blir det områdesnamn inom vilka fastigheterna numreras efter någon lämplig ordning. Med flera småvägar inom ett område kan husen vid en väg numreras med ental, nästa med tiotal, där- efter 20-tal osv.

Gräns för västra?

I Löa har kommunens Plan- och mätningkontor haft ett första möte med representanter för hembygdsföreningen och byalagen. En första skiss med möjliga väg- och områdesnamn gjordes upp. Då tänkte man sig till exempel att Västra Löa blir områdesnamn för alla fastigheter väster om ån och numreras från Larsviken och upp till Hans och Ing-Marie Larsson. Väs-

tra Löa och ett nummer blir då själva belägenhetsadressen. Vill man ha ett gårdsnamn med lägger man till det på raden ovanför och sedan ska postnummer och postadress finnas med precis som nu.

Det finns på förslag att Löa skulle kunna bli postadress här i stället för Kopparberg, men det är inte avgjort ännu och den saken har alltså egentligen inte med belägenhetsadresserna att göra.

Praktiskt och logiskt

Östra Löa kan förstas bli ett annat områdesnamn, men ett litet bekymmer blir den del av Västra Löa, som nu ligger öster om riksvägen. Ska vi låta den delen kort och gott införlivas med Östra Löa, eller går det att finna något annat lämpligt namn?

Även om det finns gamla gränser och traditioner, måste man ju ta hänsyn till den praktiska verkligheten och göra de nya adresserna så enkla som möjligt. Som vägen är dragen idag är det inte många som vet att skolan faktiskt ligger i Västra Löa.

Vägen till Rällså kunde få fortsätta att heta Rällsåvägen och Missionshuset få adressen Rällsåvägen 2 med A, B, C och D-uppgång och övriga fastigheter längs den också numreras med jämna nummer till höger och udda till vänster.

Rällså blir väl ett område, Löa Born ett annat, men gränsdragningen kan förstas diskuteras. Hur gör man norr om bron? Kan det heta Lakabäcken alltihop, eller?

Alldeles lätt som en plätt blir inte detta. Många saker kommer att behöva stötas



Arkivträngsel

Det börjar åter blir för trångt i Löa Byarkiv. Bland annat har 15 hyllmeter böcker kommit in från Ramsbergs församling, bland dessa en psalmbok från 1697, den första godkända riksutgåvan av svenska psalmboken. Under Jesper Svedbergs ledning gjordes en sådan 1694, men den ansågs inte vara riktigt renlärning och psalmböckerna drogs in. De magasinades någon stans i Stockholm, men skickades småningom över till Amerika ändå, man tyckte väl inte det var fullt så noga med själarnas renhet där, berättar Ulf Johansson, som fått lov att fördjupa sig något i kyrkohistorien också tack vare det nya arkivtillskottet.

Arkivfogden när alltså nya utbyggnadsplaner. Ritning finns på en utbyggnad, som gör ytterligare intrång på Åbys del av kolhuset. Utbyggnaden skulle bli 18 kvadratmeter stor och är kostnadsberäknad till 105 740 kr.

Ulf lovar dock att inte sätta igång någonting förrän företaget är finansierat. Pengar ska sökas från kyrkan, Riksarkivet och alla andra upptänkliga sponsorer och fonder.

och blötas och att en del stridiga viljor måste jämkas samman, får vi nog lov att förmoda.

Läget nu är att kommunen kommer att skicka ut nya kartor till byfogden i Västra Löa, Carl-Eric Persson, som kallar till ett eller flera möten, där alla intresserade får hjälpa till att försöka finna de lämpliga adresserna. Ingen fastighetsägare ska bli pådyvlat en adress, utan att få möjlighet att själv yttra sig om den.

Extra festlig jubileumsfest när Löafesten fyller 75 år

I år firar Löafesten 75-årsjubileum. Det ska uppmärksammas med extra festligheter under familjeunderhållningen. Dessutom kommer själva nivån på kvällsuppträdandet åter höjas efter några år med coverband.



Till festligheterna på familjeföreställningen klockan 18 kommer hela byn att engageras. Då arrangeras nämligen en utklädningsstävling, så alla ni med gamla vindar och källare – börja leta gamla kläder redan nu!

Temat kommer att vara 1920-tal, eftersom det var då Löafesten arrangerades för första gången. Böcker, Internet, äldre släktingar, det finns flera olika källor att vända sig till för att få reda på vilka kläder som användes under 1920-talet.

Lokala förmågor

Som vanligt bygger familjeföreställningen mycket på lokala förmågor, varför Löabladet redan nu passar på att uppmana Löaborna att fundera, träna eller för all del anmäla er. Maria Lindstedt, tel 309 09, är ansvarig för familjeunderhållningen liksom tidigare år.

Alla är naturligtvis lika välkomna att delta. Familjeunderhållningen är precis vad det låter; en fest för alla åldrar. Därför vill vi gärna se lokala förmågor i flera generationer. Gemenskap oavsett ålder är ju Löabornas styrka.

Känns festen avlägsen? Det är bara att påminna om att sommaren snart är här, så det är faktiskt inte fel att börja fundera redan nu! Teater- eller musikgrupper kan ju också behöva mycket tid för att repetera in en föreställning/repertoar

Heta namn

Kvällsfesten kommer också att bjuda på något alldeles extra. Vad det blir i underhållningsväg är vid skrivande stund inte klart, men ordförande i Löafestsektionen, Pär Ericsson, har kontakter med ett artistförmedlingsföretag för att kunna boka något av de heta namnen på listorna för ett engagemang i Löa, lördagen efter mid-sommar.

I övrigt pågår planeringen för festen för fullt. Årsmötet för sektionen hölls i lokalen i mitten av mars, där ett gäng entusiaster planerade för jubileumsfesten.

I styrelsen sitter förutom Pär Ericsson också Lars Elvenäs, Göte Bogland, Erik Gunnarsson och Maria Lindstedt. Övriga ledamöter är Nille Gerdtsen, Lars Arvidsson och Annika Aronsson.



Årsmöten Nille gick efter 10 år

Löa Bygdegårdsförening höll årsmöte 4 februari i (jo, just det) Löa Bygdegård. Verksamheten för år 2000 gav ett överskott på ca 17 000 kr. En viss uppstramning av hyrorna har skett. En del av överskottet har nu lagts på golvet i stora salen som slipats och lackats.

Till ny ordförande valdes Anders Ericsson efter Nille Gerdtsen, som avtackades efter 10 år som ordförande. Britt Carlsson omvaldes som kassör och Camilla Söderlöf nyvaldes som sekreterare. Som ny och yngre kraft kom även Yvonne Axarp in i styrelsen som suppleant. Kul att se att en ny generation är på väg in, beredd att jobba i föreningar och för byns gemenskap. Löa-Bladet vill gärna rikta ett särskilt tack till alla som är med och jobbar för bygdegården. Vart skulle vi ta vägen med alla byns aktiviteter om inte lokalen fanns?

Bygdegårdsföreningens särskilda aktiviteter, PUB-aftnar, är mycket uppskattade. Senaste gången kunde en nöjd kassör räkna in 100 personer. Detta är således någonting som föreningen även fortsättningsvis kommer att satsa på, med varierande program för den yngre eller den något mer mogna publiken.

Dålig is bekymmer för Löa Sportklubb

Bygdegården var förstas också samlingsplats när Löa Sportklubb höll sitt årsmöte 20 mars. Anders Ericsson, ordförande, Ulf Lager, sekreterare och Anita Sundvall, kassör, omvaldes samtliga till styrelsen. Föreningen har en imponerande bredd i sin verksamhet. De flesta bybor torde finna något av intresse att delta i. Motion för kroppen är toppen! LSK har hyrt lokalen 128 gånger för sina aktiviteter. Kassan är solid.

Ett bekymmer under verksamhetsåret har dock varit skridskoskolan. Mycket till is på plan har det ju inte blivit en sådan här vinter. Konstfrysning blir måhända ett framtida projekt?

Ett mer närallgande projekt är emellertid att flytta bastun till fotbollsplan. Eller snarare nybygge av bastu vid plan. Den nuvarande bastun vid skolan är utdömd av brandmyndigheterna och någonting måste ändå göras. Detta kommer då att ske i samarbete med Löa Skollag AB. Bastuhuset kommer förmodligen att göras om till rektorsexpedition i stället.

Fotoutställning och Löakammare sommarnytt vid hyttan

Löa Hytta ska förstås visas för turister från när och fjärran även i år. Det blir guidningar kl 13.00 och 15.00 varje dag 25 juni - 12 augusti. Då kommer hyttcaféet också att hållas öppet kl 12.00-17.00. Hanna Ericsson kommer att hålla i caféet och guidningarna tillsammans med ett par sommarjobbade ungdomar.



Det ena rummet i hyttkontoret kommer att ställas i ordning som Löakammaren, med tavlor och fotografier och andra Löaminnen och fyra mindre bord för kaffegäster. En bergsman, väl klädd i bergsmansdräkt och bergsmansyxia kommer också att hälsa välkommen ditin. Ett något stumt välkomnande dock, ity han är en docka.

Järnmöbler till salu?

För uteserveringen hoppas hyttlaget kunna få tag i några gamla järnmöbler, bord, stolar, soffor. Hyttfogden Ulf Johansson, 0580-303 15, är intresserad av att göra affär med den som ev har sådana till övers.

Löa på 1950-talet

Nytt för i år blir även en fotoutställning i blåshuset, det fina gamla slaggstenshuset vid scenen. Anders Bogland har donerat en massa gamla bilder från Löa på 1950-talet och det är de som nu kommer att ställas ut. Ta med hela familjen, ta en fika, gläds åt de gamla bilderna och koppla av en stund i den mysiga miljön vid hyttan!

Hyttan erbjuder också sommarjobb åt dem som vill ägna sig åt gräs- och slyröjning och kanske lite annat underhållsarbete vid hyttan.



Skolhuset är för närvarande i gott skick

Gott första år för Löa Skollag AB

Löa Skollag har avslutat sitt första verksamhetsår omfattande 18 månader och verksamhetsberättelsen visar att det varit ett gott och aktivt år för det nybildade bolaget.

Tanken att bilda ett särskilt bolag, som skulle kunna köpa in och förvalta skolhuset i Löa uppstod i början av 1999. Redan i mars samma år hade 198 intressenter antecknat sig för ett sammanlagt aktiekapital på 336 000 kr och i juli 1999 registrerades bolaget under namnet Löa Skollag AB.

Bolaget första uppgift blev således att köpa in skolhuset i Löa och upprätta ett hyresavtal med Löa Skola ek för. Löa Skollag AB har lagfart på skolfastigheten sedan 18 augusti 1999. Redan dessförinnan kunde dock en sedan länge önskad upprustning av skolan genomföras. Under sommarlovet målades lokalerna invändigt, nya golvmattor lades in och köket gjordes om med nya snickerier, spis och annan köksutrustning. Vidare byttes brännaren till oljepannan ut.

Under sommaren 2000 renoverades taket. Vissa plåtar byttes ut. I övrigt skrapades och målades hela taket. Taket har också försetts med plattformar vid skorstenarna, för att underlätta sotarens arbete och ventilationsanläggningen har förbättrats med nya fläktar. En centraldammugare har installerats.

Ingen vinst

Löa Skollag ABs ändamål är inte att bereda sina ägare någon vinst, utan att tillhandahålla undervisningslokaler inom Löa Skolas upptagningsområde till gagn för Löa friskola. Prissättningen i verksamhe-

ten präglas därför av självkostnadsprincipen och den ekonomiska föreningen och skollaget har i gott samarbete under året strävat efter att minimera kostnaderna för skolverksamheten i Löa.

Skollaget redovisar en förlust i resultaträkningen på drygt 29 000 kr, men då är att märka att alla kostnader för skolhusets renovering belastar det första verksamhetsåret och att det banklån på 250 000 kr, som togs för att finansiera inköpet av skolan i sin helhet har återbetalats. Bolagets ekonomi kan således betraktas som mycket stabil.

Målning i sommar

Städningen, som under det gångna året skötts med hjälp av ideell föräldrakraft, har under innevarande verksamhetsår kunnat läggas ut på en inhyrd städfirma.



Med den inre upprustningen och takrenoveringen är skolfastigheten för närvarande i gott skick. En yttre målning av fasad och fönster samt utbyte av

murkna trädetaljer bör dock ske inom en tämligen snar framtid.

Skollagets styrelse beräknar att detta ska kunna ske under instundande sommar och att en god del av arbetet ska kunna genomföras med hjälp av frivilliga insatser från aktieägarna.

Löa Skollag AB håller sin bolagsstämma 28 april och efter stämmoförhandlingarna ordnas en fest för alla aktieägare, skolföreningens medlemmar, personal och och andra skolintressenter i Bygdegården.



Rust mot rost

Det finns, som LÖA-Bladet tidigare berättat om, renoveringsbehov vid LÖA Hytta till en sammanlagd beräknad kostnad på 1,5 milj kr. Länsstyrelsen, som fått extra anslag för upprustning av industriminnesmärken, har lovat att stå för 75% av kostnaderna och Lindesbergs kommun har nu anslagit totalt 345 000 kr i bidrag till detta. Hyttelaget är berett att lägga upp 67 500 kr självt.

Dock meddelades vid Hembygdsföreningens Samordningsgrupps möte i början av månaden att länsstyrelsen endast kommer att kunna skjuta till 200 000 kr i år. Resten av pengarna ska inte frysa inne, lovar man, men utbetalningen måste skjutas upp ett år eller så.

Det innebär att det endast blir de nödvändigaste arbetena som kan göras i år och det är att rostskyddsbehandla järnbanden

Kamin till museet

En bergslagskamin (järnkakelugn) skulle hyttelaget gärna vilja ha i museet. För bergslagsbor är kanske en sådan kamin inte så museimässig, men för längre ifrån kommande besökare är det en stor sevärdhet. Så skulle nu någon ha en sådan stående till ingen annan nytta i någon lada eller uthus är vår förhoppningsfulle hyttfogde, Ulf Johansson, tacksam för en påringning, 0580-303 15.

Bergslagskaminer tillverkades för övrigt också vid LÖA Hytta och var en stor produkt där. De såldes till grossister i Arboga och kostade 4:50 kr styck 1905!

runt rostugnen och även göra en del muringsarbeten på den. Exakt hur stort arbete som krävs är svårt att säga, det är ju inte precis lätt att komma åt att besiktiga den höga pipan. Räddningstjänsten nobbade en käck idé att komma hit med stora stegvagnen. Den får inte vara så långt bort som i LÖA om det skulle bli en "riktig" uttryckning.

Offarter har begärts in till mitten av april och arbetet beräknas komma i gång någon gång i maj.

Kvarndammen måste också repareras. VB-energi har lovat att besiktiga ska dorna och sedan får väl vårfloden lov att rinna förbi innan man kan komma i gång med nödigt lagningsarbete.

Ett annat nödvändigt, men kanske inte så dyrbart, jobb är att hålla undan alla duvor som lortar ner masugnen å det som förfärligaste. Ett försök att skrämman dem med en attrapp av en berggub ska göras, annars får man lov att ta till bössan.

Kurser i LÖA

Bygga gårdsgård

Att tvinna en vidja lär vara en färdighet på utdöende. Men det är någonting som behövs, när man ska bygga en gårdsgård på gammalt sätt. Den som vill vara med på vårens gårdsgårdsbyggarkurs i LÖA kommer således att få lära sig det. Också gårdsgårdskursen är ett samarbete mellan Vuxenskolan och LÖabygdens Hembygdsförening. Kursen startar söndagen 13 maj och vid kursens slut räknar man med att det ska finnas en fin gårdesgård från kvarnen till Åbys gamla slaktbod på södra (eller är det östra?) sidan kvarndammen.

Köra häst i skogen

Planer finns också på en kurs i LÖA för dem som vill lära sig köra häst i skogen. Sela på, spänna för, björna fast, lasta, olika redskap mm står på schemat. K-G Andersson kommer som kursledare att förmedla sina kunskaper i hur hästen kan användas som natur- och kulturmiljövårdare.

Växtfärgning

Ytterligare planer är en växtfärgningskurs, som är tänkt att hållas första lördagen i juli, alltså i samband med hembygdsföreningens traditionella aktiviteter med laxfiske, bollrace och spelmansstämma.

Anmälan till kurserna görs till studieförbundet Vuxenskolan 0581-805 05.

Låneapparat till släktforskare

En släktforskarkurs pågår sedan i februari i LÖA i samarbete mellan Vuxenskolan och Hembygdsföreningen. Tio deltagare gräver efter sina rötter med Gunilla Didriksson som ledare.

Vid senaste styrelsemötet beslutade hembygdsföreningens styrelse att köpa in en mikrofischapparat för utlåning till intresserade. Alla gamla kyrkoböcker och folkbokföring finns ju numera på film, som kräver en sådan apparat för läsning. Den som vill kan sitta i arkivet och läsa, men apparaten kan också lånas hem.

– Den är inte tung, bara något "volmig", hälsar Ulf Johansson.

Sommarutflykter

Sommarutflykter planeras också i gott samarbete mellan Hembygdsföreningen och Vuxenskola. Bläddra framåt en bit i almanackan och sätt kryss för söndagarna 15 juli och 5 augusti.

Den första utflykten går till Torpa där man med Ulf Johansson som ciceron går runt till Brännhagen, Björnabotten, där den sista björnen sköts i dessa trakter, och Sandfallet. Samling kl 10.00 vid Mässingviken.

Augustiutflykten går i Rällså, där Ulf kommer ta deltagarna med sig upp på Fransosberget längs Kusa-Fransbacke, för att bland annat leta efter grunderna till Kasernerna. Det blir en rundtur på det gamla gruvområdet och sedan görs också en sväng runt i Rällså. Samling vid järnvägsstationen i Rällså kl 10.00.

Ingen avgift och ingen förhandsanmälan behövs. Men ta med kaffekorgen och beräkna att utflykten tar 2-3 timmar.

– Vet du vad man gör av mjölk från kor med galna-ko-sjukan?
– Pucko!

Läsvärda tankar och Löaminnen

Har ni läst Anders Boglands Tankar vid Ratten? Om inte har vi bara ett råd: Gör det! Anders har många historier, anekdoter, kluriga gubbar och minnen från sin barndom i Löa att berätta. Och han gör det med fart och frejdighet i lättlästa små stycken i sitt tänkehäfte. Här kan man läsa om diverse hyss och upptåg som barnen på Sörby hade för sig, här finns jakthistorier, berättelser om när älgturen trasslade in sig i telefonråden, om tama duvor, kloka hästar och många andra djur. Och så alla de där fantastiska löingarna – det tycks finnas något att berätta om mest var och en som bott i denna by!

Med Anders goda minne återger vi här några av hans berättelser:

Starksaker

Långt upp i skogen i närheten av Åslatjärn nordöst om Löa fanns en kolarkoja där under flera år en äldre man med namnet Nils Lindström bodde.

Han försörjde sig på lättare skogsarbete och kom regelbundet fram till bebodda trakter en gång i veckan för proviantering. Han hade alltid med sig en svart skinnväska som han bar på axeln med hjälp av en krokig käpp. I byn besöktes först arbetsgivaren Karl Persson vid Hyttånäs, där han fick sin avlöning. Väskan fyllde han sedan med veckans behov av livsmedel vid en av byns affärer.

En varm sommardag blev han bjuden på saft och bullar hos sin arbetsgivare. Han fyllde glaset nästan upp till randen och smakade på det söta innehållet. Karl Persson sköt då fram vattenkaraffen och yttrade:

– Du skall väl ha sånt här också?

– Nej tack, svarade Lindström, som tydligen aldrig smakat saft, det här är minsann starkt nog ändå!

Sagt och gjort

Karl Persson var en kraftfull person med stort självförtroende, känd av de flesta i kommunen. På äldre dar bestämde han sig för att besöka en broder, bosatt i Amerika. Sagt och gjort! I god tid anlände han till Arlanda, som nyligen tagits i bruk. Vad han inte räknat med var att det fordrades visum för en dylik färd och det blev nobben i passkontrollen. Men en kändis stoppar man inte för en sådan bagatell!

– Det vet väl alla människor vem Karl Persson är!, var hans replik till de oförstående tjänstemännen. Ett par samtal till hemorten gav rätt besked och ett visum ordnades på momangen.



Ett misslyckat rån

D. F. Ljungberg, smålänning och grosshandlare, började sin köpmannabana här på trakten i Dammen, dit han kom som knalle. Men sedan slog han sig ner med sin småländska fru i Löa. Han specialiserade sig på import av islandssill som kom vagnslastvis till Rällså station. Sillen och andra varor levererade han sedan till andra lanthandlare i stora delar av Bergslagen och vid dessa transporter använde han parhästar framför sin stora vagn.

Sent en kväll när han var på hemväg efter en affärsrunda i Dalarna, med välfylld smålandspung, dök två rånare fram ur skogen vid Skeppmora söder om Lundvika och grep hästarnas tyglar!

Ljungberg fattade situationens allvar och famlade bakom ryggen efter ett lämpligt tillhygge att försvara sig med. Det första han fick tag i var en rökt medvurst. Blixtnabbt bröt han av korvringen och siktade på männen med ena korvhalvan, samtidigt som han skrek:

– Släpp hästarna annars skjuter jag!

De båda rånarna insåg sitt misstag och flydde till skogs, medan D F Ljungberg för en gångs skull lät hästarna smaka piskan och snabbt lämnade platsen.

Slakteriet

En affärsrörelse som fick ett tragiskt slut var den som Gunnar Kalrsson från Torpa startade i Östra Löa i mitten på 30-talet.

Han reste i unga år till Amerika och lärde sig där till slaktare och charkuterist. Hangifte sig med en flicka som hette Irja från Chicago och paret fick en dotter som döptes till Normali.

Gunnar, som så många andra utvandrare, greps av hemlängtan och återvände med sin familj till det gamla landet, där han byggde upp en liten slakterirörelse i Löa. Allt gick dem väl i händer en tid och familjen mottogs med öppna armar i byn.

Man förde naturligtvis en del nyheter med sig från landet i väster och själv har

jag ett snopet minne från mitt första möte med en sådan nyhet.

Flickan Norma deltog i alla våra lekar och upptåg och en dag björ hon sina lekkamrater på några frukter, som var röda och lockande och som växte vid söderväggen. Själv smaskade hon i sig en med stort välbehag.

Första bittet i den främmande frukten blev en stor besvikelse och Norma skratade gott när vi slängde dem ifrån oss. Det var första kontakten med tomaten, som avvek helt från smaken på de frukter vi



vant oss vid.

Arbetet i slakteriet pågick utan problem och produkterna sålde Gunanr själv från en specialbyggd bil. Men en dag drabbades han av förkylning i det kalla slakteriet och följden blev en dubbelsidig lunginflammation som ändade hans liv.

Den unga frun och dottern återvände till Amerika och saknaden efter dem var stor.

Tankar vid ratten samt minnen och berättelser från en som låg i baksätet är den fullständiga titeln på Anders Boglands häfte. Det finns att köpa i Löa Affärn eller kan beställas hos Ulf Johansson, 0580-303 15, Löa 8150, 714 94 KOPPARBERG. E-post: ulf.johansson@brevet.nu Häftet kostar 50 kr, ev. porto tillkommer.

Än är det liv i LUM ...

LUM kommer att fortsätta sin verksamhet detta år ut. Men annars är framtiden för Löa Unga Mammor något oviss. Häromveckan hölls ett möte för LUM-medlemmarna där föreningens vara eller icke vara diskuterades.

Mötet blev välbesökt, vilket talar för ett intresse för LUM. De aktiva har dock sett en minskning på antalet medverkande i de återkommande aktiviteterna såsom lekis på måndagsförmiddagarna samt skog och natur på torsdagarna.

Mötet enades om att fortsätta verksamheten året ut, och därefter värdera den och ta ställning till framtiden för LUM.

Oavsett hur det blir, kommer midsommarfirande, julfest och bytardagar att arrangeras även fortsättningsvis.

Lyckad bytardag

LUM hade en bytardag i mars vilken blev lyckad. Många lämnade in begagnat och

passade på att fynda kläder, skor, leksaker och fritidsartiklar.

Julfesten i januari var också populär, även om många Löabarn var på ishockeyturnering just den helgen, vilket gjorde att antalet deltagare var något lägre än tidigare.

Mat på Löafesten

I fjol stod LUM för matserveringen på Löafesten. Så också i år. För de pengarna ska medlemmarna, såväl gamla som nya, resa till Eskilstuna djurpark måndagen den 4 juni, Annandag Pingst. Anmälning till det tar Loisan, med telefonnummer 30149, upp. Resan blir gratis för barnen och en vuxen per familj får åka med i bussen. Eftersom detta verkar bli en populär aktivitet, räknar man med att flera får åka i egen bil.

Gymnastiken under Emma Elvenäs ledning fortsätter fram till sommaren. Skog och natur beräknas komma igång igen efter vinteruppehåll i april. Annette Alex-



Kan beskåda på Eskilstuna djurpark (?)

andre, som man kan nå på telefonnummer 30115, håller i trådarna för det.

Skog och naturgruppen ska samlas, men här är det osäkert om man blir en tillräckligt stor grupp.

Ett förslag till hur man ska klara arrangemang framöver, lades på nämnda möte. Det kan vara att be om hjälp även utanför LUM:s medlemskrets vid exempelvis midsommar.

– Man kan ju be någon före detta medlem, någon mormor, farmor eller någon annan att sälja lotter eller baka, säger Åsa Gunnarsson.

Föreningen har svårt att hitta funktionärer till styrelsen, men årsmöte kommer att hållas måndag 23 april kl. 18.30 hos Loisan.

Wintern ra...



Valborgsmäss firar vi som vanligt på planen vid
Löa Affär'n.

Ramsbergs kyrkokör sjunger in våren, vårtal av kyrkoherde Martin Wikman

Fyrverkeri!

Korv, glögg och lotterier. Brasan tänds kl 20.00. Välkomna!

Löabygdens Hembygdsförening
i samarbete med Löa Affär'n.