

LÖA-Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 1 1998



Blommande kulturminnen på Hembygdsföreningens årsmöte

Överallt i skogen kan man se dem. Minnena från förr. Lämningar som visar att här har människor en gång bott och verkat. Skogen tar snabbt igen den mark som betats eller brukats. Men husgrunder, stigar, murar, blommor och äppelträd kan ändå berätta för oss hur det en gång kan ha sett ut här.

Margareta Nordahl från Ingelshyttan gav i en vacker diabildserie några exempel på dessa skogens kulturminnesmärken i samband med Löabygdens Hembygdsförenings årsmöte söndagen den 22 mars.

De 20-tal medlemmar som kommit till Bygdegården fick med Margareta Nordahl som guide följa med på en mycket inspirerande skogsvandring i trakterna av Leja och Nyberget.

Just i dessa trakter finns många kända och okända torp, som numera mest är en lämning i skogen. Det tar inte stort mer än 50 år för skogen att ta igen den mark som människor en gång brutit.

Känslor av förgängelse och känslor av liv kallade Margareta Nordahl sin bildserie

och hon berättade hur hon ofta under sina skogsvandringar blir sittande vid en gammal husgrund eller källare och funderar över de människor som en gång bodde där.

Stormhatt och äppelträd

Murade eller lagda grunder och källare av natursten eller slagg är tydliga lämningar av människornas boningar, men den som vet vad man ska titta efter kan också hitta rester från den gamla trädgårdstämpan. Stormhatt, orange lilja och narscisser är växter som bäst stått emot skogens angrepp och som ofta överlevt. Ett gammalt vårdträd eller ett äppelträd som vägrar att dö är annat som har en historia att berätta.

(Forts på sid 3)

Medlems-
avgiften, tack!



Vi gör som vanligt. Ni som får Löa-Bladet hemskickat i kuvert använder lämpligen bifogade inbetalningskort för att betala medlemsavgiften 1998 i Löabygdens Hembygdsförening.

Löabor kan antingen betala per postgiro eller betala kontant till föreningens ordsombud, som strax är beredda att ge sig ut på en insamlingstur. Så kan ni få er en trevlig liten pratstund samtidigt.

I enlighet med årsmötets beslut är medlemsavgiften för 1998 oförändrat 50 kr per person och 125 kr för familjekort. Familjekortet gäller för tre eller flera medlemmar varav högst två är över 18 år.

Ett litet

men dock Löa-Blad kommer här. I gott och girigt syfte att i alla fall få chans att påminna om medlemsavgiften, sätter vi ihop ett snabbblad. Tiden räcker tyvärr inte till annat.

Så mycket vår har vi inte att rapportera om från Löa än, även om det gror i rabatterna. Men den kommer säkert så småningom ialla fall. Det brukar den ju.

Löa 25 maj 1998

Karl-Ola ny ordförande

Karl-Ola Larsson valdes till ny ordförande för Löabygdens Hembygdsförening för ett år, efter Åke Rydholm som av sagt sig omval. Åke omvaldes dock som styrelsemedlem, liksom Tor Åhman och Christina Pettersson. Olle Bergström, som tidigare varit kassör i föreningen har glädjande nog lovat att delta i styrelsearbetet igen och nyvaldes på två år. Kvar i styrelsen är också Doris Carlsson, Karl-Göran Andersson och Göte Bogland.

Som suppleanter omvaldes Ulf Johansson och Britt-Marie Johansson och nyvaldes Anders Carli. Vad gäller revisorer och övriga funktionärer blev det omval över hela linjen enligt följande:

Revisorer: Britt Carlsson och Karl Bogland **Revisorssuppleant:** Carl-Eric Persson

Ortsombud: Mellanlöa: Rune och Birgit Falk Västra Löa: Kerstin Ardesjö Östra Löa: Karl-Ola Larsson Norra Löa: Anna Larsson (Bergqvisttorp) Rällså/Löaborn: Ulla Bergström

Hembygdsföreningens representanter i:

Samordningsgruppen: Ulf Johansson Suppl: Stina Gottliebsson

Hyttlaget och Kvarnbolaget: Britt Carlsson Suppl: Ulf Johansson

Andelssågen: Lars Larsson Suppl: Lars Åby

Textila verksamheten: Eivor Söderlöf och Ulla Ericsson

Arkivkommittén: Ulf Johansson och Tor Åhman

Red för årsskriften: Stina Gottliebsson, Ulf Johansson, Greta Persson och Britt Carlsson

Till valberedning omvaldes Karl Ardesjö, Birgitta Söderlöf och Lars Åby, trots protest från Kalle. Mötet uppfattade inte protesten som tillräckligt stor och Kalle fick därför finna sig i att bli omvald. Särskilt som man var överens om att han lägger ner ett suveränt och energiskt arbete på att locka kandidater till föreningens arbete. Styrelsen uppmanades att förse Kalle med en extra telefonersättning.

Minusresultat men ingen kris för Hembygdsföreningen

Det var det 21:a årsmötet för Löabygdens Hembygdsförening och mötesdeltagarna kunde konstatera att det gångna årets verksamhet följt ett ganska väl upptrampat mönster med bland annat valborgsfirande vid affärn, spelmansstämma i hyttan, laxfiske i kvarndammen och julmarknad i bygdegården.

Noteras kan att verksamhetsberättelsens uppgift om antalet medlemmar behöver justeras. Den rätta siffran är 318, varav 28 är ständiga medlemmar och 69 barn som är med i föreningen via 30 familjekort. Intäkterna från medlemsavgifterna uppgick till 12 100, vilket är ca 1 500 mer än föregående år, trots oförändrad årsavgift. Mötet beslöt att årsavgiften ska vara oförändrad även nästa år.

Årets resultaträkning visar på ett minus på 9 476 kr. Den största kostnadsposten i år är 10 300 kr för tryckning av Löabygden, som kom lagom till julmarknaden. Intäkterna från försäljningen av den faller till stor del på innevarande år, men kommer ändå inte att ge helt full kostnadstäckning.

Försäljning av fiskekort för kvarndammen (3 140 kr) täcker inte heller riktigt kostnaden (ca 4 000 kr) för inköp av den lax, som släppts i. Dammen fylldes på i två omgångar under året och laxfisket har blivit ett populärt nöje i Löa, som varar mycket längre än under själva hembygdsdagarna i jul. Årsmötet var således enigt om att detta är väl använda pengar.

I övrigt gav Hembygdsdagarna med spelmansstämma, kaffe-försäljning och bollrace en god kostnadstäckning, liksom julmarknaden.

Utgifter utan motsvarande inkomster är tryckning och distribution av Löa-Bladet samt diverse material till Löa Byarkiv. Arkivet, som ständigt fylls på med gårdshandlingar, kartor, fotografier, protokoll och annat bygdehistoriskt intressant material, har byggts ut under året. Och Löa såg har rustats och fått ett mer ursprungligt utseende med timmeruppfodringsbana bland annat.

Detta har till stor del skett med hjälp av välvilliga bidrag från flera håll. Hembygdsföreningen har själv bidragit med 4 000 kr, men har dessutom fått lov att hjälpa till med kortfristiga lån på ca 2 500 till sågen och ca 5 800 kr till arkivet. Årsmötet beslöt nu att dessa lån ska skrivas av. Kassabehållningen vid slutet av året uppgick ändå till drygt 32 000 kr.



LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd.
Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening.

Redaktion: Margareta Gustafsson, Uddnäs, tel: 301 20
Stina Gottliebsson, Petters, tel: 302 55
Maria Lindstedt, Fredensberg, tel: 300 64

Mot varg och maktlöshet



(Forts fr sid 1.) Stormhatt hör till de allra vanligaste blommorna i de gamla trädgårdarna, trots att den också hör till våra giftigaste växter. Kanske var det just därför man gärna hade den i sin täppa. Stormhatt kallas på sina håll också för Vargdöd.

Ofta var det så med växterna i torpträdgården att man ofta hade god nytta av dem också. Ackvilejan till exempel var verksam mot såväl skabb och kräkningar

som fallandesjuka och maktlöshet.

Många av de växter som vi nu oftast förknippar med torpträdgårdar hade sitt ursprung i klostren, berättade Margareta. När Klostren förbjöds 1527 togs växterna istället om hand av kloka gummor, som odlade och förde dem vidare. Särskilt då de med läkande och helande kraft.

Blommor, som bara är till prydnad, blev relativt sent – först i slutet av 1800-talet – mer allmänna i allmogens trädgårdar. Prydnadsblommorna hörde slott och herresäten och även prästgårdarna till. Allra först kom de exotiska växterna, som rosor och syrén till kejsarens slott i Wien varifrån de sedan spreds över Europa. Alla dessa vackra blommor har förstas inte överlevt skogens intrång i trädgården. Men de finns ju numera på plantmarknaderna och med bilder från sin egen trädgård visade Margareta hur en riktigt gammaldags och vacker trädgård kan se ut.

Ack ja, precis så som man alltid har tänkt att de ska vara... Fast tänka räcker nog inte.

Vill du bli lycklig en dag,
drick en flaska vin.

Vill du bli lycklig ett par
månader, skaffa dig en
man.

Vill du bli lycklig hela livet,
skaffa dig en trädgård.

Förberedelser för fint femårsfirande 60 elever i skolan till hösten

Inte tänker vi säga ett ord om den där tiden, som bara springer i väg. Det blir tjugigt att alltid påpeka det. Vi konstaterar bara att till hösten är det dags för friskolan i Löa att fira femårsjubileum. Det kommer att ske med ett rejält kalas, lördagen den 22 augusti, berättar rektor Ulrika Winborg-Carlsson. Då kommer såväl elever som lärare att svara för underhålningen och på kvällen blir det discodans för alla åldrar i Löa Bygdegård.

Glädjande är också att antalet elever i skolan nära nog fördubblats under dessa fem år. Vid starten 1993 var det 34 elever. När höstterminen börjar i år väntas 60 barn till skolan.

– Det kommer att bli lite trångt, pengarna räcker ännu inte till den utbyggnad vi skulle behöva, säger Ulrika, men vi får lov att klara det ändå. Ytterligare en lärare på halvtid räknar vi dock med att anställa.

Skolan gläder sig också åt att det upprop om bidrag till datautrustning, som gick ut i höstat, fick ett så jättefint gehör. Över 14 000 kronor har hittills kommit in. Pengar

som ska användas för inköp av en dator med program och skrivare. Dessutom har familjen Igberg/Holfve skänkt en helt modern dator till skolan. Löa-Bladet har uppmanats att framföra ett synnerligen stort och hjärtligt tack till alla som bidragit. Samt påpeka att Löa Skolas postgiro-konto är 37 43 37-4.

Tack!

Ordförande i Löa Skola ekonomisk förening är nu (igen) Klas Gustafsson. Vice ordförande Håkan Bengtsson, sekreterare Stina Mercke, kassör Lena Igberg och övriga ledamöter: Bo Aronsson, Lars Wieselgren, Eva Lager, Bengt Sundvall och Magnus Carli. Personalansvarig är Mikael Norwald.

Okänt namn i datavärlden

Karl-Ola Larsson, Hembygdsföreningens nye ordförande, har sina rötter i Vasselhyttan, men han känner sig allmer som löabo, berättade han vid årsmötet.

– Det var Erik Ardesjö som först lockade mig till Löa, för att spela med i Drevölsnatten. Då träffade jag Eivor och därmed blev det Löa mer och mer. Med god hjälp i styrelsen, ska jag att göra mitt bästa för Hembygdsföreningen nu, lovade Karl-Ola.

Och Löa-Bladet redaktion ska dressera datorn till att känna igen namnet Karl-Ola. Det gör den inte än och rättstavningsprogrammet undrar om det har blivit ett skrivfel. Kanske det ska stå karlslok i stället, föreslår datorn?

Det ska det inte!

Inget stipendium

Erik Ardesjös Minnesfond innehåller fortfarande drygt 13 000 kr och får nu stå och växa till sig ytterligare ett år. Inga ansökningar om stipendier ur fonden har kommit in i år och därmed har heller inga stipendier delats ut.

Det är alltså ungdomar med anknytning till Löa, som har möjlighet att söka stipendier ur fonden, för att förkovra sig i något ämne inom kulturområdet. Det kan vara teater eller hembygdsvård, men också musik, dans och idrott.

Ansökningar om nästa års stipendier ska inte vara inne förrän sista januari 1999. Men det kan väl vara bra att fundera på lämpliga kandidater redan nu, så att inte stipendierna fryser inne ett år till.

Stanna hemma och planera för en aktiv Löasommar!

Stanna hemma i sommar! Det kommer folk i såväl Löabygden som Ramsberg att uppmanas i år. Hembygds- och andra föreningar i de båda byarna kommer att se till att fylla ett par sommarveckor med så mycket trevligheter och aktiviteter att det rakt inte finns någon anledning att resa bort. Tvärtom. Här finns goda skäl att stanna hemma och i stället bjuda hit släkt och vänner.

Midsommaraftonen kan lämpligen firas i Löa. Då blir det först stångresning och traditionell midsommardans kring den och senare dans på dansbanan i Björkhagen.



Telefon utan tråd

Det står en månlandare i Elissons hästhage, mitt emot telestationen i Västra Löa. Fast det är ingen månlandare, berättar Göran Johansson, utan snarare en mobil sändare som ska användas för att föra telefonsignaler från Löa vidare ut i landet och världen.

En kabel som går i järnvägsbanken kommer nämligen att grävas av när banverket håller på med arbeten vid Rällså station och då kan den här sändaren tillfälligt kopplas in. Telefonabonnenterna kommer inte att märka någon skillnad, lovar Göran.

Grillar kommer att finnas tända för det planerade knytkalaset.

Midsommardagen är det Ramsbergs tur med karnevalståget, en mer än 50 år gammal tradition, följt av midsommarlekar och gymnastikuppvisning på Kölnberget. Prisutdelning till bästa karnevalsvagn blir det som vanligt samt lotteri och servering förstas.

Lördagen därpå är det Löafesten, som börjar med fotbollsturnering mellan grannbyarna nere på plan på förmiddagen. Denna dag börjar också festspelen i Ramsberg, som inleds med marknad med förtäring, utställningar och försäljningar av konsthantverk och annat från bygden.

Därefter är det dags för teater i kyrkan. Det uppskattade spelet från förra året Du skall icke dörren stänga... återkommer. I år står Lisa Lager för regin.

Löafesten fortsätter på eftermiddagen och kvällen som vanligt med familjeprogram och sedan scenframträdande, dans och öltält.

Festspelen i Ramsberg fortsätter hela veckan fram till söndagen 5 juli. Förutom marknad och teater i kyrkan lockas då med pubkvällar med förtäring och spontan underhållning. (Någon risk för att de som vill roa sig i Löa och Ramsberg under dessa två veckor ska behöva gå omkring och vara hungriga är det inte.)



Första lördagen och söndagen i juli (4 och 5) anordnas också de traditionella Hembygdsdagarna i Löa med laxfiske i kvarndammen, spelmansstämma och gudstjänst i hyttan mm.

Under dessa veckor kan man ju också ägna sig åt en guidad tur i Löa hytta, hyra kanot vid Löa Affärn, vandra på Lasse-Majaleden och bada i Öl- eller Norrsjön. Och Gammelbo Gård öppnar vandrarhem.

Tanken är att det, ialla fall under vissa dagar, ska sättas in bussar och kanske häst och vagn mellan de olika evenemangen, så att man ska hinna med både det ena och det andra.

Alla program är väl inte spikade än, men en sak är säker: Det kommer att behövas många frivilliga krafter för bakning, kaffeservering och annat praktiskt arbete. Den som känner för att vara med kan lämpligen kontakta Lisa Lager (302 59), Carl-Eric Persson (300 19) eller någon i Löabygdens Hembygdsförenings styrelse.

Men först ska vi fira våren .



Och det gör vi väl på vanligt sätt med brasa, sång, korv och fyrverkeri på planen utanför Löa Affärn.
Glad vår tillönskar vi er alla!