

LÖA -Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 1 1996



Bilden har vi i brist på bättre knyckt ur Olaus Magnus krönika. Men på hans tid var järnhanteringen i Löa kanske redan 1000 år gammal.

Järn i Löa redan under förhistorisk tid?

Järnframställning förekom i Löa redan under tidig medeltid, brukar vi berätta för turister och andra besökare vid hyttan. Det är sant, men kanske är vi då lite väl försiktiga i den historiska tidsangivelsen. Det finns anledning att tro att järn har framställts i dessa trakter redan i förhistorisk tid. Kanske 1000 år tidigare än vad man hittills vetat. Saken ska nu undersökas.

Vid Råsvalslund, strax bakom kyrkan i Guldsmedshyttan, finns ett märkligt fornlämningsområde. Örebro läns museum har gjort en kartering av området och konstaterat att där finns husgrundsterasser och gravar av järnålderstyp. Där finns både högar och stensättningar och det är fornlämningar som beräknas vara från mellersta och yngre järnåldern. (50 - 800 e Kr.)

Lämningarna vid Råsvalslund tillhör Mälardalens kulturkrets, men ligger helt isolerat i förhållande till Mälardalens och Hjälmareområdets fornlämningsbygder, konstaterar landsantikvarie David Damell i en PM angående en nu planerad inventering av äldre järnframställningsplatser. Inga andra fornlämningar finns registre-

rade vid Råsvalen och inte heller i jordbruksbygderna norr därom. De enda fornlämningar av förhistorisk typ som finns registrerade är de områden med så kallad lågteknisk slagg som hittats vid Kölsjöns stränder. Den arkeologiska undersökning som gjordes vid Kölsjön på 1980-talet bekostades delvis av Löabygdens Hembygdsförening och fynden daterades till Vendeltid, alltså under yngre järnåldern. (Slutrapporten från Kölsjöprojektet publicerades i Löabygden 1987)

– Varför har den isolerade järnåldersbosättningen etablerats vid Råsvalslund och vad betyder resterna av förhistorisk järnhantering vid Kölsjöns stränder?, und-

(forts på sid 2)

Kallelse



Löabygdens
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE

Söndagen den 17 mars
kl.19.00

i Löa Bygdegård. Utdelning av årets stipendier ur Erik Ardesjös Minnesfond. Underhållning av stipendiaterna. Kaffe och ostfralla. Välkomna!



Teatersektionen



håller sitt årsmöte
tisdag 12 mars kl 19.00
i Bygdegården.

En viktig fråga att ta upp
då är om sektionen ska
finnas kvar.

Kom och säg vad du
tycker!



Vintern får vi väl ändå vara ganska nöjda med. Ihållande kyla, förstås, och kanske lite för lite snö. Någon vårfloed att tala om lär det inte bli. Det har säkert sina nackdelar, men nog har det varit skönt att inte behöva skotta gårdsplanen mer än ett par gånger under vintern. Vintrigt vitt och strålande vackert har det varit ändå.

Julmarknaden har varit och ännu ett verksamhetsår farit. Det blev inte så illa som styrelsen befarade ett tag. Vi fick ett litet kommunalt bidrag i alla fall (tack för det) och ekonomin stärktes på andra sätt också. Så resultatet blev inte mer än drygt två tusen minus, trots att vi tryckte årsskriften Löabygden och gav ut fyra nummer av Löa-Bladet.

Och nu kommer ljuset åter. Snön smälter bort från vägarna och det pirrar av vår i luften. Visst är det härligt!



10 mars 1996

(forts från sid 1)

rar nu David Damell. Kan bosättningen vid Råsvalslund representera ett förindustriellt försök till storskalig järnutvinning i områdena norr om Råsvalen upp mot Kölsjön och andra vattendrag som ingår i Råsvalens tillrinningsområden?

Detta vet man alltså ingenting om. Överhuvudtaget är kunskapen om tidig järnframställning och bebyggelse i norra delen av Örebro län ganska dålig. Därför vill läns museet nu göra en inventering av ett ca 2,5 mil² stort område från Råsvalslund och norrut till Kölsjön. Det gäller att hitta och kartlägga alla äldre lämningar med anknytning till järnhanteringen i området, så att man kan få möjlighet att bättre studera hur processerna gick till och hur järnhanteringen växte fram. Med tanke på järnhanterings betydelse kan Råsvalen-Löa-Kölsjöområdet visa sig vara en viktig pusselbit i kartläggningen av hela Svenska rikets framväxt, menar Damell.

Uppgiften att göra den här inventeringen har gått till Tor Eriksson från Örebro och med sommarbostad i Humlegården i Löa. Berörda hembygdsföreningar i området kommer säkert också att engageras på olika sätt. Ulf Johansson kommer att berätta mer om den planerade inventeringen på hembygdsföreningens årsmöte.

Den 14 maj kl 18 är en utflykt inprickad för Löabygdens och Vasselhyttans hembygdsföreningar till Råsvalslund. David Damell kommer då att vara med och berätta om de fynd och karteringar som gjorts där.

Erik Ardesjös Minnesfond

Styrelsen för Erik Ardesjös Minnesfond har beslutat att dela ut tre stipendier ur fonden i år. Dessa går till Linn Ericsson, Annie Rydholm och Karin Persson. Linn och Annie får 500 kr var som en uppmuntran till fortsatta musikstudier.



Karin fortsätter sin danskarriär och ska söka in på Balettakademien i Stockholm. Hon har fått ett stipendium ur fonden tidigare, men i stadgarna finns det ingenting som säger att man inte kan få stipendium två gånger. Karin får nu 1 500 kr som bidrag till terminsavgifter och dansutrustning.

Stipendierna kommer som vanligt att delas ut i samband med Löabygdens Hembygdsförenings årsmöte.

Löa Bygdegård

Löa Bygdegård är byns verkliga allaktivitetshus. Här kan alla från förskolan till pensionärsföreningen finna plats för sina aktiviteter och lokalen är verkligen mycket väl utnyttjad. Under förra året var den uthyrd vid 360 olika tillfällen!

Nu är övervakningen ombyggd också och en ljud- och ljusanläggning håller på att installeras. Den avdöende revysektionen donerade pengar för ändamålet förra året. En ny ridå står på listan för kommande projekt.

Vid årsmötet härförliden avgick Bent och Ingegerd Pedersen efter 18 år som vaktmästare. Ny vaktmästare från den första maj blir Ann-Louise (Lojsan) Elvenäs.

–Det ska bli roligt, tycker Ann-Louise. Det är också ett sätt för mig att få vara hemma med de tre barnen så länge som möjligt. När jag städar i lokalen kan de vara med mig och leka, antingen inomhus eller utomhus vid lekplatsen.

Styrelsen för 1996 ser ut som följer: Ordförande Nille Gerdtsen, sekreterare Anders Ericsson, kassör Britt Carlsson, övriga ledamöter Ann-Louise Elvenäs och Lars Arvidsson. Suppleanter Annica Aronsson, Lars Elvenäs, Arne Ericsson, Margareta Gustafsson och Eivor Söderlöf.

Löa-Bladet kommer ut vid pass en dag för sent för att informera om den planerade pubaftonen i Bygdegården lördagen den 9 mars med David och Vicke som trubadurer. Men vi förutsätter väl ändå att den var just så trevlig och publikdragande som pubkvällarna brukar vara.

LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd.

Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening med bidrag från LUM och Löa Skola.

Redaktion: Margareta Gustafsson, Uddnäs, tel: 301 20

Stina Gottliebsson, Petters, tel: 302 55

Maria Lindstedt, Fredensberg, tel: 300 64

En bunker bland byns bergsmansgårdar

De flesta gårdar i Löatrakten har vackra namn som ägarna stolt berättar om. Till exempel kan nämnas Persgården, Uddnäs, Dunderbacken och Lillgården. Men många gånger har man hört uttrycket "Jag bor i Bunkern". För en utom-löing, och även för en och annan bybo som studsat högt, kan detta namn behöva förklaras lite närmare.



Bunkern är ingen bunker alls. Det är källarvåningen på det hus som ligger ett stenkast från hyttan på vägen mot kraftstationen. Där ligger några hus intill varandra. I det första bor Ann-Marie och Alf Bergman. I det andra ligger den beryktade bunkern, där många ung löabo passerat revy.

Löabladet kontaktade husets ägare, Lasse Elvenäs, för att få närmare beskrivning av Bunkern.

– Ja, varför den kallas Bunkern vet jag inte, säger Lasse och skrattar gott. Men det är väl för att lägenheten ligger under jord. Det finns fönster, men de sitter väldigt högt (om man ser dem inifrån, vill säga).

– Bunkern är en typisk förstagångslägenhet för killar, förklarar Lasse. Det är billig hyra. Så mycket för tjejer är det inte, även om det även bott några sådana där genom åren.

– De vill ju ha blommor och så, menar Lasse, och då kan lägenheten vara i mörkaste laget.

Bunkern iordningsställdes av Lasses farfar i slutet av 60-talet. Säkert är det många löing som minns Lappen som då bodde där. Han var skogshuggare från norra Sverige, som namnet förtäljer.

– Sedan bodde Stora John där. Det var det gamla gardet, berättar Lasse.

Under åren som följde har Ulla, Totto, Carl-Eric, Lasse, Patrik, Pär, Mats, Per-Magnus och Camilla bott där. Hyresgästen i dag heter Daniel Gunnarsson.

– Det här är en toppenlägenhet, tycker han. Det är bra grannar (Magnus Bergman

och Patrik Nilsson bor i samma hus) och billig hyra. Och så är det lättstädat också. En annan fördel med Bunkern är att den är sval om sommaren, berättar Lasse, som också kan förtälja en anekdot från tiden då hans syster Ulla hade friarbesök i lyan:

– Staffan (som sedermera blev Ullas man) var där och friade. De hade fönstren öppna på natten. Plötsligt kom en groda nedhoppandes rakt i ansiktet på Staffan. Huvaligen, kommenterar vi på Löabladet. Det verkar lika hemskt som den där snigeln på ögat man hotat med på TV om man inte betalar licensen. □

Dags att byta grejer med varandra igen

Löa Unga Mammor, LUM, planerar ännu en bytardag där Löabor och andra får sälja och köpa kläder, skor, prylar och annat som har med barn att göra.

Söndagen den 31 mars klockan 10-11 är det inlämning av sådant som ska säljas. Klockan 13 öppnar själva försäljningen som pågår till kl 15. Direkt efter det får alla som lämnat in prylar komma till lokalen och inkassera pengar för det sålda och hämta tillbaka det som inte hittat någon köpare.

LUM tar 10 procent av det sålda för att använda till sin övriga verksamhet.

Det är viktigt att prismärka sina varor på rätt sätt. Alla kläder och prylar ska numreras och sättas pris på. En lista ska medfölja där det står exempelvis: 1. Röda manchesterjeans storlek 98. 2. Vita gymnastiskor Nike storlek 32 osv.

Väl framme i lokalen får samtliga varsin bokstav att skriva på etiketterna, allt för att underlätta för arrangörerna.



Likviderad grisförening förbättrar simkunnigheten



Löa-Vasselhyttans Svinavelsförening upplöstes och gick i likvidation vid årsskiftet. Det beslöts enhälligt vid den sista stämman i Löa Skola i början av december. Därmed upphörde en 83-årig epok i Löas historia.

Nu innebar beslutet inga dramatiska förändringar varken för grisar eller svinaherdar. Svinavelsföreningen har just inte haft någon verksamhet under de senaste 30 åren, utan var vilande sedan 1957. Beslutet var endast en formell bekräftelse på att föreningen upphört.

Föreningens vilande ordförande, Per Jansson i Dammen, väckte liv i åld-

rande föreningsmedlemmar igen och kunde utan längre diskussioner klubba igenom de avgörande besluten. Föreningen skulle upplösas och inestående kassabehållning på närmare 4 000 kr fördelas så, att 1 000 kr gick till fonden för utbyggnad av Löa Byarkiv och resten skänktes till Löa Unga Mammor, LUM, att användas till sommarens simskola i Norrsjön.



Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1995

Fler medlemmar och stärkt ekonomi bäddade för många trivsamma aktiviteter

Med 1995 har Löabygdens Hembygdsförening fullföljt sitt nittonde verksamhetsår.

Föreningen hade vid årets slut 319 medlemmar. Av dessa är 35 ständiga medlemmar och 71 barn, som registrerats via 34 familjekort.

Föreningen har tre sektioner, teater-, revy- och sågsektionen. Teater- och revysektionerna har inte haft någon verksamhet under året.

Vid årsmötet betecknades föreningens ekonomi som något svag och vissa inskränkningar i verksamheten aviserades. Men ökningen av antalet medlemmar, ett kommunalt bidrag på 2 000 kr samt positiva resultat från årets aktiviteter förstärkte ekonomin. Verksamheten under året kunde därför bedrivas efter samma mönster som tidigare.

Revysektionen beslutade under året att lämna 10 000 kr i bidrag till Hembygdsföreningen. Av misstag sattes dessa pengar in på kontot för Erik Ardesjös Minnesfond och har överförts till huvudkassan först 1996. Enligt revysektionens beslut ska pengarna i första hand användas för teaterverksamhet.

Löa Hyttelag beslutade att el-kostnaden för arkivet inte skulle debiteras Hembygdsföreningen för 1995, vilket minskade föreningens kostnader med ca 2 000 kr.

Mötesverksamhet

Årsmötet hölls den 19 mars med ca 30 av föreningens medlemmar närvarande. Christopher Söderlund, en av årets Erik Ardesjö-stipendiater, underhöll med fiolspel. Efter årsmötesförhandlingarna gavs tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter till Mikael Norwald angående Löa Affär'n och flytten till nya lokaler.

Styrelsen har hållit fem protokollförda möten under året.

Föreningen har liksom tidigare år varit representerad i Löa Hyttelag, i Kvarnbo-laget och i Samordningsgruppen och är via arkivfogden Ulf Johansson medlem i Föreningen Bergslagsarkiv.

Aktiviteter

Våren hade ovanligt svårt att bestämma sig detta år. Den 28 april vräkte snön ner över

Löa i ett av vinterns värsta oväder. Valborgsmässobrasan, som redan var upplagd på sin vanliga plats vid planen vid gamla bron, syntes knappt under snön. Den hann dock tina fram och valborgsmäss kunde firas som vanligt med brasa, sång, korv, lotterier och fyrverkeri i samarbete med Löa Affär'n, som också kunde inbjudas till en första visning av de nya lokalerna. Som invigningspresent överlämnade Hembygdsföreningen två inramade fotografier, interiörer från affären på Ljungbergs tid.

I mitten av maj kom nästa stora snöväder. En kulturutflykt i hembygden, som ordnades tillsammans med Vasselhyttans hembygdsförening företogs i tilltagande ymnigt snöfall. Färden gick längs den gamla gruvvägen och till Brännhagen i Torpa med Ulf Johansson som guide.

I slutet av månaden var våren äntligen kommen och kyrkvandringen mellan Löa och Ramsberg kunde åter ske i ett underbart försommarväder. Åtta personer, en häst och två hundar deltog i årets vandring.

Hembygd dagarna i början av juli gynnades också av lagom väder och god publiktillströmning. Bollracet i ån var en populär nyhet för året, där det gällde att ha satsat på rätt nummer av de orange plastbollar som släpptes i vid Sågbron för att sedan "kappsomma" ner till hyttan.

Hantverk- och hemslöjdsförsäljning samt konstutställning i kvarnen, laxfiske i kvarndammen, spelmansstämma och gudstjänst i hyttan genomfördes som vanligt.

Under hösten ordnades en nostalgisk kväll i Bydegården, då diabilder från 1950-talets Löa visades. Bidlerna var tagna av Jörgen Jörgensen, som under några år på 50-talet arbetade hos Ardesjös på Vesterby.

Hembygdsmästerskapet i frågesport anordnades av Hammarbackens hembygdsförening i november. Löalaget (Stina Gottliebsson, Ulf Johansson och Åke Rydholm) vann, varför mästerskapet får arrangeras i Löa 1996.

Julmarknad i Bydegården anordnades för 15:e året på första advent. Lotterier, kaffeservering och försäljning gav ett gott netto. Den traditionsenliga fotoutställningen hade i år kristiden som tema. Ulf

Johansson hade sammanställt fotografier med affischer, kataloger, tidningar, ransoneringskort och annat från 1940-talets krigs- och kristider.

Löa Byarkiv

Allehanda intressant material från Löabygden fortsätter att komma in till arkivet och en utbyggnad börjar bli alltmer nödvändig. Ritningar finns för en utbyggnad kostnadsberäknad till 45 000 kr. Ett bidrag på 10 000 kr till detta har utgått från Adolf Lindgrens Stiftelse och till den upprättade arkivfonden bidrog under året också Logen Löa Vägång. Ytterligare bidrag har under 1996 inkommit från Revysektionen samt Löa Svinavelsförening, som upplöstes vid årsskiftet.

Skrifter

Med den under året stärkta ekonomin beslutade styrelsen att ge ut årsskriften Löabygden 1995. Detta det fjortonde numret av Löabygden kom ut lagom till julmarknaden och fick en god åtgång redan under det gångna året, inte minst tack vara särskilda försäljningsinsatser av Ulf Johansson.

Löa-Bladet med mer aktuell information från bygden och med ekonomiskt stöd från LUM och Löa Skola har kommit ut mer än fyra nummer under året.

Erik Ardesjös Minnesfond

Tre stipendier delades i år ut ur Erik Ardesjös Minnesfond. Christopher Söderlund tilldelades 1 000 kr som bidrag och uppmuntran till fortsatt undervisning i fiolspel. Malin Gustafsson, som går på dans- och gymnastikgymnastium och är aktiv tävlingsgymnast inom Rytmask Sportgymnastik, fick 1 000 kr i bidrag till dansskor, tränings- och uppvisningskläder mm. Anna Elvenäs beviljades 500 kr att använda till tävlings- och träningsläger på Narvgårdens ridskola.

Övrigt

Stina Gottliebsson och Ulf Johansson deltog under hösten i en konferens kring gamla ortsnamn, som anordnades av Kommunförbundet och Hembygdsförbundet i Örebro.

En friluftsdag med Löa Skola

Onsdagen den 28 februari var det grått och mulet - inte någon värme men heller inte kyligt. Kort sagt - ett hopplöst väder för en friluftsdag. Kvällen kom och det blåste ganska starkt, det blåste hela natten. Torsdag morgon, dagen då vi valt att ha vår friluftsdag, var det strålande sol. Det var nog den vackraste dagen vi skådat på länge. Solen sken och termometern visade två minusgrader.

Klass 5-6 hade bestämt att åka slalom



på Gillersklack med sin sportiga-fräsiga fröken Ulrica. Vi i förskolan, ettan, tvåan och trean åkte med våra sportiga och fräsiga fröknar till ett sandtag för att åka pulka och flygande tefat - och så förstås för att äta matsäck och grilla korv.

Maud i köket packade korv med bröd så att det räckte åt alla att äta sig mätta. Så här efteråt vet jag inte om vi riktigt hade tid att äta korv, inte förrän vi skulle till att packa ihop och åka hem.

Göte körde upp oss i Toyota-skolbussen i flera omgångar. Han hjälpte oss också att bära in vår proviant, mat, ved, grill, ryggsäckar m.m.

Väl framme började en del av oss genast slänga oss uppför backen, och så ner igen. Vi byggde hemska hissnande hopp. Andra byggde små läger med egna brador. Sedan tog några genast fram sina matsäckar och började äta av alla läckerheter som fanns där. Ni kan tro att barnen höll sina fröknar Eva, Maria och assistent Maya på språng.

- Finns det mera ved, vår brasa brinner inte så bra... jag har snö i stövlarna... akta,



akta så att ni inte krokar i backen... var är Mark?... jo han är ju däruppe... kan jag få en grillpinne... jag har messmör på min smörgås, mums... korven är klar... titta, titta jag har hittat en stor istapp.

Josefin grät stora tårar, då sa vi att hennes tårar skulle bli till istappar. Sedan blev hon glad och röd som en ros.

- Mattias, har du ätit din matsäck? Solen värmdde. Brasorna fick fin glöd. Ett gäng killar blev smygande indianer. Titta här en sån fin backe. Titta, titta vad fort det går. Var försiktiga!... jag vill ha en kall korv med bröd och ketchup på.

Erik gav Maria en burk med mumsiga kakor på namnsdagen. Ullabritt kan baka hon.

Snön började smälta. Var är Jens? Där är han, glad som en sol. Ta ur snön ur skorna och sätt byxben över skorna så att snön inte kommer in igen... vill någon ha mera korv?... men jag har ju bullar med mig...

Fröknarna började röra sig lite långsammare, men vi barn fick en väldans energi av solen och den friska luften. Anna undrade när vi skulle åka hem. Ska vi inte läsa mer av våran saga den här veckan?... kan jag få lite mer vatten... en korv utan bröd...

Mamma Susanne kom för att hjälpa till med hemresan - som en räddande ängel. Vi samlade ihop alla stjärtlappar. Packade ryggsäckar. Slängde snö på alla brador så att det fräste.

- Får jag en korv till?... det här är min stjärtlapp... titta, här och här har jag gjort ett märke.

Vi far hem. Lämna våra fina kälkbackar. Solen fortsätter att värma. När en av fröknarna kommer tillbaka, för att hämta proviant som inte fick plats på hemresan, ser hon att solen och barnen smält det mesta av snön i kälkbackarna - med sin livgivande värme och glädje. Tack till solen, snön och alla kära barn!

Maria Gotthard-Herren

PS... Den femteklassare jag mötte senare på dagen såg ut att ha haft en fin dag också. Utmattad, men med ett leende, somnade han snart på soffan. Han kanske inte var den enda?!

Årsmöte och fest med LSK

Löa Sportklubb konstaterar förnöjt att upplutningen kring vinterns skridsko- och ishockeyskola varit mycket stor, liksom för pingis och andra inomhusaktiviteter.

Årsmötet kommer att hållas i Bygdegården torsdag 28 mars kl 19.

Sedvanlig årsfest blir det sedan på långfredagen kl 19 i Bygdegården. Där vankas ett härligt påskbord från Älgen och sedan blir det disco med Björn Nilsson. Hela kalaset kostar 80 kr per person. Anmälningar tas emot av Ulf Lager 301 24 och Mona Gunnarsson 301 46



Medlemsavgiften, tack!



Vi gör som vanligt. Ni som får Löa-Bladet hemskickat i kuvert använder lämpligen bifogade inbetalningskort för att betala medlemsavgiften 1996 i Löabygdens Hembygdsförening. Löabor kan antingen betala per postgiro eller invänta föreningens ordsombud, som kommer någon gång efter årsmötet och ber om kontant betalning. Så kan ni få er en trevlig liten pratstund samtidigt. I enlighet med årsmötets beslut är medlemsavgiften för 1996 höjd till 50 kr per person och 125 kr för familjekort. Familjekortet gäller för tre eller flera medlemmar varav högst två är över 18 år.

CIRKUS I LÖA



Lektionerna i svenska för klass 5-6 i Löa Skola har varit rena cirkusen den senaste tiden. Det är helt i enlighet med läroplanen och ryms under ämnet drama. Här planeras alltså en cirkusföreställning och eleverna tillverkar elefanter och cirkusdirektörsfrackar och annat som hör manegen till. Samtidigt förstås som hela föreställningen ska arbetas fram.

Resultatet kommer att uppvisas i Bygdegården fredagen den 29 mars kl 19.

Alla är hjärtligt välkomna. Inträdet är 20 kr för vuxna och 10 kr för barn. Barn under 6 år går fritt. Behållningen kommer att användas till en skolresa.

Kommunen äger bron

Det är Lindesbergs kommun som har ansvaret för gamla landsvägsbron i Löa. Det står klart nu sedan kommunen hittat rätt bland sina gamla papper.

Västra Löa Byalag har, som vi berättade i förra Löa-Bladet, hemställt hos kommunstyrelsen att bron repareras. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen och därifrån kom i mitten av januari följande yttrande:

Enligt avtal mellan Vägverket och Lindesbergs kommun har kommunen sedan 1971 ansvaret för bron i Löa. Stadsbyggnadsförvaltningen är beredd att göra en besiktning av bron för att få en uppfattning om erforderliga underhållsinsatser. Uppsättning av nya belysningspunkter i anslutning till bron bör enligt stadsbyggnadsförvaltningen ankomma på byalaget.

Nu är det väl bara att vänta och se hur pass fort förvaltningens kvarnar kan tänkas mala.

Mycket beröm till Nina Hedenius på internationella filmfestivaler

Den 13 april får vi se Nina Hedenius senaste film på teve. Löa-Bladet har fått en förhandsvisning av Gubben i stugan och vill å det varmaste rekommendera alla med möjlighet därtill att bänka sig framför teven då. Det är en härlig film.

Gubben i stugan är ett porträtt av Ragnar, en pensionerad skogsarbetare i Kestina. Det är i Dan Anderssons Finnskogar och Ragnar är också släkt "på riktigt" med Dan Andersson. Ragnar lever, helt i takt med naturen och årstidens växlingar, ett vardagsliv som genom Ninas kameraöga blivit till en helt charmerande filmhistoria.

Som vanligt arbetar Nina helt utan speakertext och dialog. Det kan kännas irriterande i början. Men ska det va så här tänker man. Varför händer det ingenting, varför säger hon ingenting? Har ljudet på teven gått sönder?

Men snart inser man att runt gubbens stuga och i hans liv är det så här. Det är inte tyst. Snön knarrar, vattenhinkarna skramlar, elden i spisen sprakar. Med våren kommer fågelsång och surrande hummlor. Emellanåt bryter också omvärlden in med ljud från transistorradion. Men i vårstädningen tar Ragnar hörselskydden på

när han dammsuger. Man förstår honom.

Och Ragnars vardagssysslor blir till händelser som man följer nästan med spänning. Varför gör han så där? Vart ska han gå nu? Nina Hedenius säger ingenting, hon låter kameran berätta istället och visa allt det vackra som finns även i naturens små detaljer. Och vi ser ju vad Ragnar gör i ett lugnt och sansat tempo. Såsom det sker i verkligheten. En speakertext skulle bara kännas störande. Nu kan var och en ta emot filmen på eget sätt. En stunds rogivande meditation i stillhet och tystnad. En spännande inblick i en främmande värld eller en nostalgisk upplevelse av en livsstil som trots allt inte är så långt borta.

Gubben i stugan har redan visats på flera internationella dokumentärfilmfestivaler och fått ett mycket gott mottagande. I Amsterdam i december till exempel, på världens största festival för dokumentärfilm, fick gubben juryns omnämnande på sjätte plats bland 180 deltagande filmer. Grattis, Nina!

Nästa film är redan planerad. Även i den vill Nina skildra vardagsmänniskan i närmiljön. Och huvudtemat denna gång blir städning mm.



Har ni hört ...

att Ingegerd och Bent Pedersen ska sälja sin gård och flytta till Lindesberg. Armarna håller inte för att sköta skog och hus själv längre menar Bent.

att Erika Herren och Magnus Krantz har förlovat sig.

att Stina Gottliebsson avgår som sekreterare vid Hembygdsföreningens årsmöte och har avböjt omval till styrelsen. Tio år på posten kan räcka tycker hon.

att Lasse Elvenäs tidigare i år hade turen att bli upprindd av självaste Leif "Loket" Olsson från teveprogrammet Bingolotto i direktsändning.

Turgossen Lasse fick gissa på några lådnummer och kammade hem storvinsten på 50000 kronor samt bilstereo, takbox och lite annat.

Ny kassör för östliga vägar

Östra Löa Vägsamfällighet har haft årsmöte. Karl Bogland avgick efter många år som kassör och överlämnade bokföringen till Thomas Eriksson.

Ordförande i samfälligheten är Lars Ericsson och med i styrelsen är också Lars Larsson som sekreterare och Torbjörn Elvenäs.



Tänk på miljön!
Handla i
Löa Affär'n!