

LÖA -Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 2 1994



Nu har Carl-Gösta satt sin sista potatis

Potatislagret på Vesterby finns inte mer. Det har förvandlats till nya fräscha kontors- och verkstadslokaler för Cabinova. Carl-Gösta Ardesjö har satt sin sista potatis. Nu är det spisbrytare tillsammans med kompanjonen Torbjörn Birging som gäller. Spisbrytare och många andra spännande produkter som nu konstrueras i det gemensamma innovationsföretaget.

Det var i början av 1988 som Carl-Gösta och Torbjörn konstruerade den första Spisvarnaren och bildade företaget Cabinova. Utvecklingsfonden applåderade och stöttade. Försäkringsbolag, fastighetsägare och andra visade stort intresse och grabbarna själva anade väl att deras uppfinning skulle kunna bli en försäljningssuccé.

Men det tar sin tid innan "stort intresse" förvandlas till reda försäljningsorder. Inga nyheter – om än aldrig så kluriga – säljer sig själva. Mycket pengar krävs för att utveckla även de goda idéerna. Försäljningssuccéer kommer sällan omedelbart. Det har Carl-Gösta och Torbjörn fått erfara.

–Det har verkligen varit några hårda år, säger Carl-Gösta. Intresset för vår produkt har hela tiden funnits och vi har väl känt att vi varit på rätt väg. Men nog tycker jag att det har tagit väldigt lång tid innan vi egentligen kommit någon vart. Det är tufft att behöva satsa så mycket utan att veta om man alls får igen någonting.

Nu känns det bättre. Cabinova står på säkrare mark. Beställningarna strömmar in. Produktionen av Spisvarnaren, som numer kompletterats med en Spisbrytare, håller 4,5 personer sysselsatta och företagets omsättning har fördubblats flera år i rad. Sedan i juni i fjol har Torbjörn och Carl-Gösta till och med kunnat börja amortera sina skulder.

(forts. på sid 3)

Det händer i Löa i sommar

Söndag 19 juni
LUM ordnar utflykt till Zoo i Eskilstuna

Måndag 27 juni
Simskolan börjar vid Badplatsen i Norrsjön.


Midsommarafton
Kl 14.30 – 17.00 Majstång och dans på Gunnarssons gräsmatta

Lördag 2 juli
Löafesten.
Kl. 18.00 Familjeunderhållning
Kl. 21.00 Disco
Ca kl 22.30 Melodie MC

Lördag 9 juli
Konsutställning samt försäljning av hemslöjd och hantverk i kvarnen.
Kl. 11.00 Laxfiske i kvarndammen
Kl. 18.00 Spelmansstämma i Hyttan

Söndag 10 juli
Kl. 11.00 Gudstjänst i Hyttan.
Boris Gudmundsson. Kyrkkaffe på Hyttbacken





Prat i vädret

Den 22 maj fanns det ax på rågen vid Larsviken. Men natten till Pingstdagen var där så kallt att det var tjock is på vattnet och rågen frös ganska illa.

Jo, så var det. Men det var för 140 år sedan. Uppgiften är hämtad ur Carl Anderssons dagbok från 1854. I år fanns det säkert ingen råg som gått i ax redan i slutet av maj. Men frostnätter fanns det många. Våren 1994 kommer vi att minnas som kall och alltför torr. Det sägs att än har det inte kommit mer än hälften av det regn som borde komma före midsommar med tanke på skörd och grundvattennivåer.

Det regn som har kommit har i stället trillat ner på de mest olämpliga dagar. Valborgsmässhår inte varit så blöt på flera år. För att inte tala om kyrkvandringen, som ledsagades av ett idogt strilande regn hela vägen från Löa till Ramsberg. Man kan nästan börja undra vad vädrets makter har emot Löabygdens Hembygdsförening?

Men icke låter vi oss nedslås av det. Många nya hembygdsaktiviteter väntar och det blir säkert vackert väder då. I skrivande stund har för övrigt sommaren slagit till ordentligt. Syrenerna doftar, vädret är ljuvligt och plask och glada skratt hörs från badplatsen.

Red.

Hembygdsföreningens styrelse

Hembygdsföreningen tillfördes nya goda krafter vid årsmötet. då Karl-Göran Andersson och Bo Elisson valdes in på suppleantplats i styrelsen. Så här ser styrelsen ut nu:

Ordförande:	Åke Rydholm
Vice ordförande:	Karl-Ola Larsson
Sekreterare:	Stina Gottliebsson
Kassör:	Tor Åhman
Övriga ledamöter:	Lars Larsson Anna Larsson Ulf Lager
Suppleanter:	Christina Pettersson Karl-Göran Andersson Bo Elisson

VB-energi skänker andelar i Löa Hytta

Hyttlaget i Löa har aldrig upplösts. Det är unikt. Bergsmanstraditionen där enskilda bybor äger andelar i hyttan lär inte leva kvar någon annanstans.

Än mer unikt är det kanske då att den som eventuellt skulle vilja bli andelsägare av hyttan nu kan få chansen till det.

Av de hundra andelarna i Löa Hytta äger VB-energi numera 65 hela och några åttondelar.

Vid senaste hyttstämman meddelade VB-Energis VD Leif Wallin att företaget är berett att avstå 15 andelar om några skulle vilja ta över dem. Detta är ingen ekonomisk transaktion. Tanken är bara att öka antalet ägare och därmed få en större grupp människor som med intresse och entusiasm vill vara med och bevara den gamla masugnen.

För traditionens bevarande bör den som vill ta över en andel vara bosatt i Löa. Och man bör alltså vara beredd att engagera sig i arbetet runt hyttan. Någon utdebitering bland andelsägarna från inköp av ny blåsmaskin och sådant blir det ju inte tal om. Kanske andelsägarna kallas till en arbetsdag för enklare underhållsarbete vid hyttan, men viktigast är intresset och engagemanget. Att delta i hyttstämman och visa sin vilja att bevara hembygdens kulturminnen.

Prata med hyttfogden eller vice hyttfogden om du är intresserad av detta!

Hyttlagets styrelse består av Arne Ericsson, hyttfogde, Carl-Eric Persson, vice hyttfogde, Lars Åby, Leif Wallin och Bengt Olofsson. Suppleanter är Tomas Eriksson och Karl-Erik Nergård.

Hedersledamöter är Göran Larsson, Boris Serning och – sedan senaste hyttstämman – Gunnar Zetterqvist.

Sågbron ska breddas

Vägverket har beslutat att sågbron vid Löa såg ska breddas. En nog så behövlig åtgärd. Bron ger ju inte mycket plats för skolbarn och andra fotgängare om de råkar komma samtidigt med någon bil.

Breddningen ska ske med ca en meter mot såghuset. Vägbanan kommer att läggas som en hylla på konsoller, så att något ingrepp i de gamla brovalven inte behöver göras. Något som Hembygdsföreningen noterat med särskild tacksamhet. De ursprungliga ritningarna på bron som finns bevarade är daterade 1741. Bron kommer också att få ett nytt räcke i äldre och, för denna miljö, bättre anpassad stil.

När arbetet med bron ska komma i gång är ännu inte fastställt.

LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd. Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening.

Redaktion: Margareta Gustafsson, Uddnäs, tel: 301 20
Stina Gottliebsson, Petters, tel: 302 55
Maria Lindstedt, Fredensberg, tel: 300 64

(Forts fr sid 1)

Charmiga detaljer

Det är således påtagligt nöjda kompanjoner vi hittar i Vesterbys potatislager. Carl-Gösta visar runt i det gamla huset, som förmodligen har anor från 1700-talet. Det var en spannmålslada med en mindre jordkällare under från början. Sedan har här varit ett tjurstall. Tjurarna gick i lösdrift och hade sin ligghall i den del av huset som nu har förvandlats till ett modernt kontor. När jordkällaren grävdes ut användes den först som kålrotslagar och sedan kom då potatisen hit med lagring, sortering och paketering.

Numera är det inte mycket som påminner om potatis. Utvändigt har de gamla timmerväggarna bevarats. Några fönster har tagits upp. Men de har spröjsår och karmar i gammal stil, så utseendemässigt har den gamla ladan inte förstörts, snarare tvärtom. Innuti finns nu ljusa, fräscha verkstadslokaler med högt i tak i söder. I norra delen av huset har takhöjden fått räcka till två plan med kontor på övervåningen och lager samt dusch och toalett därunder.

– För att rita in bjälklag och annat sådant som är viktigt för hållfastheten har vi haft hjälp av Stefan Olofsson, berättar Carl-Gösta. Annars har vi byggt mycket efter egna huvuden och efter de hyllor och möbler som vi redan hade. Vi ritade in våra skrivbord och arbetsbänkar och annat vi behövde i kontorsrummen först och bestämde hur väggarna skulle stå sedan. Det är ett praktiskt sätt att bygga.

Roland Olofsson och Anders Carli som hjälpt till med ombyggnaden har gjort ett bra jobb och har som vanligt varit måna om att ta till vara gamla och charmiga detaljer. Från Torbjörns rum – eller prototypstudion – har man till exempel utsikt över verkstaden genom ett av de innanfönster som en gång satt i missionshuset.

(Överhuvudtaget är det främst lokala krafter som tagits till hjälp för bygget. Anders Löfgren svarar för VVS, Bernt Källgren har grävt och Sune Johansson i Dammen fixar det elektriska.

Yta att växa på

Anledningen till att Cabinova nu flyttat till nya lokaler är helt enkelt att det blev för trångt i verkstaden vid Juthemmanet när produktionen började ta fart.

– Vi hade 100 m² där och när ombyggnaden till Juthemmanets företagshus är klar skulle vi kunna få 120 m². Men sedan insåg vi att inte heller det skulle räcka till,



Cabinovas Spisvarnare känner värmen från en spisplatta och slår larm om man glömmet att stänga av den. Spisvarnaren kan också kompletteras med en Spisbrytare som bryter strömmen till spisen om ingen kommer och stänger av den bortglömda spisplattan.

säger Carl-Gösta, så vi fick börja titta oss om efter något annat. Gamla stationshuset i Storå var aktuellt ett tag, men när vi sedan ritat och räknat på det här fann vi att det blev det bästa alternativet. Här har vi 250 m², så det borde ju räcka ett tag i alla fall.

Fart på försäljningen

Även om varken Carl-Gösta eller Torbjörn vill ta ut någonting i förväg, så kan de inte annat än konstatera att just nu ser framtiden lovande ut för Cabinova. Försäljningen av Spisvarnaren och Spisbrytaren har som sagt kommit i gång ordentligt. Ett säljföretag i Falun, Athena Nordica, håller i försäljningen i Sverige. I Norge har man sedan länge goda säljkontakter och Danmark, England och Tyskland är på gång.

Cabinova har också patent på Spisbrytaren i USA och Japan – för säkerhets skull.

Och det är inte bara Spisvarnare och Spisbrytare det handlar om nu. Cabinova tillverkar också en liten videobil, som kör runt i ventilationskanaler för att se om de behöver rengöras! Idén kommer från ett Schweiziskt företag med säljkontor i Kopparberg och Cabinova har konstruerat styrningen och elektronikdelen. Videobilen har världsintresse. Den är bland annat såld till Korea.

Nya modeller av Spisvarnaren håller på att tas fram. Handikappinstitutet har frågat efter varnare med olika signaler för hörselskadade och blinda.

Nyheter på gång

Mycket annat nytt är också på gång låter Carl-Gösta oss förstå, men i den här branschen är man förstås lite extra hemlighetsfull och närmare detaljer får vi inte.

Förutom Carl-Gösta och Torbjörn är Johan Fredrik Söderlöf (som dock strax ska in i lumpen), Jimmy Lindberg och Klas Eriksson heltidsanställda på Cabinova. Och Britt-Marie Elisson hjälper på halvtid till med en del monteringsjobb i hemmet.

– Det är jätteroligt att ha kommit så här pass långt och att företaget kan ge arbetstillfällen i byn, tycker Cabinovakompanjonerna. Men vi vet inte riktigt om vi vill bli så väldigt mycket större. Det får vi kanske lov att ta ställning till en dag. Nu jobbar vi vidare, så får vi väl se vad som händer. □



Fotbollssommar



Fotboll blir det inte bara i TV denna sommar. Den runda bollen rullar på planen i Löa också minst ett par gånger i veckan. Även om det måhända inte är VM-klass på spelet där.

Minibollare

För de allra yngsta, 2-6 år, håller Annette Bogland-Etell i träningen på tisdagar kl. 17 till 18. Inga tuffa tacklingar och hårda tag, lovar Annette, utan mera lek med bollen. Om intresse finns håller träningen på hela sommaren, utom under veckorna 27 och 28. Vid regn ställs bollträningen in. Annette har tel 302 36.

Knattefotboll

Lite större pojkar och flickor, 6-12 år, får fotbollsträna på onsdagar kl 18 - 19 under

Daniel Gunnarssons ledning. Även här gäller att träningen hålls i gång hela sommaren så länge intresse finns. Tel till Daniel är 301 22.

Fotboll på Löafesten

Löafesten inleds som vanligt med en fotbollsturnering på plan. Sex lag deltar i ett seriespel som börjar kl 10.00. Matcherna pågår dock endast 2 x 10 minuter. Löa deltar med två lag, ett kommer från Västerås, ett från Kopparberg, ett från Stråssa och ett från Högfors. Glad publik med många hejarsor är mycket välkommen!

Löakorpen

återkommer i augusti. Se vidare sista sidan.

Valborgsmäss, 4-årsjubileum och pubafton

Vackert var det dagarna före och vackert var det dagen därpå. Men på själva valborgsmäss sken solen med sin frånvaro och regnet strilade envist.

Men vårens ankomst firades ändå på övligt sätt i Lööa med god publiktillströmning till planen vid Lööa Bro. Ramsbergs kyrk kör sjöng Vintern ra... och de andra. Skolföreningens ordförande Göran Wijmark vårtalade, brasan brann och fyrverket var präktigt.

Lööa Affärn firade fyraårsjubileum och delade ut glögg och frukt och godis. Korven var också skänkt av jubilarer, så att Hembygdsföreningen kunde sälja den för endast 5 kr med bröd.

Efter den sista raketen kunde sedan de som ville gå upp till Lokalen där Bygdegårdsföreningen anordnade en mycket uppskattad Pub-afton.

Brand i hyttan

Plötsligt vaknade hyttan till liv igen. Efter att ha stått kall och obrukad i 87 år puffade masugnen ut moln av rök och sot och värmen steg sakta men säkert.

Det var på måndagen den 16 maj som de första tecknen på en pyrande brand i hyttan märktes. Hyttelagets mannar pytsade ner några hinkar vatten i masugnen och elden tycktes därmed vara släkt.

Men på tisdagseftermiddagen hade elden tagit fart igen. Värmen och rökutvecklingen ökade och Guldsmedshyttans



brandkår tillkallades. De första vattenstrålarna förångades snabbt och hyttan blåste rök- och värmemoln ur masugnsmynningen som i fornstora dar. Men efter fem kubikmeter vatten gav den upp. Elden slocknade och masugnen kallnade småningom för att återgå till sin tysta och museala tillvaro.

Hur elden uppstått är inte klarlagt. Enligt polisen var den troligen anlagd. Dock förs man väl förmoda att ingen medvetet försökt att sätta eld på hyttan. Ett skyddsnät är sönderrivet, så att det går för en person att klättra upp på masugnskransen och där kan denne någon av slarv eller dumdristighet ha släppt ner en fimp eller annat brännande i masugnen där damm och brännbart skräp hunnit samlas genom åren.

Ett allvarligt tillbud var det i vilket fall som helst. Och även om elden aldrig spred sig utanför masugnens tjocks murar blev hela hyttan fylld av rök och ett tjockt lager svart sot, som det sedan tog en saneringsfirma flera dagar att få bort.

– Den totala kostnaden för detta tillbud kan säkert beräknas till minst 50 000 kr, säger vice hyttfogden Carl-Eric Persson, om man räknar in brandkårens utryckning också. Saneringen går på försäkringen, men hyttelaget får stå för en självrisk på 7 000 kr. □

Somliga äro de fätaliga, ty de äro lätta att räkna.



Våt vandring

Det var färre vandrare än vanligt som kom med på årets kyrkvandring mellan Lööa och Ramsberg. Och det kanske inte är så mycket att undra över, för vädret var verkligen inte lockande.

Men de som kom fick ändå vara med om en ovanligt trevlig kyrkfärd. I år fanns nämligen häst och vagn med på färden och att åka i lövad vagn längs en vacker gammal landsvägen har förvisso sin charm, även om regnet strilar oavbrutet. Det var Bosse Elisson samt Karl-Göran och Elisabeth Andersson som ställde upp med åkdonen och hästarna Brysk respektive Tilda och Kristina. Nog var det lite tungt för kamparna uppför de branta Jutabackarna, men

efter en stunds vila travade de villigt vidare.

En slurk vatten ur Prästakällan blev det förstas också, men så vidare värst klart och svalkande är det uppriktigt sagt inte numera. Källan behöver rensas, men frågan är väl om inte den nedhuggna skogen runt källan innebär markförändringar som påverkar också källvattnet. Sorgligt att ingen tänkte på det innan skogen föll, särskilt som källan ligger på kyrkans mark.

Nå, en vacker kyrkväg är det i alla fall och de som inte gick med nu får en ny chans nästa år. Då blir det säkert bättre väder och hästarna har lovat att komma igen.

Stenkastning på skolavslutning

Friskolan i Löa har just avslutat sitt första år. Det har varit ett år med mycket arbete men också en spännande tid.

Visst brukar det var mycket folk på avslutningarna i Löa, men frågan är om det inte i år var extra många på grund av friskolans examen. Det var en vacker och härlig avslutning med mycket sång, musik och teater.

De äldsta eleverna på skolan visade stora skådespelartalanger i en sketch som utspelade sig i skolmiljö. Mattias Wijkmark spelade rektor med stor finess som tog emot den ene eleven efter den andre som ångerfullt berättade att den kastat sten i sjön, kört över sten och så vidare. Rektorn försäkrade något irriterat att det inte gjorde något att kasta och åka över sten. Men gissa om han och publiken blev förvånad när det klev in en mycket tilltufsad kille på scenen och presenterade sig som Sten och sedan svimmade.

De minsta barnen från förskolan och första klass sjöng och spelade teater. Det var så ljuvligt och somrigt som det bara kan bli.

Några elever spelade solo på piano och fiol. Musik- och skådespelarinsatserna under kvällen bådade gott inför framtiden. Det är härligt att se de unga våga och kanske törs vi hoppas på nya skådespel vid hyttan om några år?

Något som också bör nämnas i Löabladet är att rektorn för skolan, Ulrica Wiborg-Carlsson, i sitt examenstal sa att Löabarnen var de trevligaste hon arbetat med.

Göran Wijkmark höll tal som representant för föräldrarna och för friskolans styrelse och tackade för det lyckade år man just avslutat.

Tack!

Löa Skola ek för har bett att via Löa-Bladet få framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt ställt upp med arbete, saker och engagemang!

Maj-Britt och Kalle lämnar Älgen efter 16 år



I söndags arbetade Kalle och Maj-Britt Pousette sin sista dag på Vårdshuset Älgen.

Ägaren av vårdshuset, James Holingworth, har bestämt sig för att sälja huset. Hans förhoppning är att det åter ska bli musikafnär i den forna skolan och hembygdsgården.

Men visst blir det tomt utan Kalle och Maj-Britt. Åtminstone har inte Löabladets redaktör någon annanstans smakat godare

pannbiff, café de Paris sås eller chokladbiskvi.

Man minns speciellt de kulna höst- och vinterdagarna då Kalle eldade i den gamla Bergslagskaminen, eller när Maj-Britt på sommaren serverat årets första Löa-gubbar tillsammans med en ljuvligt god vaniljglass. Visst kommer vi att sakna Kalle och Maj-Britt!

Makarna har drivit restaurangen i 16 år. 1978 kom de från Mässen i Stråssa där de i 22 år lagat och serverat hemlagad mat. Innan dess arbetade de i Falun.

För första gången på 16 år får Kalle och Maj-Britt njuta av en sommarsemester. Det ska de göra i stugan vid Rällsjön i Dalarna.

Maj-Britts goda mat har lockat många De tycker att åren på Älgen varit mycket givande, inte minst för alla trevliga stamgäster från Löa med omnejd. Ryktet

(forts på nästa sida)



Många fynd på Bytardagen Ny chans i höst

LUM har haft sin första Bytardag. Det blev en trevlig tillställning med glada mammor och blivande mammor som fyndade allt från barnkläder, bilstolar, leksaker, mammakläder och barnskor till mjukisdjur och barnstolar. En del glada rop blev det också från mammor som räknade ihop sina försäljningsintäkter. Man hoppas att det här ska kunna bli en tradition i Löa och att ännu fler hörsammar inbjudan till Bytardagen i höst.

Barnsjukdomar ska ju alla gå igenom – så ock LUMs första Bytardag. Ett flygblad kommer att delas ut i allas brevlåda i god tid till höstens Bytardag, eftersom man den här gången fick en del godmodiga klagomål om att Bytardagen var dåligt annonserad. Det

upptäcktes vidare att det inte var en så bra idé att förlägga inlämning och försäljning på olika dagar. Därför beslutades på LUMs första månadsmöte efter bytardagen att inlämning, försäljning och utkvittering av försäljningsintäkt ska ske på en och samma dag, för att underlätta för alla parter.

LUM hoppas att fler ska lämna in artiklar till försäljning i höst. Varför köpa nytt och dyrt när alla kan hjälpas åt att hålla nere kostnadskontot genom att byta med varandra? Vad sägs till exempel om tripp-trapp-trullstol i perfekt skick för 200 kr, bilbarnstol 200 kr, babytröjor 5 kr, söt flickklämning 30 kr osv.

Marie A



Sommar i Löa



Badbryggorna ligger i sjön, skolan har slutat, hyttkaféet har öppnat och planering för Löafest och spelmansstämma är i full gång. Sommaren har med andra ord börjat i Löa. Många sköna, lata dagar tillönskar vi er alla. Men vi vill också påminna om att mycket finns att göra i byn även sommartid.

Hyttkafé

Hyttkontoret har åter omvandlats till sommarkafé. Åsa och Malin Gustafsson, Erika och Lara Herren samt Sandra Lind kommer att driva det tillsammans och håller öppet varje dag kl 12 – 17. Men kaféet är naturligtvis inte bara till för turister. Förhoppningen är förstas att även bybor ska hitta vägen till kaféet någon gång och njuta av kaffe och hembakt i den mysiga miljö som hyttan erbjuder. En våffla med dajmglass eller svartvinbärssorbet rekommenderas! Hemslöjd och hantverk finns också till försäljning.

Guidning i Hyttan

Flickorna i hyttkaféet kommer också att svara för guidningen i Hyttan. Hyttan visas varje dag fram till 16 augusti kl 13 och kl

(Älgen, forts från föreg. sid.)

om den goda maten har också lockat långväga gäster.

Flamingokvintettens bandmedlemmar besökte Älgen härom veckan. De försäkrade att de skulle komma tillbaka för den goda matens skull.

– Då får ni skynda er, sa Maj-Britt, för vi stänger om en vecka.

– Tar någon annan över, frågade en "Flamingon", men ångrade snabbt frågan och sa: Det gör detsamma förresten, det blir i alla fall inte det samma.

Det här berättar Maj-Britt inte utan stolthet i rösten.

– När hösten kommer kanske det blir långtråkigt utan Älgen, säger Maj-Britt. Då åker vi ner till Löa och mågen Mickes affär och plockar lite. Han behöver säkert hjälp. □

15. Även här gäller förstas att man ingalunda behöver vara resande turist för att gå med på en guidad tur i hyttan.

Simskola

Sandra Lind kommer också i år att, tillsammans med Malin och Erika, hålla simskola i Norrsjön. Vattentemperaturen ska förhoppningsvis vara rimlig till måndag den 27 juni då de sätter i gång.

Simskolan pågår i tre veckor måndag till fredag. Första måndagen blir det endast anmälan och gruppindelning vid badplatsen kl 9.00. Avgiften är 20 kr.

Barnen kommer att delas in i tre grupper med följande tider.

9.00 – 9.45 Lek- och vattenplask för de yngsta

9.45 – 10.30 Simskola

10.30 – 11.15 Märkestagning

Frågor kan ställas till Malin Gustafsson, tel 301 20 eller, mellan kl 12 och 17, 302 59.

LUM till Zoo

LUM har förmodligen redan hunnit avverka sin resa till parken och zoo i Eskilstuna när detta läses. Vi hoppas på ett litet reportage till nästa nummer av Löa-Bladet.

Midsommar

Midsommar firas som vanligt i byn på Gunnarssons gräsmatta. Klockan 14.30 börjar majstången kläs. Medtag blommor och grönt! Det är LUM som arrangerar, men CKF – som en gång startade denna tradition – bidrar med priser till ett lotteri. Glass och förfriskningar finnes också mellan danserna. Det hela beräknas pågå till kl. 17.

Löafesten

Löafest blir det förstas också i år. Veckan efter midsommar som vanligt. Då har det hunnit bli den 2 juli. Dagen börjar med fotboll (se sid 3) och sedan blir det Familjeföreställning kl 18. Senare på kvällen disco och scenframträdande av Melodie MC.

Alla som känner sig manade är också välkomna till Bygdegården på måndagkvällen före festen (27 juni) för att feja och städa på festplatsen och i alla kurer.

Laxfiske och konstutställning

I åskan och regnet förra året blev laxfisket i kvarndammen ingen riktig succé. Men Hembygdsföreningen ger sig inte så lätt. Nya laxar släpps i i år och den 9 juli är alla välkomna att pröva fiskelyckan i kvarndammen. Man börjar redan kl 11 i år och fiskekort kommer att säljas dels för enbart premiärdagen, dels för en längre säsong. (Något beroende på vattentillgången i ån).

Samtidigt med fisket kommer kvarnen att hållas öppen och där blir det konstutställning. Vi får glädjen att hälsa Tomas Rydén välkommen som utställare. Försäljning av hemslöjd och hantverk blir det också. Kanske kan Kvarnmarknad bli en ny tradition i byn. Korvgrillning och ridturer på vackra fjordhästar planeras även.

Spelmansstämma

På kvällen den 9 juli blir det så spelmansstämma vid hyttan med spelmän från när och fjärran. (Kanske ända från Örebro!) Jeanette och Bror Landberg leder allspelet. Ulrica Ericsson, som har hållt ett par kurser i folksång och kJulning under året, har lovat att komma med några tjejer för att visa vad de lärt.

Dansen på gamla bron slopas dock i år. Förhoppningen är istället att spelmännen blir kvar runt hyttan och låter spelglädje frodas i nya och varierande grupper i malmbås och råstugan och hyttkaféet och var man kan finna plats.

Gudstjänst i hyttan

Söndagen den 10 juli kl 11 hålls gudstjänst i Löa Hytta med Boris Gudmundsson. (OBS! Tiden) Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe på Hyttbacken med bröd från många vänliga hembakerskor i byn.

Korpfotboll

Löakorpen har pågått några måndagar före midsommar, men har nu tagit sommarlov till mitten av augusti. Då blir det fart igen på Miljönissarna, Storå Black Hawks, Flögfors, Löa, Sture Sport och Fel Sport. (Det sistnämnda laget lär bestå av handbollsspelare.) Man spelar alltså på måndagarna och hinner med tre matcher per kväll med start kl 18.