

LÖA - Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 2 1992



En mörk bild av Löa skola kan det tyckas. Men det är bara en teknisk ofullkomlighet och har för närvarande ingenting med verkligheten att göra.

Skolmöte i Löa sa enhälligt ja till förening för friskola

Det blev ett rungande enhälligt ja!

Deltagarna vid ett möte om Löa skolas framtid ville alla vara med och bilda en förening i syfte att driva en friskola i Löa. Enligt kommunens planer ska skolan här läggas ner från och med nästa läsår. Men löaborna vill alltså annorlunda. Och är det nu så att kommunen inte vill ställa upp gör man som så många gånger förr – tar saken i egna händer.

Det var tisdagen den 18 augusti som mötet hölls och beslutet fattades. Ett 50-tal bybor från Löa och två från Vasselhyttan var närvarande.

Doris Carlsson hälsade, som representant för den arbetsgrupp som verkat under sommaren, välkommen till mötet samt informerade om bakgrunden till planerna på en friskola i Löa och om arbetsgruppens arbete.

Gruppen tillsattes i slutet av juni, då det stod klart att Lindesbergs kommuns

intention är att lägga ner Löa skola efter läsåret 1992/93. Arbetsgruppen har haft sju sammanträden under sommaren. Den har undersökt de möjligheter, som enligt den nya skollagen nu finns att starta en friskola. Den har studerat vilken typ av förening eller stiftelse som passar bäst för detta ändamål och har utarbetat förslag till stadgar för en ekonomisk förening. Gruppen har vidare haft kontakt med föreningen i Born utanför Nora, som i maj i år fick skolverkets klartecken att driva en friskola

och som startar den redan detta läsår.

Doris Carlsson betonade att kvällens möte och det beslut som skulle komma att fattas där kunde betraktas som ett av det viktigaste i byns historia.

Läs mer om frågor och diskussion på mötet och om vad en friskola är på sidorna 3 - 5.

**Beslut på skolstämman:
Alla gårdar i
Löa ska leverera
16 stockar till
ett kommande
skolbygge!**

(Fast det var år 1867)

Se sidan 6

Kallelse!

Till möte om skolans
framtid

**Tisdagen 1 sept kl 19.00
i Vasselhyttans
bygdegård**

Då ska den nu beslutade föreningen för en friskola i Löa formellt bildas, styrelse väljas och stadgar fastställas.

*Alla med intresse
för barn, by och bygd hälsas
hjärtligt välkomna!*

Byskolan i centrum

Här kommer så ett Löa-Blad till. Det handlar mycket om skolan denna gång. En skola är väsentlig också ur Hembygdsföreningens synvinkel och därför tycker vi det är viktigt att här ge en ordentlig information om vad som sades på skolmötet i Löa den 18 augusti och om de planer som nu finns på att starta en friskola i Löa.

Tanken är ju att alla, även de som inte har barn i skolan, ska kunna bli medlemmar i den ekonomiska förening som ska driva skolan. Men var och en måste naturligtvis själv ta ställning till om man vill vara med i den föreningen och om man tycker att planerna på en friskola är ett bra alternativ för byn och - framför allt - för barnen. Läs och begrundat!

Red.

Strålande sommar

Sommaren 1992 kommer säkert att bli ihågkommen som en av de bättre och varmare. Efter en lång och bedrövligt kall vår kom värmen i mitten av maj och höll i sig och höll i sig och höll i sig tills man till sist bara stod och gapade mot himlen som varje morgon var ständigt lika blå. Ja, stundtals stönade man väl nästan mot den envisa solen - vilken sommar hände det senast?

Så här var det i mest hela landet och torkan fick naturligtvis konsekvenser. Skogsbränder var legio i tidningarnas rapporter och diskussionens vågor gick höga i riksmidia om huruvida situationen skulle kunna betraktas som katastrof eller inte för bönderna. Här i Löa talar dock ingen om katastrof. De bönder Löa-Bladet ringt runt till förefaller tvärtom tämligen nöjda. Höskörden blev riktigt bra. Något mindre än normal, tycker någon, men kvaliteten är det inget fel på. Och skördevädret kan ju ingen klaga på!

Värre är det med spannmålen. Där räknar många med att skörden inte blir mer än halv, särskilt på de tyngre lerjordarna som är vanliga häromkring. Regnet som ändå kom igång i augusti gjorde dessutom att det blev mycket grönskott i säden, vilket försvårar tröskningen.

Den som ängslades för bärsörden i torkan blev småningom rejält lugnad. Skogen bara dingnade av hallon och blåbär och just nu lyser lingonfallen praktfullt rött av stora härliga bär. Svamp förekommer inte lika ymnigt, men än finns det kanske hopp om den också!



Fy skäms,
miljöbovar!!



Miljömedvetande är ett ganska nytt ord. Den som eventuellt trodde annorlunda har fått lära sig att inte ens landsbygdens folk och bönder bekymrade sig särskilt mycket för miljön för några decennier sedan. Avställda bilar, gamla traktorer, mjölkkanor och annat rostigt bråte vittnar här och var i skogarna kring Löa att inte ens här tog man speciellt mycket hänsyn till natur och miljö när det gällde att bli av med skrymmande avfall. Man får väl försöka hitta en ursäkt i att alla gjorde så förr och att ingen sa någonting om det.

Idag, i Skogs-Mullars och miljörelsens tidevarv, kan ingen vara omedveten om att naturen inte tål vad som helst. Minsta skolbarn vet att man måste vara aktsam om naturen och att det inte är tillåtet att skräpa ner i skog och mark, allraminst med miljöfarligt avfall.

Stannade Löa-Bladet således i stor häpenhet vid den dagliga hundpromenaden i skogen härförleden. Plötsligt ligger där en alldeles ny och förskräcklig soptipp! Där finns gamla stockar och byggavfall, som är fult om än inte direkt miljöfarligt, men också ett stort kylskåp, en dammsugare, gamla plastfåtöljer och en hel säck med färgburkar! Förhoppningen om att det trots allt rör sig om en soptipp från den omedvetna tiden grusas av att en papperskasse med diverse oidentifierat skräp i är märkt jubileumsåret 1989.

Vem undrar man, vem i allsin dar betar sig på detta sätt!? Skulle någon utomstående miljöbova leta sig fram på småvägar genom Västra Löa för att tippa sitt läbbiga avfall i skogen här? Eller kan man verkligen tro att någon boende i byn gjort sig skyldig till detta? Och varför tycker någon överhuvudtaget att det är enklare att baxa ut allt det här i skogen, istället för att köra till en kommunal soptipp där man gratis kan få lämna sitt avfall? Ingen kan ha burit kylskåp mm till skogs. Skräpet måste en gång ha legat på en lastkärva av något slag. Varför kördes den inte direkt till Skäret?

De frågorna får vi väl aldrig något svar på, men vi ber i alla fall att få utbrista i ett riktigt rungande FY SKÄMS till den som vill ta åt sig. Att dumpa avfall på detta sätt är inte bara okänsligt och hänsynslöst mot natur och medmänniskor. Det är kriminellt!

LÖA-BLADET

En tidning för Löa med omnejd.

Utgiven av Löabygdens Hembygdsförening med bidrag från Löa Sportklubb

Redaktion: Margareta Gustafsson, Uddnäs, tel: 301 20

Stina Gottliebsson, Petters, tel: 302 55

Maria Lindstedt, Fredensberg, tel: 300 64

En friskola kan vara en helt vanlig byskola

– Det finns många fördomar och missuppfattningar kring friskolor, menade Klas Gustafsson, som vid skolmötet 18 augusti redogjorde för vad en friskola är och vilka möjligheter man nu enligt den nya skollagen har att driva en sådan. Men den enda egentliga skillnaden är att en friskola drivs av någon annan än kommunen. En friskola kan ha en särskilt religiös inriktning eller bygga på Waldorfpedagogiken eller liknande, men en friskola kan lika gärna vara en helt vanlig byskola.

Klas Gustafsson fortsatte sedan att i några punkter förklara en friskolas möjligheter och skyldigheter.

– En friskola ska ha en huvudman, t ex en förening, ett kooperativ eller en stiftelse.

– Ansökan om att få driva en friskola lämnas till Skolverket. Kommunen har yttranderätt, men det är skolverket som beslutar om den ansökande föreningen (eller liknande) ska få rätt att bli huvudman för en skola.

Löa friskola får drygt 1 miljon kr.

– En friskola finansieras med skattepengar, dvs den skolpeng som numera följer varje skolbarn. Skolpengen beräknas utifrån kommunens kostnader för alla skolbarn och kommunen är skyldig att ge en godkänd friskola minst 85 procent av den framräknade skolpengen. För närvarande innebär det i Lindesbergs kommun 42-43 000 kr per barn och med 25 barn skulle en friskola i Löa få drygt 1 miljon kronor per år, vilket enligt Klas Gustafsson torde vara fullt tillräckligt för att driva en bra skola. Ambitionen med en friskola bör också vara att göra den bra på så många sätt som möjligt för att den därmed ska locka många elever. Konkurrenssamhället omfattar nu också skolorna, påpekade Klas, och det kan ge oss bättre skolor.

– Enligt skollagen ska på varje skola finnas en rektor och kompetent personal. Men rektors uppgifter på en så liten skola som det här kan bli fråga om kan mycket väl fyllas av en av lärarna. En lärare kan betraktas som kompetent även utan formell behörighet.

– En friskola ska följa skollagen, ha en



skolplan och vara öppen för alla som vill gå i den. Skolan ska vidare drivas i lämpliga lokaler. Kommunen har rätt att ställa krav på vad som ska anses som lämpliga lokaler.

– Om en friskola vill ta ut elevavgifter ska skolverket godkänna summan. Arbetsgruppen har dock räknat med att några särskilda avgifter inte behöver tas ut utöver insats och medlemsavgift till föreningen.

– Beslut om lärartillsättning, klasstorlek, skolmat, inköp av böcker mm fattas av styrelsen eller föreningens stämma.

– Kommunen har alltid ett övergripande ansvar för att det ska finnas skola för alla barn. Skulle något barn inte vilja gå kvar i friskolan eller om man av någon anledning inte klarar av att driva friskolan vidare får barnen, precis som nu, gå i den skola som ligger närmast eller som föräldrarna väljer.

Alla kan vara med i en ekonomisk förening

Efter att ha studerat olika möjligheter hade arbetsgruppen fastnat för att föreslå bildandet av en ekonomisk förening. Mikael Norwald redogjorde vid mötet för hur en sådan förening fungerar.

– Den ekonomiska föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, t ex att driva barnomsorg och skola för medlemmarnas barn. Medlemmarna betalar en insats, arbetsgruppen föreslår 100 kr, samt en mindre årlig medlemsavgift. Insatsen är det enda ekonomiska risktagandet för medlemmarna, den kan förloras vid en eventuell konkurs. Medlem som annars lämnar föreningen har rätt att återfå insatsen.

– Alla intresserade kan vara medlemmar i föreningen. Man behöver alltså inte ha barn i skolan för att få vara med.

– Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året. Extra föreningsstämmor kan kallas in för särskilda frågor. Styrelsen har att verkställa stämmans beslut.

– Detta ger alltså föräldrarna stor möjlighet att själva vara med och besluta om sina barns skola.

119 friskolor i landet

De flesta friskolorna i Sverige idag har en kristen inriktning, läser vi i en notis i Aftonbladet. Totalt finns det nu 119 friskolor i landet.

Sedan regeringsskiftet (och skolpengen som följer varje barn infördes) har många nya ansökningar kommit in. Totalt har 36 nya skolor för elever i låg, mellan- och högstadiet godkänts det senaste året.

Ett villkor för att en friskola ska godkännas är alltså att utbildningen följer grundskolans läroplan. Det innebär bland annat att barnen ska lära sig att tänka kritiskt samt lära sig hur demokrati ska fungera. I ansökan ska det

också klart framgå hur elevernas utbildning är planerad och hur pass kompetenta lärarna är.

Under 1991/92 har tre skolor fått nej av Skolverket. Orsaken är "bristande öppenhet, bristande lärarkompetens och ofullständigt planeringsunderlag."

Den pedagogiska inriktningen för de 119 friskolorna fördelar sig enligt följande:

| | |
|----------------|----|
| Kristen | 29 |
| Waldorf | 27 |
| Montessori | 25 |
| Allmän | 16 |
| Internationell | 14 |
| Övriga | 8 |



Frågor och diskussion kring en friskola i LÖa

Mycket fanns att diskutera vid skolmötet och många frågor ställdes. Arbetsgruppen med Doris Carlsson, Nina Hedenius, Klas Gustafsson, Mikael Norwald och Maria Herren, satt som svarspanel och vi sammanfattar här diskussion och frågor enligt följande. Säkerligen är inte alla frågor besvarade med detta. Mycket mer finns att ta reda på. Styrelsen för den nybildade föreningen kommer att få mycket att göra innan det är dags att hälsa friskolans första elever välkomna till läsåret 1993/94.

Vem får gå i LÖa friskola?

Skolan ska enligt lagen vara öppen för alla. Ansökan prövas formellt av styrelsen, men "bråkiga barn" kan t ex inte nekas att gå i skolan. Barn från andra kommuner (Ljusnarsberg) ska också tas emot. Platsbrist kan vara skäl att säga nej till fler elever och skulle skolan vara fullbelagd kan det vara så att löabarn inte får plats. (Frågan får i detta läge dock betraktas som helt teoretisk.)

Vill barnen ha en skola i LÖa?

Klas Gustafsson tog upp frågan om föräldrarna diskuterat alternativet med en friskola i LÖa med sina barn och hur de i så fall ställer sig till detta. I Born hade det vid terminens början visat sig att elever i de högre klasserna hellre ville gå i Nora och att de inte alls var särskilt glada åt föräldrarnas kamp för en egen skola.

Under diskussionen framkom att skolans försök att lugna elever inför en eventuell flyttning till Storå ibland uppfattats som påtryckning och att de yngre barnens åsikter mycket lätt påverkas av de vuxnas. Något särskilt möte tillsammans med barnen ansågs inte nödvändigt. Barnen bör inte heller bli direkt delaktiga i ett beslut att starta en skola eller inte, men självfallet ska föräldrarna tala med sina barn, så att de är införstådda med vad alternativet innebär och i vilken skola de ska gå.

Vad händer om barnen från Vasselhyttan inte kommer med?

Att mötet inte hade fler deltagare från Vasselhyttan ingav viss oro. Konstaterades att det låga deltagandet vid mötet inte behöver betyda att föräldrar i Vasselhyttan med omnejd är helt ointresserade av låta barnen gå i en eventuell friskola i LÖa. Men viktigt är att tankarna och idéerna kring detta "marknadsförs" ordentligt och att skolans placering i LÖa inte får innebära att familjer i grannbyarna känner sig bortglömda och åsidosatta. (Därför beslöts raskt att förlägga nästa möte om skolan i Vasselhyttan.)

Göran Wijkmark påpekade att det under så många år rått osäkerhet om LÖa Skolas vara eller inte vara och att det därför får ses som ganska naturligt att många vasselhyttefamiljer hellre valt skolan i Storå, särskilt om man redan utnyttjat barnomsorgen där.

Enligt arbetsgruppens beräkningar skulle elevunderlaget vara tillräckligt för en friskola, även om det skulle bli så olyckligt att inga barn från Vasselhyttan skulle komma med.

Ekonomi

Med skolpeng för 25 elever skulle skolan i LÖa få drygt 1 miljon kronor per år. Lärarlöner, skolmat och lokaler är de största kostnadsposterna. Tillsammans beräknas de stanna på 8-900 000 kr.

I skolpengen ingår en beräkning av kostnader för skolbyggnadens underhåll, även om kommunen i praktiken inte lagt ner just någonting på underhåll de senaste åren. Utbetalning av skolpengen innebär att friskolan de facto får pengar också till skolans underhåll.

Vissa kostnader, för t ex kurator, skolpsykolog och resurser för barn med extra behov är inte inräknade i skolpengen. Men för sådant har kommunen ansvar och extra bidrag bör utgå om friskolan har behov av sådana extra resurser.

Skolskjuts

Skolskjuts ingår i skolpengen och det innebär att en friskola får lov att svara för sina egna skolskjutsar. Detta innebär samtidigt att skolskjutsarna kan förbättras och att t ex barnen från Vasselhyttan inte behöver starta hemifrån så tidigt som de nu gör.

Gymnastik och slöjd

För ämnen som gymnastik och slöjd kan friskolan hyra in sig i kommunens skolor, om föreningen inte föredrar att man försöker ordna även sådant på plats, i bygdegården t ex. Här diskuterades möjligheten att lägga in mer praktiskt hantverk, som t ex lagning av stolar, under slöjdtimmarna.

Skolhälsovård

Arbetsgruppen var ännu inte helt klar över om huruvida kommunen har skyldighet att svara för skolhälsovård även för en friskolas elever. Annars kan föreningen ganska lätt ta hand om den saken själv, kompetens finns att tillgå.

Lärare

Som huvudman för skolan får föreningen anställa och betala löner till lärarna, som vilken privat arbetsgivare som helst. Föreningen kan inte erbjuda lärarna samma anställningstrygghet som kommunen, var en eventuell nedläggning av friskolan har föreningen inget annat arbete att ge. I Born har emellertid de lärare som tidigare arbetat i skolan fått tjänstledig från kommunen ett år för att ta anställning vid friskolan. I vad mån nuvarande lärare i LÖa Skola vill söka anställning hos föreningen är inte klart. Osäkerhet råder också om vad gäller kommunens avsättning till lärarnas pensioner och vad detta i sin tur innebär för föreningen och lärare som relativt snart når pensionsåldern.

Som situationen på arbetsmarknaden för lärare är just nu torde dock tillsättandet av lärare inte vara något problem. Från andra håll har rapporterats att intresset för

friskolor är mycket stort hos lärare, som här ser en chans att pröva någonting nytt. Eftersom behovet av lärare allmänt sett är stort ger detta i sig en tryggad möjlighet att alltid få ett nytt jobb.

Skolhuset

Kommunen har vid flera tillfällen lovat att en förening i Löa skulle kunna få köpa det nuvarande skolhuset för 1 krona. Om kommunen kommer att stå för detta löfte är osäkert, men även om den vill ta ut ett mer marknadsmässigt pris, torde räntorna inte bli oöverkomliga för den ekonomiska föreningen. Det finns också andra alternativ att diskutera som skollokaler.

Det nuvarande skolhuset behöver en del upprustning. Bland annat torde en omläggning av taket bli aktuell och värme pannan som är mycket gammal kan behöva bytas ut. Här diskuterades möjligheten att sätta in en vedeldningspanna, som dels kan stärka elevernas miljömedvetande, dels ge dem praktisk övning i sågning och huggning av ved.

Det handlar inte bara om skolan

Om skolan försvinner från Löa görs från kommunens sida knappast några ytterligare ansträngningar att förlägga barnomsorg i byn. Tvärtom kommer enligt nya riktlinjer dagis, fritids och skola att integreras alltmer. Det betyder att löabarnen från 1 till 18 års ålder kommer att tillbringa huvuddelen av sina dagar i Storå och Lindesberg. De går till stor del miste om den speciella miljö som byn på landet kan erbjuda och som många föräldrar valt med särskild tanke på sina barn.

Föräldrarnas arbete och engagemang

En friskola förutsätter engagemang och intresse från föräldrarnas sida. Hur mycket eget ideellt arbete föräldrarna ska lägga ner bestäms av föreningen. Det är inte nödvändigtvis så att föräldrar avkrävs massor av gratisarbete. Finner man att ekonomin så tillåter kan timpengar mycket väl betalas, även om det är föräldrar som utfört arbetet.

Finns det inga nackdelar?

Paneldeltagarna bollade den frågan emellan sig ett tag, utan att finna något klart svar. Om styrelsen totalt skulle missköta skolans ekonomi kan naturligtvis problem uppstå, men revisorer och föreningsstämma bör ha möjlighet att i tid stävja sådant. Skolpengen betalas ut med en tolfedel i månaden, vilket också borde motverka vidlyftighet med alltför stora summor.

När ska ansökan om en friskola lämnas?

Det slutgiltigt formella beslutet om nedläggning av den kommunala skolan i Löa fattas i och med att Lindesbergs kommuns budget fastställs i november. Ett besked om friskola i Löa bör helst finnas framme då, så att kommunen har chans att beakta detta i sin budget. Det innebär att ansökan bör lämnas till skolverket snarast möjligt under september månad.

Vad händer om föreningen inte klarar av att driva en friskola?

Skulle skolföreningen gå i konkurs, elevunderlaget bli alltför litet eller man av annan anledning inte kan fortsätta att driva skolan händer egentligen ingenting annat än att skolan i Löa definitivt läggs ner.

Valberedning föreslår styrelse i skolföreningen till nästa möte

En valberedningen utsågs vid skolmötet med uppgift att till nästa möte föreslå ordförande, övriga styrelsemedlemmar och två revisorer i skolföreningen. I valberedningen ingår Peter Elisson, Eva Österberg, Pär Ericsson, Lillemor Ardesjö, Göran Wijkmark och Eva Norwald som sammankallande.

I samband med detta diskuterades styrelsens storlek och om suppleanter ska väljas eller ej. Enligt arbetsgruppens stadgeförslag ska till styrelsen väljas minst fem och högst nio personer. Frågan hänsköts till valberedningen för förslag och beslut på nästa möte.

Kommunen har fortfarande ansvar för att barn i kommunen kan gå i skola och löa- och vasselhyttebarnen får då återgå till alternativet att åka skolskjuts till Storå.

Medlemmarnas ekonomiska ansvar begränsas till insatsen i föreningen om 100 kr.

Det krävs mycket arbete, särskilt av föreningens första styrelse, att få till stånd en friskola i Löa och att driva den, men därutöver kostar det just intet att försöka.



Intresseanmälan

Den som vill ha sitt barn som elev i friskolan i Löa måste bli medlem i den ekonomiska förening som ska vara huvudman för skolan. Men i den föreningen kan man vara medlem även om man inte har några barn i skolan. Arbetsgruppen för skolföreningens bildande är ivrig att komma i kontakt med så många som möjligt som stödjer idén med en friskola och som vill vara med i föreningen. Lämna den här lappen i Löa Affär om du är intresserad, eller skicka den till Mikael Norwald, Löa Affär, 714 00 Koppberg.

Jag/vi är intresserad(e) av att stödja Löa Skola ekonomisk förening.

Namn Telefon

Adress



Med en friskola i Löa skulle man kunna säga att utvecklingen kommit tillbaka till den punkt där man började en gång för 150 år sedan. Lagen om allmän folkskola kom till 1842. Då var det församlingarna som hade att svara för skolorna, men enligt gamla protokoll bevarade i Löa byarkiv stod Ramsbergs församling endast för lärarens lön, medan ett skollag bestående av hemmansägarna i byn hade att svara för skolbyggnaden, dess underhåll, utrustning, uppvärmning mm.

De äldsta protokollen är från 1865. Man hade alltså ett skollag, på samma sätt som det fanns ett hyttelag, och skolfogden svarade för räkenskaperna och de löpande ärendena.

Av handlingarna framgår att skolfogdesysslan var en krävande post. Det var ständigt brist på likvida medel i kassan och då fick fogden själv förskottera vad som kunde behövas. På den årliga skolstämman redogjorde han för räkenskaperna och stämman beslutade då om uttaxering på varje hemman, så att fogden kunde få igen sina utlägg.

Skola i byns egen regi är ingen nyhet

Utdrag ur protokollsbok 2 jan. 1865:

§4. Beslöts att skollaget skulle ikläda sig alla de omkostnader som kunde drabba skolfogden i och för den process han möjligen nödsakas väcka mot ägaren av Aspvik i och för utfående af beslutade taxering till skolhuset och skollagets utgifter af vad beskaffenhet de vara må.

§5. Som skollaget funnit att dess utgifter alltid äro större än dess inkomster, och tillika dess egendom skolsalen hittills fått afåtskilliga byamän, i egenskap av fogdar, gratis begagnats, men att detta begagnande åstadkommit husröta, beslöts enhälligt att för varje stämman, skulle till skollaget utbetalas 2 riksdaler.

Utdrag ur protokollsbok 5 april 1865:

§2. Om icke församlingens skolverk gitter att aflöna skollärare examinerad med laglig lön, så går alla byamännen hörande till Löa skolrote inpå att till de 300 riksdaler församlingen ger, bidra med 100 riksdaler för att få examinerad lärare för ett år.

Utdrag ur protokollsbok 31 dec. 1867:

§1. Skolfogden A Andersson framkom med förslag, emedan det under hösten större partier timmerstalp förorsakade av den starka stormen, att godt tillfälle gifves att i upplag framköra timmer till en framtida

skolhusbyggnad och emedan en om- eller tillbyggnad är af behofet tillkallad är af alla erkänt, så beslöts att till nästkommande vinter eller vintern 1869 skulle varje helt hemman leverera 16 st stockar till storlek 16 å 17 alnar långa, 6 å 7 tum i toppen.

§2. Nämndemannasonen P M Larsson i Östra Löa var närvarande vid stämman och underrättade skollaget att han inköpt en orgel och emellan att det var hans födelsedag skänkte han den till skolan och för dess begagnande.

Ovanstående har vi hämtat ur Löabyd 1986 där Ulf Johansson berättar om Löa Skollag. Man får väl hoppas att ordföranden i den skolförening som nu ska bildas inte får ett fullt lika betungande och ekonomiskt äventyrligt uppdrag som 1860-talets skolfogde.

Hur det gick med stockarna som skulle levereras till skolbygget vet vi inte. Ett närmare studium av senare protokoll kan nog ge besked. Men skolstämman kom ju sedan på att det blev billigare att hyra in skolan i missionshuset och bygget sköts upp gång på gång. Den nya skolan (den nuvarande) stod inte klar förrän 1909.

Hembygds-kunskap

Ljusnarsbergs turistförening har just startat kurs "Kring gruvor, milor och hyttor". Programmet omfattar både studiebesök och föreläsningar och ser riktigt spännande ut för den som vill lära lite mer om hembygd och bergslag. Man träffas 10 tisdagskvällar med början den 25 augusti. De första tre tisdagarna ägnas åt Gruvan med Anders Bogland och Lasse Sjögren som föreläsare och ett studiebesök 1 september.

Järn bryter bygd heter programmet den 15 sept då Carl A Lindsten föredrar på Församlingshemmet. Då blir det också

sång och musik och Dan Anderssons visor. De två sista tisdagarna i september behandlas Nittälvsområdet där Erik Hedberg blir guide och föreläsare. Oktober handlar om Kopparberg i teori och praktik med Anders Bogland som ledare. I mitten av månaden blir det också ett besök i Löa Hytta som visas av Arne Ericsson.

Nina Ehrenkrona i Stjärnfors, tel 410 47 el 410 46 lovar att det går bra och komma med även om man missat första gången. Hon kan också ge närmare upplysningar om kursen.



Årets älgjakt börjar 12 oktober

Jaktlagen i Löa får fälla 14 vuxna djur och 14 kalvar. Löa Jaktvårdsområde ordnade en populär jaktstig lördagen 22 augusti som övning inför höstens jakt. En liknande övning kommer att ordnas i mitten av september.



Nyrustad hytta imponerar

Nu är hon grann, vår hytta! Nyputsad, tjarad, målad, rustad och uppsnyggad på alla vis som hon har blivit under sommaren.

– Så fint här är och så väl bevarat allting är, säger besökarna och slår ihop händerna av förtjusning. Och herrar från riksantikvarieämbetet har också meddelat sitt stora gillande. Hyttfogde Arne Ericsson myser.

De stora pengarna, 600 000 kr, till hyttans upprustning har riksantikvarieämbetet bidragit med. I april kom arbetena i gång då man började med att rostskyddsbehandla järnbanden kring rostugn och masugn. Bröderna Olsson Byggnads AB i Örebro svarade för detta och andra tyngre bitar av upprustningsarbetet.

Och därutöver har många frivilligt ställt sina krafter till förfogande. Man har skrapat fönster och målat, lagat verandan till hyttkontoret, lagt om tegelpannor, tjarat vattenrännan och andra trädetaljer, fixat skyltar och snickrat och donat på en mängd olika sätt. Vidare är alla lösa redskap i smedjan uppmärkta och registrerade och liknande arbete pågår i museet. Mest har Arne Ericsson själv jobbat. Det har väl inte gått en dag denna sommar utan att Arne varit vid hyttan i sin gröna arbetsoverall och med sin okuvliga energi och entusiasm fått fart på de frivilliga krafterna.

– Äsch, säger Arne själv, det är väl inga problem när man har så mycket arbetsvilligt folk omkring sig. Särskilt roligt tycker jag det är att så många ungdomar varit med här

och hjälpt till på olika sätt.

Gunnar Zetterqvist, expert på det mesta, särskilt trä och gamla byggnader, har också hjälpt till med kunskap, råd och eget arbete. Så har t ex huset där värmeapparaten stod fått en skorsten och en lyktstolpe har satts upp på hyttbacken.

Förr, när man inte slösade med någonting även om man hade gott om det, skulle ingen komma på tanken att göra själva stolpen till lyktan i järn. Den gjordes istället i trä som var mycket billigare. En sådan konstruktion var inte lätt att få tag på idag, men Gunnar Zetterqvist kom på råd. Han har klätt in en stolpe av mer modernt snitt i trä och på så sätt fått fram det gamla genuina utseendet på lyktstolpen. Noga med detaljerna ska det vara!

Torsdagen 20 augusti var det slutsyn och alla var synnerligen nöjda med det arbete som utförts, berättar Arne Ericsson och fortsätter i samma entusiastiska andedrag att än finns det många idéer kvar och mycket som man kan göra i och omkring hyttan, kvarnen och sågen.

En utbyggnad någonstans där teaterföreningen kan få plats med alla gamla kläder hör till önskemålen. Likaså någon lämplig plats att mer utställningsmässigt berätta om byn, dess arbete och föreningsliv. Kvarnen har turbintuben tätad och vid dammen har bättre skyddsanordningar samt en trappa kommit upp. Där fortsätter arbetet redan nu med att man sätter upp ett tak under vilket gamla kvarnstenar och andra maskindetaljer från kvarnen kan ställas ut.



Löa vann men kom inte till final

För fjärde året spelas det korpffotboll på fotbollsplanen i Löa.

Det är Herr Korp, Ulf Lager, som lyckats med notiser i Bergslagsposten och rundringningar i socknen få ihop inte mindre än sex lag i årets korpserie.

Till Löalaget, som förstärkts med kopparbergaren Joacim Martinson, har det inte varit svårt att få ihop spelare. Trots att man bara har sex man på plan under spelet exklusive målvakten, har Löa haft mellan elva och tretton spelare att tillgå varje match. Det har betytt många byten med fräscha spelare på plan. Så har det också gått bra för Löa. Laget tog nämligen hem segern i grundspelet.

Förutom Löa har lag från Stråssa, Ramsberg, Kopparberg, i form av Zetterlunds måleri och Stures sport samt ett lag från Bångbro där chilensare med förstärkning av nyanlända asylsökande från före detta Jugoslavien deltagit. Men trots att serien är öppen för både damer och herrar, har inte någon tjej ställt upp i år. Förra året syntes Åsa Jönsson på planen. Johan Persson har gjort bra ifrån sig i mål, men sedan han ryckt in i det militära har Per Gunnarsson tagit över målvaktssysslan.

Slutspelet pågår. På onsdag spelas sista matchomgångarna, då det avgörs vem som tar hem den slutliga segern. De föregående åren har Flögfors, Stråssa och Kopparbergs Måleri vunnit.

Fotbollsspelandet har lockat en hel del publik till matcherna, och här har hurraropen och applåderna muntrat upp. Vi får hoppas att serien återkommer nästa år. För det är ju trevligt när det rör sig 'på byn'.



LUM

LUMs lekskola har startat för höstterminen. Man samlas liksom i våras i Löa Bygdegård mellan kl 9.30 och 11.30 på måndagar, då mammorna kan passa på och fika och umgås medan barnen leker.

Måndagsträffarna har varit ett första försök att få igång LUMs verksamhet igen, för några år sedan var ju den föreningen synnerligen aktiv. Nu vill man starta en mer aktiv och regelbunden LUM-verksamhet igen och hoppas på att få med även andra än småbarnsföräldrar. Datum för första mötet ska spikas på måndag 31 augusti.



Work Out

Gympa sa man förr, kanske man t o m talade om husmorsgymnastik. Nu är det Work Out som gäller, fast det är i alla fall ungefär samma sak. Här gäller det att få motion, spänst och mjuka muskler. Lisa Ericsson leder det hela. Tisdagar kl 19.15 – 20.30 i Bygdegården. Höstens träning är redan igång.



Som-
maren i Löa
har som vanligt er-
bjudit många aktivi-
teter. Midsommardan-
sen på Gunnarssons
gräsmatta följdes som

traditionen bjuder av Löafesten veckan
därpå. Familjeunderhållning med lokala
förmågor och skicklig trollkarl från Öre-
bro på eftermiddagen och disco och scen-
framträdande av Perssons Pack på kvällen.

Fylla och bråk i Löa skrev Berg-
slagsposten med braskande bokstäver på
löpsedeln. Och ingen kan väl påstå att alla
ungdomar var helt nyktra den där kvällen,
men så illa som löpsedeln antydde var det
faktiskt inte.

– Ovanligt lugnt, tyckte istället många
vuxna som var där.

Och mycket folk kom det, närmare
1 400 pers faktiskt. Ett inträde på 100 kr
avskräcker inte dagens ungdomar.

Lasse Åby, som satt vid inträdeskassan
under den värsta rusningen, berättade se-
nare att ett vanligt litet kassaskrin inte var
att tänka på om man ville ordna insläppet
smidigt och rationellt. Nej, här gällde det
bara att snabbtraka ner alla hundralapparna
i en stor låda under disken och så sätta
fötterna på så att inga sedlar skulle blåsa
bort!

– En ganska skön känsla att för en gångs
skull bokstavligen vada i pengar, tyckte
Lasse.

Succé med laxfiske

Ytterligare en vecka senare var det dags för
sommarens nya begivenhet, laxfiske i
kvarndammen. Hembygdsföreningen ville
försöka fylla första lördagen i juli med
något mer program än den traditionella
spelmansstämman vid hyttan, nu när det
tyvärr inte blev något bygdespel i hyttan i
år heller. Inköpte föreningen således ca
100 praktiga regnbågslaxar och släppte ut
i kvarndammen på fredagen. Lätt nervosi-
tet rådde för att firarna skulle kunna smita
ur dammen eller rent av bli tjuvfiskade
under natten, men nog fanns de kvar till
lördagen alltid.

En ivrig fiskarskara stod beredd när
startskottet gick kl 15 och två minuter
senare var den första laxen uppdragen.

Aktiv Löasommar

Den som ville kunde grilla sin fångst direkt
på platsen och bakad potatis fanns att tillgå
därtill. (Fast den blev tyvärr knappast färdig
förrän de flesta fiskat färdigt.)

På det hela taget får fiskeevenemanget
betraktas som lyckat och idén kan säkert
utvecklas och komma igen till nästa år.

Tack alla goda bakerskor!

Samma kväll var det alltså spelmans-
stämma och dans på bron med fika,
jordgubbslotteri och mysig stämning. På
söndagen en synnerligen välbesökt guds-
tjänst i hyttan med efterföljande kyrkkaffe
på hyttbacken. Hembygdsföreningen är
stort tack skyldig till alla bakande damer
som utan prut ställer upp med de läckraste
bullar, sockerkakor och kakor när fören-
ingen ber därom.

Men hur är det med kulturintresset?

Fast Lotta Hagström på Lindesbergs kul-
turnämnd har ändå en känsla av att
kulturintresset inte är speciellt stort i Löa.
De *Sommarkvällar i byn* med musiker och
trevliga program som hon ordnar runt om
i kommunen brukar vara totalt fullsatta på
alla platser utom i Löa. Och minsann fick
hon inte rätt i år också! Det kom inte mer
än 35 personer till Löa bygdegård för att
lyssna på Sid Jansson 20 augusti och då
fyller knappast den lokalen. Men vi som
var där fick i alla fall en trevlig kväll med
Sid Janssons burleska visor, roliga histo-
rier, uppläsningar och gamla slagere
skön blandning. Och Lotta lovade att tro
allt göra ett nytt försök med Löa nästa år.

Löa Sportklubb

Sektioner och ledare 1992:

Bordtennis

Sammanställande: Patrik Nilsson, tel 302 61

Övriga: Christer Carlsson, Lars Arvidsson

Gymnastik, herrar

Sammanställande: Karl Ola Larsson, tel 301 94

Gymnastik, damer/tjejer

Sammanställande: Lisa Ericsson, tel 300 96

Fotboll

Sammanställande: Lars Arvidsson, tel 302 54

Övriga: Ulf Lager, Tobbe Lie, Per Gunnarsson

Volleyboll

Sammanställande: Åsa Gunnarsson, tel 302 54

Övriga: Anette Bogland, Maria Carlsson

Styrketräning

Sammanställande: Klas Eriksson, tel 300 73

Övriga: Johan-Fredrik Söderlöf

Motocross

Sammanställande: Klas Eriksson, tel 300 73

Övriga: Johan-Fredrik Söderlöf

Rinkbandy

Sammanställande: Per Gunnarsson, tel 301 54

Övriga: Daniel Gunnarsson, Johan-Fredrik Söderlöf

Tennis

Sammanställande: Christer Carlsson, tel 301 12

Övriga: Patrik Nilsson, Lars Elvenäs

Festkommitté

Sammanställande: Pär Ericsson, tel 302 51

Övriga: Mona Gunnarsson, Anders Ericsson, Ulf Lager

