

# LÖA -Bladet

LOKALNYHETER FRÅN LÖABYGDEN

NR 2 OKTOBER 1991



## En levande bygdegård i Löa

Det är säkert inte tänkt att Löa Bygdegård ska bli så här svällande och bukig i formerna. Annika Östberg har i sin illustration bara velat visa en bygdegård full av liv och aktiviteter. Just så som Bygdegårdsföreningen hoppas att lokalen en gång ska bli. Illustrationen har vi knyckt från det digra beslutsunderlag som lämnades in till kommunen i början av september.

Bygdegården är förstas full av akti-

viteter redan nu, men förhoppningen är att den ska kunna byggas ut och därmed ge plats och möjlighet för ännu mer.

Bättre köksutrymmen, omklädningsrum och duschar, bättre garderober och förvaringsutrymmen samt fler toaletter är bara en del av de önskemål som finns.

Med en utbyggnad av lokalen skulle

(forts på sid 2)

## Mystik i skogen

Förhistoriska kultplatser, bronsåldersgravar, något gammalt försvarsverk eller något som på något sätt haft med järnhanteringen att göra? Ja, så länge man inte vet vad det är kan man ju låta fantasin löpa.

Klart är i alla fall att de stenrösen/stenformationer/byggnadsverk eller vad man nu ska kalla det som finns i skogen strax öster om landsvägen vid Lakabäcken inte har kommit till av en slump och inte är naturens verk. Det måste vara människohänder som lagt sten på sten på detta sätt. Rösena ser ut att ha haft en mycket bestämd form, fast några raka linjer och räta vinklar är det inte. Det ser snarare stjärnformat ut. Och även om mycket nu är täckt av mossa får man intryck av någon central anläggning med flera ingångar.

Det var i början av juni som Ulf Johansson inbjöd till hembygdsvandring vid Lakabäcken och några tappra trotsade regnet och kom med. Med hjälp av kartor, fotografier och gamla uppteckningar berättade Ulf om nuvarande och tidigare gårdars historia. Ingrid Persson och andra minnesgoda medvandrare kunde fylla på med egna minnen och detaljer och gamla källare och husgrunder i smultronhagen fick plötsligt nytt och spännande liv.

Men stenformationerna i skogen har Ulf själv alltså ingen förklaring till. Kan någon annan hjälpa till?

Rösena ligger bara en bit in i skogen. Vik in på gamla landsvägen vid Lakabäcken. Ett gammalt bilvrak är inget vackert men ett väl synligt landmärke. Just där går man lite snett upp i skogen till höger och bör straxt hitta fram till de gåtfulla stenarna. Det kanske finns någon modern mycket trivial förklaring, men förhistorisk kultplats eller så, låter onekligen mer spännande.

